



Nieuwsbrief Salvatorkerk

26 november 2024

R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl **Openingstijden secretariaat:** dinsdag 9.30-11.30

Locatieraad: lrp@pztb.nl 06 51318073 Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl 06 3617 9785

Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 10 december tot 12.00 uur

Agenda

28 november	Ouderavond EHC	ehcveenendaal@hotmail.com
30 november	Bisdomdag	
7 december	Filmavond Wageningen	a.smeekes@gmail.com
13 december	Kathokids	Krista@xs4all.nl
14 december	Koemi-musical	www.salvatorkerkveenendaal.nl

Terugkerende activiteiten

Iedere dag 7.00 u	Holy Hour m.u.v. vrijdag en de 3 ^e dinsdag (Voor december: 1,2 en 3 december. 5 t/m 12 en 16 t/m 31 december)
2e za 9.00 u	Klusochtend
3e zo 12.00 u	Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u	Rozenkransgebed
3e Dins 19.30 u	Stille aanbidding
4e Dins 17.15 u	Gezamenlijke maaltijd

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl

Vieringen

Zon 1 dec	10.00 uur Eucharistie	Rector Kuipers	Willibrordcantorij
Zon 8 dec	10.00 uur Communieviering	Maria Meijer	Organist/cantor

Goed nieuws! Pastoor Mauricio Meneses

Zoals velen afgelopen zondag al gemerkt hebben, gaat pastoor Mauricio Meneses weer voor in onze kerk. Hij heeft een bewogen tijd achter de rug van operaties en afwachting op nieuwe prognoses met betrekking tot zijn ziektegebeuren. Een definitieve operatie met kans op volledig herstel zou uitkomst bieden. Hier heeft pastoor Mauricio lang op gewacht. Inmiddels heeft deze operatie plaatsgevonden waarna er een herstelperiode volgde van zes weken. Een spannende tijd die in het teken stond van herstel en genezing. Inmiddels heeft onze pastoor zijn werk hervat. Op de website van de parochie kunt u zijn persoonlijke verhaal lezen over wat hem overkwam sinds hij pastoor is en hoe ziekte een kans biedt voor spirituele groei. U leest het [hier](#).



Inzameling voor De Voedselbank

Traditiegetrouw doen we als Salvatorkerk in deze tijd mee aan de inzameling voor de Voedselbank. We zamelen houdbare producten in. In de hal liggen lijstjes met producten die gedoneerd kunnen worden in de daarvoor bestemde kratten in de hal van de kerk. U kunt hiervoor ook een speciale tas meenemen om thuis te vullen. Ook de hele maand december kunt u producten inleveren. Hiernaast ziet u om welke producten het gaat.

*Pedaalemmerzakken
Vuilniszakken
Handzeppompjes
Kleine pakjes chocomel, chocomel
Pakken sap
Coffeecreamer
Blikjes vis op olie
Toiletbloccs, Toiletreiniger
Honing*

Zondag eerste advent: het kerstdorp staat er weer!

Ieder jaar bouwt pastor Erik Rozeman voor Kerstmis een kerstdorp. Dit jaar heeft hij dit opnieuw gedaan in de huiskamer van zijn pastorie. Gedurende de gehele Advent- en Kersttijd zal het kerstdorp te bekijken zijn na iedere zondagsviering in Veenendaal. Ook dit jaar is aan het dorp een prijsvraag verbonden. In het dorp zijn objecten verwerkt die verwijzen naar Bijbelverhalen en de Rooms Katholieke Kerk. Aan de deelnemers wordt gevraagd de juiste antwoorden te geven op de vragen die verbonden zijn aan de objecten. Onder hen die alle vragen juist hebben beantwoord zal een mystery box worden verloot t.w.v. €20. Meer informatie over de prijsvraag vindt u op het deelnemersformulier dat te verkrijgen zijn bij het kerstdorp.
(Foto: kerstdorp 2023)



Kathokids: kerststalletjes maken

Kerst komt eraan, en dat vieren we graag samen met jullie! Kom op vrijdag 13 december van 18.30 tot 20.00 uur? We gaan samen onze eigen kerststalletjes maken! Zin om erbij te zijn? Laat het ons even weten zodat we genoeg materialen klaar kunnen leggen. We kijken ernaar uit om samen met jullie iets moois te maken voor kerst! Lieve groeten, Ingrid en Krista krista@xs4all.nl

Ouderavond eerste communie: a.s. donderdag

Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. Bij voldoende aanmeldingen vindt de Eerste H. Communieviering plaats op zondag 25 mei 2025. De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 28 november 2024 om 20.00



uur in de parochiezaal. Deze avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van kinderen die de Eerste Heilige Communie willen gaan doen. Tijdens deze avond zal u uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie en hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie dit jaar georganiseerd gaat worden. Ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten deelnemen dit jaar of als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom! U kunt het aanmeldingsformulier vinden op de website van onze kerk: www.salvatorkerkveenendaal.nl onder het kopje formulieren. U kunt dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld mailen naar: ehcveenendaal@hotmail.com o.v.v. aanmelding EHC. U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk. Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden. Bent u verhinderd op de ouderavond? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Email: ehcveenendaal@hotmail.com
Hulp gezocht! Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op!

Filmavond Wageningen

In aanloop naar Kerstmis wordt er een gezellige en informatieve filmavond georganiseerd in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Na een korte introductie gaan we samen genieten van de (musical)film Scrooge, A Christmas Carol, naar het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens over de onsympathieke en gierige Ebenezer Scrooge, die op Kerstavond bijzonder bezoek krijgt wat zijn hele leven verandert. Datum: zaterdag 7 december. Tijd: 20.00 uur. Meer informatie vindt u [hier](#).



Parochiele meedoe-musical Koemi in Wageningen

Op zaterdag 14 december komt Koemi weer naar de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Alle kinderen vanaf 6 jaar uit de hele parochie worden uitgenodigd om mee te spelen in de kerstmusical "De hemel op stelten". Het beroemde engelenkoor komt voor een speciale repetitie bij elkaar. De engelen krijgen de opdracht om de geboorte van God op aarde aan de mensen te gaan verkondigen. De engelen zijn vol ongeloof! Gaat God werkelijk naar de wrede aarde? En dan ook nog als hulpeloze baby, die als hij groot is een vreselijke dood zal sterven om de mensen met God te verzoenen? Dan moet God wel heel veel van de mensen houden! Alle informatie staat op: www.salvatorkerkveenendaal.nl.



Korte berichten

Op de tweede zaterdag van de maand (14 december) komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om **klussen** te doen in en **rondom de kerk**. Tevens wordt de **tuin** onderhouden. Welkom om 9.00 uur en het duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Kort na de eerdere aankondig m.b.t. de **bijeenkomst over het pastorale beleid** heeft er een wijziging plaatsgevonden. De bijeenkomst is verplaatst naar zaterdag 1 februari 2025.

Om alvast in gedachten te houden: ook deze kerst is er weer voor de allerkleinsten **Kindje Wiegen in de Salvatorkerk**. Dit wordt gehouden op 24 december om 17.00 uur.

Eveneens is er een 'kerstspektakel' in onze parochie op 24 december, maar dan in Renkum: **de Levende kerststal**. Als er kinderen zijn die graag een rol willen spelen in de Levende kerststal, dan kunnen zij zich opgeven bij [Nicole](#). Meer hierover kunt u teruglezen in de [vorige nieuwsbrief](#).

De Salvatorkerk is **extra open** op de 2e en 4e zaterdag van de maand, van 9:00 tot 12:00. Voor 2024 is dat op 14 en 28 december.

De nieuwe **alphacursus** start op maandag 20 januari 2025 in Wageningen en op een locatie die nog bekend gemaakt zal worden. Meer informatie hierover volgt. Aanmelden kan alvast: alpha@pztb.nl

Save the date: de conferentie Missionaire parochie komt eraan. Deze is op zaterdag 8 februari in Veenendaal. Meer [informatie](#).

Stille Dag in Advent

Op zaterdag 7 december (9.30 - 16.30) wordt er weer een stille dag gehouden de Johannes de Doperkerk. De Advent is een tijd van bezinning, daar past deze stille dag goed bij. Thema van de dag is: Jezus volgen aan de hand van het boek *The strangest way* van pr. Robert Barron en wordt ingeleid door pastor Erik Rozeman. Voor lunch wordt gezorgd. Opgeven kan bij Marianne via amc.albers@kpnmail.nl



Gerarduskalender

De Gerardus-scheurkalender voor 2025 is weer uit. Velen van u kennen hem al en hebben deze zelfs al besteld of gekocht bij mij. Wilt u ook kennis maken met deze scheurkalender?

Deze kalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over heel verschillende onderwerpen. Dit alles geeft u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem (www.pelgrimsoord.kloosterwittem.nl) worden georganiseerd. De kalender is nu ook weer te koop voor € 10,50 bij:

- Cisca Groothedde: tel: 06 - 49 62 62 24

- Via secretariaat Salvatorkerk op dinsdagmorgen: tel: 0318 - 51 22 18

Tip: Deze kalender is ook een héél leuk cadeautje om zo eens aan iemand te geven, of aan een jarige. Of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz. En....U heeft hier wel een HÉÉL jaar plezier van.



Ziekenzalving, wist u dat...

Het sacrament kan ook worden toegediend aan gelovigen die op hoge leeftijd zijn, ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan. Het is zelfs erg mooi als de gelovige het sacrament, samen met de familie, bewust kan ontvangen en er door gesterkt kan worden. "De eerste genade van dit sacrament is een genade van troost, vrede en bemoediging om de moeilijkheden te overwinnen die eigen zijn aan een toestand van ernstige ziekte of aan de broosheid van ouderdom" (CKK 1520). Daarom vraagt het pastoraal team u om tijdig een afspraak te maken voor de ziekenzalving en, indien mogelijk, niet te wachten tot iemand stervende is. U kunt dit doen door te bellen naar 06 516 398 84.

In memoriam: Greet Samuels

Door Maria Meijer- Greetje Samuels werd 18 oktober 1940 in Cheribon, op Java geboren als Margaretha Louise Hermine Ze was de middelste uit een gezin met vijf kinderen. Ze overleed bij haar zoon in Landgraaf op 14 november 2024. Het gezin kwam naar Nederland. Zij leerde daar haar man Hans kennen. Samen kregen zij een zoon, John. Veel later kwam Michael. Het noodlot kwam want John, de oudste, overleed op 46 jarige leeftijd. Wij hebben afscheid van Greetje genomen op woensdag 20 november in de Salvatorkerk te Veenendaal, waarna zij op donderdag 21 november te ruste is gelegd op de begraafplaats te Landgraaf-Schaesberg. Greetje, een kleine dame met een groot hart. Zelf was ze niet graag het middelpunt van de aandacht. Tegelijkertijd kon ze met bijna iedereen opschieten, en was ze zeer belangstellend. Ze hielp graag (bijvoorbeeld met bijlessen Nederlands op school en in de buurt) en kon als geen ander luisteren: zonder oordeel, maar met goed advies. Al meer dan vijftig jaar woonde Greetje in hetzelfde flat; daar voelde ze zich veilig en thuis en had ze alles wat ze nodig had. Met haar krantje, kopje thee of koffie en de tv aan op de achtergrond was ze tevreden. Af en toe lekker een kruiswoordpuzzel en op zondag altijd de Heilige Mis op TV . Ze zei ook vaak “ik heb niet veel te vertellen, want ik beleef niet zo veel”, maar ze had prachtige anekdotes van vroeger: over haar jeugd in Indië, vakanties in Italië, haar werk als caissière in Den Haag.

Vroeger ging ze er vaak dapper op uit met haar vouwfietsje, maar de laatste jaren waren haar bezigheden buitenshuis heel beperkt. Op vrijdagochtend ging ze wel altijd naar de Ontmoetingsgroep in de Duivenwal; iets waar ze steeds naar uitkeek. Een klein clubje dames dat onder het genot van een kopje koffie activiteiten ondernam, en met name veel knutselde. Greetje was altijd al creatief, en nam al haar knutselcreaties mee naar huis. 's Avonds sprak zij aan de telefoon uitgebreid met Michael en Mady over haar belevenissen waren en wat ze had gemaakt.

Als moeder was ze buitengewoon geduldig, gul en teder. Ze spaarde zich letterlijk het brood uit de mond om iets extra te kunnen doen met feestdagen. Ook in haar medegevoel voor de zwakkeren in de samenleving was zij uniek. Van haar beperkte inkomen gaf zij aan veel goede doelen: de armen, mensen met een beperking, kinderen en dieren.

Ook redde ze ieder dier dat ze in nood aantrof, van vogels tot een hond, muisjes en zelfs bijen. Zo bescheiden als ze was, zo dapper was ze ook! Toen ze 's nachts insluipers zag bij de burens aarzelde ze geen moment om 112 te bellen en die goede daad haalde zelfs de krant. Greetje was een unieke authentieke persoonlijkheid met oog voor de ander, mens en dier die het minder hebben.

Rust in vrede Greet