



# Nieuwsbrief Salvatorkerk

12 november 2024

R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal  
T (0318)512218 E [veenendaal@pztb.nl](mailto:veenendaal@pztb.nl) **Openingstijden secretariaat:** dinsdag 9.30-11.30

Locatieraad: [lrp@pztb.nl](mailto:lrp@pztb.nl) 06 51318073 Pastoraatsgroep: [pgv@pztb.nl](mailto:pgv@pztb.nl) 06 3617 9785

Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: [schakelredactie.veenendaal@live.nl](mailto:schakelredactie.veenendaal@live.nl)

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 26 november tot 12.00 uur

## Agenda

12 november	Synodaal gesprek	<a href="mailto:lrp@pztb.nl">lrp@pztb.nl</a> <a href="mailto:joostijs@gmail.com">joostijs@gmail.com</a> <a href="mailto:ehcveenendaal@hotmail.com">ehcveenendaal@hotmail.com</a>
16 november	Bijeenkomst over visie	
20 november	Titus Leerhuis	
28 november	Ouderavond EHC	<a href="mailto:Krista@xs4all.nl">Krista@xs4all.nl</a>
30 november	Bisdomdag	
13 december	Kathokids	

## Terugkerende activiteiten

Iedere dag 7.00 u	Holy Hour m.u.v. vrijdag en de 3 <sup>e</sup> dinsdag
2e za 9.00 u	Klusochtend
3e zo 12.00 u	Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u	Rozenkransgebed
3e Dins 19.30 u	Stille aanbidding
4e Dins 17.15 u	Gezamenlijke maaltijd

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op [www.salvatorkerkveenendaal.nl](http://www.salvatorkerkveenendaal.nl)

## Vieringen

Zon 17 nov	10.00 uur Communieviering	Henk Koop	Willibrordcantorij
Zon 24 nov	10.00 uur Eucharistie	Mauricio Meneses	Organist/cantor

## Visie en beleid

16 november 13.00 uur in de St. Antonius van Padua te Ede

Presentatie van de aangepaste visie en het aangepaste pastorale beleid van onze Parochie. Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden bij de Locatieraad. U ontvangt dan het inhoudelijke programma van deze dag. [Lrv@pztb.nl](mailto:Lrv@pztb.nl)

## Eerste heilige communie

Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie.

Bij voldoende aanmeldingen vindt de Eerste H. Communieviering plaats op zondag 25 mei 2025. De eerste ouderavond vindt plaats op **donderdag 28 november 2024** om 20.00 uur in de parochiezaal. Deze avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van kinderen die de Eerste Heilige Communie willen gaan doen. Meer informatie vindt u in een eerdere nieuwsbrief. Deze vindt u [hier](#).

Neem dan voor vragen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep.  
Email: [ehcveenendaal@hotmail.com](mailto:ehcveenendaal@hotmail.com)

**Hulp gezocht!** Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op!

## Vele handen maakten het verschil!



Afgelopen zaterdag namen vrijwilligers de bladhark en bezems ter hand op de oude katholieke begraafplaats aan de Nieuweweg. Het resultaat mag er zijn! Bedankt allemaal! Kunt u geen genoeg krijgen van samenwerken in de buitenlucht? Volgende maand is er weer een klus- en tuinochtend in de kerk (zaterdag 14 december).

## Avonden Synodaal gesprek, proeven en beleven

Dinsdagavonden 12 november van 19.30-21.30 in de RK kerk en Hummezaal in Bennekom wordt voor de tweede keer aandacht besteed om het synodale gesprek onder de knie te krijgen en toe te passen in contexten van overleggen. Inloop 19.00 met koffie. Meer informatie kunt u [hier](#) lezen.

## Titus Leerhuis: 'wil de echte Jezus opstaan?'

Op woensdag 20 november is er weer een interessante avond van het TitusLeerhuis.

Spreker is dr. Ruben van Wingerden, docent Nieuwe Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology/Tilburg University.

Hij kwam onlangs in het nieuws met zijn dit jaar verschenen boek 'Romeinse kruisiging'.

De titel van zijn lezing is: "Wil de 'echte' Jezus opstaan? Over de verkondigende Jezus en de historische Christus."



**Titus Leerhuis**

Programma:

19:45 uur: ontvangst met koffie/thee

20:00 uur: start lezing

21:00 uur: kwartier pauze met koffie/thee

na de pauze tot 22:00 uur gelegenheid om in gesprek te gaan met de spreker.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in het mandje bij de uitgang van de zaal wordt op prijs gesteld.

Graag aanmelden bij Joost IJsselmuiden: [joostijss@gmail.com](mailto:joostijss@gmail.com)

Meer informatie vindt u [hier](#).

## Kathokids: kerststalletjes maken

Kerst komt eraan, en dat vieren we graag samen met jullie! Kom op vrijdag 13 december van 18.30 tot 20.00 uur? We gaan samen onze eigen kerststalletjes maken!

Zin om erbij te zijn? Laat het ons even weten zodat we genoeg materialen klaar kunnen leggen.

We kijken ernaar uit om samen met jullie iets moois te maken voor kerst!

Lieve groeten, Ingrid en Krista [krista@xs4all.nl](mailto:krista@xs4all.nl)

## Klus- en tuinochtend: iedere 2<sup>e</sup> zaterdag

Op de weede zaterdag van de maand (14 december weer) komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden.

Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Wilt u helpen? Dat kan: u hoeft zich niet aan te melden, maar kom gerust koffiedrinken of meehelpen.

Voor meer informatie of opmerkingen: mail dan naar [lrp@pztb.nl](mailto:lrp@pztb.nl)

We beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.

## Inzameling Voedselbank

Traditiegetrouw doen we als Salvatorkerk in deze tijd mee aan de inzameling voor de Voedselbank. Vanaf zondag 17 november zamelen we houdbare producten in. Er wordt gezorgd voor lijstjes met producten die gedoneerd kunnen worden in de daarvoor bestemde kratten in de hal van de kerk. U kunt hiervoor zondag ook een speciale tas meenemen om thuis te vullen.

De tweede collecte is daarnaast een aantal keren voor de Voedselbank. Dit geld wordt door de Voedselbank gebruikt voor onderhoud van de vrachtwagen, gas en elektra locatie Voedselbank en aanschaf van materialen.

## Levende kerststal Renkum

Op Kerstavond, 24 december, om 17.00 uur, komt in Renkum het kerstverhaal tot leven! Vóór de OLV Ten Hemelopneming kerk aan de Dorpsstraat 1 in Renkum, zal een stal staan met echte dieren.

Tijdens het vertellen van het verhaal van de geboorte van Jezus spelen kinderen en volwassenen de gebeurtenissen in het verhaal na. Volg Jozef en Maria op hun tocht naar de stal in Bethlehem en zie de engelen verschijnen aan de herders in het veld! Nadat de herders in het kerstspel op bezoek zijn geweest in de stal, is iedereen welkom in de kerk, waar we bekende kerstliedjes gaan zingen en waar we met de kinderen voorbeden uitspreken en kaarsen opsteken, voor de wereld om ons heen, dichtbij en veraf.

Na afloop is er warme chocolademelk, Glühwein en kerstbrood.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij dit kerstspel aanwezig te zijn!

De dieren zijn er al vanaf 16.30 uur, en totdat ze om 17.00 uur mee gaan spelen in het kerstspel, mag je ze komen aaien.

Wil je graag een rol spelen in de levende kerststal? Dat kan. We repeteren op 13 december, 20 december en op 23 december, van 15.30 tot ongeveer 17.00 uur.

Aanmelden kan bij Nicole van Rijn, [zweinsteinrijn@outlook.com](mailto:zweinsteinrijn@outlook.com)



## Goddelijke barmhartigheid en de h. Faustina

*Door Marina Pressato* -Sinds kort vindt u bij het doopvont aan de linkerzijde van het altaar een houten schilderij van De Goddelijke Barmhartigheid. Dit is een afbeelding van Jezus zoals H. Faustina Kowalska heeft mogen zien. In katholieke kerken vind je vaak deze afbeelding waar gelovigen uitgenodigd worden om stil te staan voor een gebed. In onze kerk hebben we nu een mooie en rustige plek hieraan gegeven. Als u wilt kunt u een kaars aansteken (de kosten hiervoor kunt u bij de kist in de Mariakapel deponeren). We nodigen u van harte uit om ook naar deze eenvoudige ingerichte plek te komen om (samen) te bidden. Wilt u weten wat het verhaal is achter deze afbeelding? Lees hier verder: 'Heilige Faustina Kowalska werd geboren in 1905 in Polen. Op twintigjarige leeftijd volgde ze haar roeping om als non in de Katholieke kerk te dienen. Op 22 februari 1931 verscheen Jezus aan H. Faustina als de 'Koning van Goddelijke Genade', gekleed in een wit gewaad. Zijn rechterhand was in een teken van zegen opgeheven en de andere wees op de borst. Vanonder het kledingstuk gingen twee stralen uit, de een rood en de ander wit, waarbij het rood bloed en het wit water zou voorstellen. Conform de opdracht dat ze van Jezus ontving, liet H. Faustina een schilderij van dit visioen maken. De boodschap die ze van Jezus bij deze verschijning kreeg luidt als volgt: "Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je nu ziet, met het onderschrift: 'Jezus, ik vertrouw op U'. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan."

De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit rozenkransgebed ontving H. Faustina van Jezus tijdens een van Zijn verschijningen aan Faustina, waarbij Hij haar de opdracht gaf om Zijn genade bekend te maken, en om mensen aan te zetten tot het bidden van deze Rozenkrans, waarin speciaal Gods genade wordt afgesmeekt voor onszelf en voor heel de wereld. Dit zijn de woorden die H. Faustina van Jezus hoorde: "Bid onophoudelijk de Rozenkrans die Ik je geleerd heb. Wie die ook maar bidt zal grote barmhartigheid ontvangen op het uur van de dood. Ik wil dat de hele wereld mijn oneindige barmhartigheid kent. Ik wil aan de zielen die op mijn barmhartigheid vertrouwen onvoorstelbare genade verlenen".

In de maand juni wordt in onze kerk elke week de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden, tegen die tijd krijgt u via de nieuwsbrief meer informatie. In het jaar 2000 werd Zr. Faustina heilig verklaard door paus Johannes Paulus II die tevens de Beloken Pasen (eerste zondag na Pasen) tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid heeft uitgeroepen. Hieronder vindt u hoe u de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid kunt bidden.

**HOE BID JE DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID?**  
(Gebruik hiervoor de normale Rozenkrans)

Begin met: Onze Vader  
Wees Gegroet  
Geloofsbelijdenis

Eeuwige Vader, ik offer U op: het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden, en die van de hele wereld.

V.: Omwille van Zijn smartelijk lijden,  
A.: wees barmhartig voor ons, en voor de hele wereld.

Bid aan het eind van de Rozenkrans 3x:  
**Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons en over de hele wereld.**

Dit Rozenkransgebed ontving de H. zr. Faustina van Jezus, waarbij Hij zei: "Dit gebed geef ik je, om de toorn van God te bedaren. O, hoe groot zijn de genaden, die ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood."

KATHOLIEKE VESTING