



Nieuwsbrief Salvatorkerk

22 augustus 2024

R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl **Openingstijden secretariaat:** dinsdag 9.30-11.30

Locatieraad: lrw@pztb.nl 06 51318073 Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl 06 21840 419

Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 3 september tot 12.00 uur

Agenda

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| 1 september | Openingsviering | - |
| 1 september | Holy Hour | e.g.w.rozeman@pztb.nl |
| 1 september | Fietstocht | - |
| 4 september | Lezing Titus Leerhuis | joostijss@gmail.com |
| 6 september | Kathokids | Krista@xs4all.nl |
| 9 september | Geloofscursus | e.g.w.rozeman@pztb.nl |
| 16 september | Start Alphacursus | Alpha@pztb.nl |
| 18 september | Start Jongerenalpha 18-30j | Alpha@pztb.nl |
| 22 september | Kom & Zie-viering | - |
| 9 november | Klusochtend begraafplaats | lrw@pztb.nl |

Terugkerende activiteiten

| | |
|-----------------|--|
| 2e za 9.00 u | Klusochtend (zaterdag 14 september) |
| 3e zo 12.00 u | Omgekeerd Huisbezoek (start in september weer) |
| 1e Dins 19.15 u | Rozenkransgebed (start in september weer) |
| 3e Dins 19.30 u | Stille aanbidding (Start in september weer) |
| 4e Dins 17.15 u | Gezamenlijke maaltijd (start in oktober weer) |

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl

Vieringen

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Zondag 25 augustus | 10.00 uur Eucharistieviering | Erik Rozeman | Cantor/organist |
| Zondag 1 september | 10.00 uur Communieviering | Henk Koop | Kleurrijk |

Uitnodiging aan alle vrijwilligers

Wij nodigen u van harte uit voor een speciale openingsviering op 1 september om 10.00uur waarin we samen de start van een nieuw seizoen vieren. Deze viering staat in het teken van dankbaarheid en verbondenheid. We zullen onze geweldige vrijwilligers in het zonnetje zetten voor hun onmisbare inzet en betrokkenheid.

Na de viering is er koffie met lekkers. En een feestelijke lunch in de vorm van een frietkar. We hopen daar iedereen te zien voor een gezellig samenzijn.

Pastoraatsgroep en locatieraad

PS: we hebben geprobeerd om iedereen een uitnodiging te sturen. Wanneer u in een werkgroep zit, vraag dan of uw collega ook komt?



Kom & Zie-viering op zondag 22 september

Het is weer zo ver: zondag 22 september om 10 uur is er een Kom & Zie-viering. Dit is een laagdrempelige viering waar o.a. gastvrijheid centraal staat. Dit keer zal de viering eenmalig opgeluisterd worden door een Antilliaans koor. Er is speciale aandacht voor de kinderen. Zoals gebruikelijk sluiten we deze viering met een lekker buffet af waar er gelegenheid is om met elkaar te praten of kennis te maken. Een aantal vrijwilligers bakt altijd heerlijke taarten en maakt allerlei hapjes. Het zou mooi zijn als ook andere parochianen iets mee zouden nemen om te delen. Bij deze dus een oproep aan iedereen die een taart wil bakken of hartige hapjes wil maken: u kunt het gewoon, spontaan meenemen. Mocht er iets overblijven dan wordt dit aan het einde uiteraard verdeeld.

Afscheid pastoraatsgroeps lid Jos van der Lee

Op 1 februari 2018 is Jos als lid van de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap van de Salvatorkerk in Veenendaal benoemd. Haar inzet, doorzettingsvermogen, kracht en betrokkenheid zijn ongelofelijk sterk en zij heeft haar kwaliteiten met veel toewijding voor de parochie ingezet. Op 14 juli hebben wij tijdens de viering stilgestaan bij haar afscheid als pastoraatsgroeps lid. Wij zijn dankbaar voor haar inzet en goede samenwerking. Gelukkig kunnen wij nog steeds op Jos haar bereidheid rekenen bij verschillende andere activiteiten in de kerk. *De pastoraatsgroep*



“Holy Hour” in Veenendaal

“Toen sprak Hij [Jezus] tot hen:

“Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij” Mat 26, 38-40

In bovenstaande Bijbeltekst wordt het eerste Heilige Uur of Holy Hour beschreven dat ooit is gehouden. Deze tekst geeft ook gelijk goed weer waar het bij het Holy Hour om gaat: namelijk om bij Jezus te zijn en bij Hem te waken. Daarom vindt het Holy Hour bijna uitsluitend plaats met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en de aanbidding daarvan. Over de hele wereld komen steeds meer mensen tot de ontdekking van de grote kracht die in het Holy Hour kan worden opgedaan. Een grote leraar van de kerk, de heilige Thomas van Aquino, sprak op de volgende manier over de Eucharistie, namelijk dat wanneer de consecratiewoorden zijn uitgesproken het is alsof een groot vuur wordt ontstoken op een nieuwe plek. Wanneer wij in aanbidding bij de Heer aanwezig zijn mogen wij ons warmen aan dat vuur wanneer het leven ons door de vele uitdagingen in de kou heeft laten staan. Vanaf 1 september zal pastor Erik Rozeman beginnen met een Holy Hour in de Salvatorkerk te Veenendaal. Het Holy Hour zal iedere dag plaatsvinden van 7.00 uur tot 8.00 uur met de uitzondering van de vrijdag en de derde dinsdag van de maand (dan is de aanbidding in de avond). Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten bij het Holy Hour. Deze vorm van aanbidding blijft echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van pastor Rozeman. Voor de maand september geldt het volgende schema:



Het Holy Hour zal in de maand september plaatsvinden op:

Zondag 1 september t/m maandag 16 september

Woensdag 18 september t/m 23 september en 29 september

Geloofsverdiepingscursus – Faith Course

Vanaf maandag 9 september organiseert onze parochie een geloofsverdiepingscursus in Veenendaal. De cursus is van 20.00 – 22.00 en zal in het Engels worden gegeven omdat deze op de eerste plaats bedoeld is voor iedereen die gedoopt en/of gevormd wil worden maar de Nederlandse taal niet machtig is. Daarnaast staat het iedereen vrij zich op te geven voor de cursus die meer kennis wil opdoen over het Rooms Katholieke Geloof of dit wil opfrissen. De cursus is geheel vernieuwd en gaat ook over onderwerpen op het snijvlak van geloof, rede en wetenschap.

Faith Course - program 2024-2025

Location: Parish Parlor/Rectory Livingroom at Roman Catholic Church Adriaen van Ostadelaan 54 Veenendaal

Time: 20.00 - 22.00

De volledige planning met bijbehorende thema's vindt u op onze [website](#).

De parochie fietst!

Op 1 september samen dwars door de H. Titus Brandsma parochie fietsen? Fietst met ons mee! 🚲

Start: na de mis in Wageningen via verschillende kerken in de parochie, komen we na 40 km weer terug in Wageningen.

Het zal een unieke tocht worden, we gaan elkaar ontmoeten en beter leren kennen tijdens het fietsen. En we hopen ook God te ontmoeten in de schoonheid van de natuur die ons is toevertrouwd en in het onderweg bidden van de rozenkrans. Gaat het op 1 september een pelgrimsfietstocht worden? We hebben zelf het stuur daarvoor in de hand!

Voor meer informatie zie [de parochie fietst.](#)



Klusochtend op de oude begraafplaats



Vorig jaar tijdens NL doet, hebben we geschoffeld, geharkt en schoongemaakt op de oude begraafplaats aan de Nieuweweg te Veenendaal. Zo fijn om dit samen te doen. Op 9 november vanaf 9.00 uur gaan we verder met de grote schoonmaak. Wilt u komen helpen? Voor meer info mailt u naar lrp@pztb.nl

Bloemengroep op zoek naar planten en stekjes

De bloemengroep is op zoek naar bloeiende vaste planten voor in de tuin. In ieder geval naar stekjes van de vrouwenmantel en van het duizendblad.

Heeft u wat voor hen? U mag het op zondag na de viering of dinsdag (tussen 9.30-11.30 uur) afgeven.



Lezing Titus Leerhuis (met rectificatie plaats van samenkomst)

Op woensdagavond 4 september komt prof. dr. mr. Patrick Chatelion Counet in Titus Leerhuis spreken over de Heilige Bernadette Soubirous. Patrick Chatelion Counet is jurist, theoloog, exegeet Nieuwe Testament, schrijver van vele boeken, onder anderen 'Het absurde universum'. Hij is de tweede keer te gast in Titus Leerhuis. Eerder gaf hij een boeiende lezing over Paulus. Deze avond is bijzonder aanbevolen aan deelnemers van de Lourdes-reis.

Inloop met thee/koffie vanaf 19.45 uur, de lezing begint om 20.00 uur en duurt een uur. Na een kwartier pauze is er tot 22.00 uur gelegenheid om in gesprek te gaan met de spreker. Een vrijwillige bijdrage aan de kosten wordt op prijs gesteld.

Aanmelding en informatie: Joost IJsselmuiden joostijss@gmail.com

LET OP: plaats: Franciscuszaal naast de Antoniuskerk in Ede, dus niet in Wageningen zoals abusievelijk staat vermeld in TitusBreed

Al plannen voor na de zomer?

Misschien is de Alphacursus iets voor jou!

Voor wie is Alpha?

Voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten en te praten over vragen die gaan over de betekenis van het leven en geloof. De reguliere Alphacursus (zowel Nederlands- als Engelstalig) start maandag 16 september in Wageningen. De Alphacursus speciaal voor jongeren (18-30 j) op woensdag 18 september in Ede. Beide avonden beginnen



om 19.30 uur met een kennismakingsavond over wat de Alphacursus precies inhoudt. Je kunt daarna vrijblijvend kiezen of je de gehele cursus van september tot en met december wilt gaan volgen. Aanmelden hiervoor kan via alpha@pztb.nl. Meer informatie vind je op www.pztb.nl.

Vrijwilligers gezocht voor Joodse begraafplaats

Sinds 1987 is een vrijwilligersgroep actief in het onderhoud van de Joodse Begraafplaats. Het initiatief lag bij een aantal Veenendaalse kerken, maar iedereen is welkom mee te doen. Wij zorgen voor open dagen en dat voorafgaand de begraafplaats er goed bij ligt. In de toekomst willen wij dit werk nog uitbreiden, liefst met een klein educatief centrum in het Metaheerhuisje op de begraafplaats aan de Parallelweg. Dit is de enige plek die herinnert aan de tijd dat er volop Joodse medeburgers in Veenendaal woonden. Goede zorg daarvoor heeft iets van het inlossen van een ereschuld voor hen. Wie wil er meehelpen met onderhoud? Graag aanmelden bij de coördinator Jaap Krocké, tel. 06 2716 0252 (mail: 007krock@freedom.nl).

NB: als u eerst een keer wilt rondkijken: de joodse begraafplaats is voor alle belangstellenden op twee zondagmiddagen, 8 september (open monumentendag) en 6 oktober (Israëlzondag), tussen 14.00 en 16.00 uur.

Gerardus Bedevaart

Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. De Gerardus Bedevaart is het feest van onze patroonheilige, H. Gerardus Majella. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte. In de jaren 50 en 60 kwamen tienduizenden mensen naar Overdinkel. Thans verwelkomen wij jaarlijks enkele honderden pelgrims. Wilt u meedoen? Alle informatie kunt u vinden op de website van [RK Zuid Oost Twente](#).

Rome bedevaart



In 2025 vindt de Nationale Bedevaart plaats naar Rome in het Heilig Jaar 2025

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema "Pelgrims van hoop". Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een "Jaar van gebed".

Mochten parochianen overwegen zich aan te sluiten als bedevaartganger naar Rome volgend jaar, geef je dan nu op! De inschrijving is beperkt per bisdom.

Schrijf je nu in, aarzel niet vóór het te laat is. Meer informatie: secretariaat@pztb.nl
