

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
 Adriaan van Ostadelaan 54
 3904 TL Veenendaal
 T (0318)512218
 E veenendaal@pztb.nl
 Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 u



Let op: wijziging Titus Leerhuis

Op zaterdag 20 april (en niet 6 april) zal de theoloog Kick Bras spreken over het thema Innerlijke verstillings door de eeuwen heen. Hij heeft hierover onlangs het boek Christelijke Meditatie gepubliceerd. De lezing is in de Hummezaal in Bennekom aan de Heelsumseweg 1. Tijd 13.00 uur - 15.30 uur. Toegang: gratis. Een uitgebreide tekst over deze lezing vindt u op www.pztb.nl

Klus- en tuinochtend

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Tijd: 9 uur - 12.00 uur. Meer informatie: lr@pztb.nl

Rozekransen maken Kathokids

Alle Kathokids hebben een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst op vrijdag 12 april om 18.30 uur. Zit je kind(eren) op de basisschool in groep 4 of hoger en heb je geen uitnodiging ontvangen, dan kun je contact opnemen met 06-11400848 of krista@xs4all.nl.

Wat gaan we doen? We gaan samen een rozenkrans maken. En we gaan leren om hem te gebruiken.

Wie zijn de Kathokids?

De kids in onze geloofsgemeenschap te Veenendaal vanaf groep 4. We komen ca. 4x per jaar bij elkaar. We lezen samen een verhaal, we doen een activiteit en hebben het heel gezellig samen. Als je komt, dan horen we het graag nog even van te voren.

In Memoriam Roos Peerboom

Roos werd, als Rosina Lipp op 13 mei 1937 in Scharthen geboren. Scharthen is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk. Haar vader moest vechten voor de Duitsers daarom moest haar moeder alleen voor 7 kinderen zorgen. Dat was niet makkelijk, toch heeft zij altijd met plezier teruggekeken op haar jeugd.

Ze begon op haar 14e met werken als kinderoppas en toen een Oostenrijkse familie naar Zwitserland verhuisde begon voor haar het reizen. Op haar 17e verhuisde ze naar Nederland als au pair. Tijdens een bioscoopbezoek zat ze naast een Oostenrijkse vrouw die met een Nederlander was getrouwd. Via Simon en Hertha leerde zij haar man kennen. Zij bleven hun beste vrienden. Roos en Piet trouwden in 1957 in Amsterdam. Door het werk van Piet bij de KLM verhuisden ze vele malen. O.a. naar Bahrein in het Midden-Oosten, waar Peter en Jenny zijn geboren. Maar tussendoor woonden ze ook een aantal jaren in Rotterdam waar Leo ter wereld kwam. Snel daarna reisde het gezin af naar West Afrika. Tot slot werd Piet op Schiphol te werk gesteld. Het gezin woonde toen heerlijk in Badhoevedorp.

Haar man overleed in 1991. Simon werd ook weduwnaar, hij woonde inmiddels in Veenendaal. Samen konden ze het goed vinden. Zij kwam in 1994 naar Veenendaal, naar de Bachlaan. Daar is ze altijd blijven wonen, in haar huis met een tuin waar zij van genoot. Met Simon heeft zij nog 8 mooie jaren gehad. Hij stierf in 2002.

Vanaf het begin heeft ze veel gereisd, eerst samen met Piet. Ze heeft alle landen bezocht waar haar oudste zoon Peter woonde en natuurlijk elk jaar naar Oostenrijk. Alsof dat nog niet genoeg was, waren er tussendoor nog vele reizen en cruises.

Ook als er een reis door Guido werd georganiseerd ging zij mee.

Naast tuinieren hield Roos van Bridgen en Mah Jong. Zij was ook lid van de KBO. Door al haar interesses en met de frequente uitstapjes met Joke had ze een volle agenda.

Zij kreeg 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ze was daar trots op.

Omringd door haar kinderen en kleinkinderen is ze op 25 maart in ziekenhuis de Gelderse Vallei overleden. Roos, rust in vrede.

Maria Meijer

In Memoriam Ans Helmes

Ans werd als Johanna Maria Schlieff in Loerbeek geboren.

Ze kwam uit een gezin met 7 kinderen. Eerst twee meisjes en toen 5 jongens. Toos, de oudste, is in het klooster ingetreden.

Ans kon goed leren en werd naar de Mulo in Didam gestuurd.

Eerst ging ze werken op het kantoor van V&D in Arnhem. Maar haar echte baan was op het Ziekenfondskantoor in Doetinchem. Dat was in de jaren '60.

Ans en Hugo leerden elkaar kennen op de Beekse Kermis.

In 1968 trouwden ze. Na hun huwelijk gingen ze naar Heerlen. Ans werkte op de Vroedvrouwschool in Heerlen maar toen ze zwanger werd, is zij gestopt.

Frank is daar geboren.

Na Heerlen gingen ze in Tiel wonen. Daar is Koert geboren.

In 1976 kwamen ze in Veenendaal te wonen. Hugo ging werken in het Juliana ziekenhuis.

Rob is in Veenendaal geboren.

Hoe was ze? Aan de hand van een papier met trefwoorden werd zij neergezet. Ze was eenvoudig. Het gezin was belangrijk. En ze was leergierig. Een trefwoord

was 'koukleum'. Ze kwam in januari ter wereld en het was vreselijk koud.

Ans werd warm gehouden met kruiken. De kou die ze vanaf haar prille bestaan, niet kwijt geraakt.

Maar zij gaf wel warmte, innerlijke warmte. En niet alleen aan het gezin. Ans was actief in de Liduinagroep. Het fysieke werk was haar soms te veel. Als er fruitbakjes rond gebracht moesten worden, ging Hugo mee. Ruim één dag is Ans in Hospice De Olijftak in Ede geweest. De rest heeft Hugo met behulp van Buurtzorg Zuid en de kinderen zelf opgelost. Samen hebben ze het verpleeghuis overgeslagen.

Omringd door haar gezin is zij op 20 maart in het hospice overleden.

Ans, rust in vrede.

Ans, rust in vrede.

Ans, rust in vrede.

Ans, rust in vrede.

Ans, rust in vrede.

Ans, rust in vrede.

Maria Meijer



Wijziging datum Stille aanbidding

De datum voor de Stille aanbidding (derde dinsdag van de maand) is deze maand niet op 16 april, maar op dinsdag 9 april. U bent van harte welkom tussen 19.30 u - 20.30 u.

Extra nieuwsbrief

Wegens enkele wijzigingen, zenden we u deze extra nieuwsbrief toe. De volgende nieuwsbrief komt uit rond 9 april. Enkele data willen we bij deze nog onder uw aandacht brengen:

Op 6 april gaan we met een grote groep parochianen naar de Missionaire parochie dag in Veenendaal. Meer informatie: missionair@pztb.nl

Op zaterdag 13 april is er in het Ontmoetingshuis een theatervoorstelling over Titus Brandsma.

En op zaterdag 20 april is er voor kinderen en tieners een meedoe musical 'Wie is mijn naasten'. Deze musical wordt in één dag geoefend en einde van de dag opgevoerd.

Alle informatie over deze activiteiten vindt u op de website van onze kerk www.Salvatorkerkveenendaal.nl

Vieringen Rooster

Zon 7 april 10.15 uur
Eucharistie Mauricio Meneses
Koor: Laudate Dominum
Er is Kindernevendienst

Zon 14 april 10.15 uur
Woord & Communieviering
Cantor met organist/pianist

Vanaf zondag 7 juli start de viering om 10.00 uur.

Agenda

- 2e za 9.00 u Klusochtend
- 3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
- 1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed
- 3e Dins 19.30 uur Stille aanbidding
- 4e Dins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
- Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk
- * 6 april Missionaire Parochiedag
- * 20 april Titus Leerhuis
- * 20 april Meedoe Musical

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: lr@pztb.nl
06 51318073.

Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
06 21840 419

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie:
schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 9 april tot 12.00 uur.