

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal
T (0318)512218
E veenendaal@pztb.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 u



Kathokids

Kom en deel in de vreugde van het kerstseizoen terwijl we samen een lichtje maken om de warmte en hoop van Kerstmis te verspreiden. Je bent welkom op vrijdag 8 december van 18.30 tot 20.00 u in de parochiezaal.

Graag horen we uiterlijk 3 december of je komt, in verband met de aan te schaffen materialen. Opgeven kan bij Krista (Whats App 06 11400848). *De Kathokids is voor kinderen vanaf groep 4.*

Vier NU

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht.



Kom & Zie viering in Veenendaal

Door Marina Presato- Het Evangelie van afgelopen zondag ging over talenten. Wat doen we met de talenten die we hebben gekregen, verstoppen we ze uit angst of gebruiken we ze zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen?

Dit was o.a. de boodschap van pastoor Mauricio aan de 230 mensen die in onze kerk zaten: levendige en inspirerende woorden die de harten raakten. Ook de kinderen bij de kindernevendienst hebben het hierover gehad. Ze hebben hun talenten op sterren geschreven en die op een karton in de vorm van een zak geplakt. Dit werd voor het altaar neergezet zodat iedereen die voorbij liep het goed kon zien. Op de tafels van onze parochiezaal stonden heerlijke zoete en hartige hapjes die verschillende parochianen met liefde hadden gemaakt: hartelijk dank aan alle mensen die hebben gebakken! Samen eten verbindt en dat hebben



we opnieuw kunnen merken. Er waren ook een aantal mensen uit andere kerken en parochies aanwezig. Ze zeiden dat ze zich warm welkom voelden en ze spraken woorden van waardering over de gastvrijheid, gezelligheid en betrokkenheid van onze parochie. Dit is een teken dat we goed onderweg zijn en dat we allen, met onze verschillende talenten, een mooie gemeenschap vormen waar iedereen zich welkom voelt. We willen een open kerk zijn, de naam Open Deur Mis verwijst daar aan, en tegelijk willen we ook mensen uitnodigen om naar binnen te komen en zien hoe het geloof vorm krijgt. Dit aspect dat allesomvattend is, is in de nieuwe naam van deze vorm van vieringen verwerkt. Voortaan zullen deze vieringen Kom & Zie viering heten. Een nieuwe naam voor een vertrouwde maar steeds innovatieve vorm van de Eucharistie vieren.



Voor jongeren!

Kom en breng je vrienden mee! We hebben weer een gezellige avond voor jongeren op zondag 26 november van 18.30 tot 20.00 uur. We hebben een leuk programma voorbereid, met natuurlijk lekkers. Laat je even weten of je komt via de Groepsapp of stuur een appje naar 0611400848.

Groetjes van Marieke en Krista

Titus Leerhuis (donderdagdag 30 november)

De volgende spreker in Titus Leerhuis is uitgekozen en gevraagd door Erik Rozeman: Anton ten Klooster (Assistent Professor aan Tilburg University). Hij komt op donderdagavond 30 november in de Verrijzeniszaal spreken over La Divina Commedia. De goddelijke komedie (La Divina Commedia) is een allegorisch epos van de Florentijnse dichter Dante Alighieri, geschreven in het eerste kwart van de 14e eeuw (ca. 1307-1321), terwijl hij in ballingschap was van de Florentijnse Republiek. Het behoort tot de erkende meesterwerken van de wereldliteratuur en tot de grootste culturele prestaties van de middeleeuwen. Dante beschrijft in de Komedie zijn imaginaire reis door de drie rijken van het hiernamaals: hel, louteringsberg en hemel. Hij is zowel auctor (auteur) als actor (acteur) in zijn eigen gedicht, dat lange tijd II Dante genoemd werd. Hij werd op zijn reis vergezeld door de dichter Vergilius tot aan de hemelpoort van waaraf Beatrice hem verder zal gidsen tot voor God.

Datum en tijd: 30 november 20.00 uur (inloop: 19.45 uur met koffie en thee). Plaats: Verrijzeniszaal Wageingen (Bergstraat 17)

Informatie: Joost IJsselmuiden (06-30784209; joostijss@gmail.com)

Voedselbank

Tot en met 17 december kunt u in onze kerk producten inleveren vóór de Voedselbank. In de kerk liggen boodschappenlijstjes voor producten die zeer welkom zijn. Denk bijvoorbeeld aan: spaghetti, kleine blikjes tomatenpuree, zout, nootmuskaat, paprikapoeder, kaneel, fristi, kuipjes boter of kip/runder rookworst. Alles is welkom. Let u erop dat producten ten minste nog drie maanden houdbaar zijn?

Gevonden voorwerpen

Deze gevonden voorwerpen liggen in de hal achterin de kerk. Mocht u iets hiervan herkennen wat van u is, kunt u het ophalen op dinsdagochtend tussen 9.30-11.30 uur of op zondagochtend.



Weinachts Oratorium

Bericht van het COV waar onze koorleden Ineke en Marga van de Willibrordcantorij ook in zingen. Hun volgende concert is het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.

Dit vindt plaats op 9 december in Theater De Lampegiet, V e e n e n d a a l . Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van De Lampegiet.



Vieringen Rooster

Zon 26 november 10.15 uur
Communieviering
John Rademakers
Koor: Feniks

Zon 3 december 10.15 uur
Communieviering
Maria Meijer
Willibrordcantorij

Agenda

- 2e za 9.00 u Klusochtend
- 3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
- 1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed
- 4e Dins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
- Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk
- * 12 november start Voedselbank
- * 23 november Ouderavond EHC
- * 26 november Route 54
- * 8 december Kathokids
- * 6 april Missionaire parochiedag

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: lrv@pztb.nl
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
06 21840 419

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 5 december tot 12.00 uur.