

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
 Adriaen van Ostadelaan 54
 3904 TL Veenendaal
 T (0318)512218
 E veenendaal@pztb.nl
 Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 u



Eerste viering pastoor Mauricio Meneses

Het is er eindelijk van gekomen, onze nieuwe pastoor Mauricio Meneses kon na 2 moeilijke ziektemaanden, nu toch bij ons voor de 1e keer voorgaan.

Hij was nog nooit in onze kerk geweest maar hij voelde zich meteen als een vis in het water. Hij had een mooie Eucharistieviering met een goede overweging, waarin hij begon over de vele spreekwoorden die de Nederlandse taal kent. Zoals deze: "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel", die hij veelvuldig gebruikte om het Evangelie voor ons te verduidelijken.

Aan het eind van de viering kwamen Gregor van de Locatieraad en Cisca namens de Pastoraatsgroep naar voren om hem welkom te heten in Veenendaal en dat met een

boekje bloemen en een fles Italiaanse wijn. En namens ons allen wensten wij hem nog een voorspoedig 100% herstel toe. Aan hem werd toen ook overhandigd de boekjes "50 jaar Salvatorkerk" en een geschiedenisboekje over het ontstaan van de RK-kerk in Veenendaal. Hierin kan hij van alles lezen over de bouw van onze Salvatorkerk en hoe deze kerk tot stand is gekomen.



Vervolg pag. 1 Na de zegen te hebben ontvangen dankte onze pastoor ons allen voor zijn hartelijke ontvangst hier en eindigde hij natuurlijk met de zegen en met de mededeling: "We gaan nu naar de koffie toe en dat met de volgende (zelf verzonnen?) spreuk: "Er is geen betere koffie van de week, dan de koffie van ná de preek". Onthoudt u deze spreuk maar, dan smaakt de koffie elke zondag nóg beter.



Bonifatiusdag Dokkum op zondag 11 juni

Op de website van de parochie www.pztb.nl kunt u lezen over de Bonifatiusdag in Dokkum. Vanuit onze parochie wordt er een busreis naar Dokkum georganiseerd om deze dag bij te wonen. Het programma en hoe u zich aanmeldt, kunt u lezen op de website.

Zomerconcert

COV Veenendaal geeft weer een mooi concert op vrijdagavond 9 juni 20.00 uur in de Oude Kerk op het marktplein. Er worden stukken gezongen van verschillende componisten. Zoals het Ave verum van Elgar / psalm 23 van Schubert en nog veel meer.

Na een tijd van weinig optreden kijken zij hier weer enorm naar uit, en hopen op vele luisteraars.

Kaarten kunnen evt ook gekocht worden via Ineke Janssen (via: harryjansen@ziggo.nl of spreek Ineke aan in de kerk)

Dit concert is geen parochiële activiteit).

Een bijna
ZOMERCONCERT
"De natuur en wij"

COV Veenendaal
 o.l.v. Hans Lamers

m.m.v. Chris Kok - piano
 Matthijs van der Kolk - cello

Vrijdag 9 juni
 20.00 uur
 Oude Kerk
 Veenendaal

Kaarten
 (inclusief programmaboekje)
 voorverkoop € 15,-
 aan de zaal € 17,50
 € 7,50 t/m 18 jaar

www.oratoriumvereniging.nl

Open Deur Mis zondag 4 juni

Op zondag 4 juni is er weer een Open Deur Viering. Deze keer zal mediapriester Roderick Vonhögen voorgaan en de viering wordt opgeluisterd door koor Kleurrijk.

Deze viering is er voor iedereen maar in het bijzonder om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met onze parochie en de betekenis van de Eucharistie. Daarom wordt er gezorgd voor uitleg in het liturgieboekje en een commentator. Na de viering zijn er mensen om uw eventuele vragen te beantwoorden. Neem gerust vriend(in) zus, broer, tante, oom of buurman/vrouw mee. Er zal een speciale kindernevendienst zijn en na de viering zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. Graag willen we jongeren en kinderen in de viering betrekken door hen iets te laten doen en er iets speciaals van maken.

U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij Kornelia Azizi van de pastoraatsgroep tel 06 36179785 of mail pgv@pztb.nl

We staan open voor nieuwe ideeën. Ook uw hulp is welkom. De kinderen mogen o.a. bij de offerande vanuit achterin de kerk de gaven en/of fruit/bloemen naar voren brengen waar de misdienaars het aannemen bij het

altaar. De gaven worden door de priester gezegend. Na de viering is er in de parochiezaal koffie/thee en limo met wat lekkers, zowel zoet als hartig. Het wordt erg op prijs gesteld als u/jij ook wat mee zou willen brengen. Denk b.v. aan een cake, brownies, cakejes, taart, snacktomaatjes/komkommertjes, hartige taart, wraps, salade, stokbrood, smeersel, kaasje of een soepje. U kunt het vòòr de viering afgeven in de hal of het aangrenzende zaaltje. Er staan mensen klaar bij de ontvangsthal. Verder is er na de viering, op verzoek, de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding met gids door de kerk en zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. Zo zoeken we naar verschillende nieuwe manieren om samen kerk te zijn. Het gaat om verbinding, gastvrijheid en openheid.



Misdienaars nieuws

Bezoek aan oud pastoor Henri ten Have

Wat was afgelopen zondag een bijzonder mooie dag voor de misdienaren. Onze oud pastoor Henri ten Have heeft ze in zijn nieuwe parochie verwelkomt. Het was een feest bij hem te mogen zijn. De groep kwam rond lunchtijd aan, in korte tijd werd een heerlijke lunch klaar gemaakt die in de tuin werd geserveerd. Het was een mooie zomerse dag om buiten te eten. Na de lunch heeft de pastoor een rondleiding gegeven in de pastorie en de kerk. Hij nam de groep ook tot het hoogste punt van de toren die 75 meter hoog is! Het was indrukwekkend. De kerk is heel mooi en groot, heeft fraaie glas in loodramen en uit hout gesneden kruiswegstaties. Ook is er een vitrinekast met mooie, oude kelken en voorwerpen die vroeger bij de mis werden gebruikt. De pastoor kon met enthousiasme vertellen over de geschiedenis van de kerk en andere gebouwen wiens eigenaren een rol hebben gespeeld in het verspreiden van het katholieke geloof in die streek. De verhalen waren boeiend, het was heel gezellig en de tijd vloog snel voorbij. Het was mooi samen te zijn, de herinneringen aan deze dag zullen lang bij alle misdienaren en begeleiders blijven.



Acolieten Salvatorkerk delen heilige communie uit

Het is jullie opgevallen dat sinds kort onze acolieten ook de Heilige Communie uitreiken. Voor onze parochie is dit iets nieuws, maar in feite hoort dit ook bij hun taken. Het uitreiken van de Heilige Communie is door de kerk geregeld, acolieten horen ook bij de buitengewone bedienaars van de Heilige Communie.

Andere taken van acolieten zijn bijvoorbeeld het wieroken, de ciborie (het heilig Brood) uit het tabernakel halen, misdienaars helpen en dus ook helpen bij het uitreiken van de Heilige Communie. De taken van de misdienaren zijn o.a. het klaarmaken van de tafel en het opruimen daarvan na afloop, het



Vervolg vorige pagina... dragen van het kruis bij het lopen naar het altaar, naast de pastoor met de kaars staan als hij het Evangelie leest. Na een aantal jaren kunnen misdienaren acoliet worden, hiervoor krijgen ze een korte cursus van de pastoor.

Weet u dat misdienaren ook een patroonheilig hebben? Dit is de Heilige Tarcisius. Op onze website www.salvatorkerkveenendaal.nl leest u een kort verhaal over deze bijzondere jonge heilig.

Themamiddag 'Kracht van het rozenkransgebed'

Zaterdag 20 mei was in de kerk in Renkum een middag over het Rozenkransgebed waar alle gebedsgroepen werden uitgenodigd. Er waren mensen die ook van buiten de Titus Brandsma parochie waren. Onze Rozenkrans groep was er ook, de ervaring was mooi en bijzonder. Mooi want er werd over de kracht van het bidden gesproken en er werd een getuigenis gegeven. Bijzonder is dat iedereen merkt dat het samen bidden mensen verbindt en vertrouwen onder elkaar scheidt. Dit zijn de woorden van een aantal deelnemers uit onze parochie over deze dag: "Het was warm, bijzonder en fijn. Het Rozenkransgebed doet zoveel met je."

Met deze eerste bijeenkomst wilde men een netwerk creëren van groepen die de Rozenkrans bidden en die dit gebed verspreiden.

De Rozenkrans, dat een zeer oud gebed is en overal in de wereld verspreid, wordt nu in Nederland herontdekt. Het is fijn dat ook in onze parochie dit langzamerhand vorm krijgt. Deze maand wordt elke dinsdagavond om 19.15 uur in de Salvatorkerk de Rozenkrans gebeden. In juni wordt elke dinsdagavond op hetzelfde tijdstip de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden. Nieuwsgierig van wat dit is? Kom een keer langs, er is plek voor iedereen!



Afsluiting seizoen Route 54 en Kathokids

Om alvast in je agenda te zetten: op 30 juni is de laatste bijeenkomst voor de Kathokids en op 2 juli voor Route 54. Meer informatie volgt.

De Veense Alledagkerk

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de Oude kerk op de Markt open voor rust, bezinning en ontmoeting. Om 12.00 uur begint er een korte samenkomst olv een van de Veenendaalse voorgangers. Daarna is er gelegenheid voor koffie en thee.

Za 3 juni Nico vd Voet, HGV

Za 17 juni Maria Meijer, RK

Za 1 juli Hans Vel Tromp, NGK

Titus Leerhuis

Op woensdagavond 24 mei komen Emma en Sandra in Titus Leerhuis vertellen over hun drie maanden vrijwilligerswerk in de bezette Palestijnse gebieden, in dienst van de Wereldraad van Kerken. Meer info op www.pztb.nl

De avond begint om 19.45 uur met koffie en thee. Plaats: Bergstraat 17, Wageningen. Toegang is gratis.

Vieringen Rooster

Zon 28 mei 10.15 uur

Communieviering

Erica Dupain

Kleurrijk *Er is kinderwoorddienst*

Zo 4 jun 10.15 uur

Eucharistie

Roderick Vonhögen Koor Feniks

Er is kinderwoorddienst

Agenda

2e za 9.00 u Klusochtend

3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek

1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed

4e Dins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd

Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk

Woe 24 mei Titus Leerhuis

Zo 11 juni Bonifatiusdag

Vr 30 juni Kathokids

Zo 2 juli Route 54

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: lrp@pztb.nl

Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
(0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Telefoon: (0318) 512218

Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag

6 juni tot 12.00 uur.