

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
 Adriaen van Ostadelaan 54
 3904 TL Veenendaal
 T (0318)512218
 E veenendaal@pztb.nl
 Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 u



Uitbundig welkom **nieuwe pastoor**

“Jullie hebben niet voor mij gekozen, dat weet ik. Dit is een cadeautje, een verrassing van de bisschop.” Onze net geïnstalleerde pastoor **Mauricio Meneses** brengt heel de volle Antonius van Paduakerk in Ede aan het lachen en het applaudisseren. “Dit is de kerk, hier zie ik de levende stenen van de kerk. Eén grote familie waarin we allemaal een plekje hebben.”

“Pastoors zijn allemaal verschillend. Ik ben anders dan Henri, te beginnen met de lengte. Hier staat voor jullie een andere pastoor dan Henri, maar één die net als hij bereid is z'n best te doen”, zegt pastoor Mauricio. “Dit is een prachtige, geweldige parochie. Ik weet niet of jullie hetzelfde kunnen zeggen van je nieuwe pastoor, maar daar komen jullie gaandeweg wel achter. Als je mij niet volgen kunt, vraag het mij. Ik doe m'n best, God doet de rest.” ‘Dankbaar voor mijn roeping, voor het vertrouwen van de bisschop, voor het geschenk van God’ begint hij ‘met hoop en vooral met vreugde’ aan zijn taak als pastoor van de H. Titus Brandsma-parochie.

Hij gelooft ‘in de kracht van de organisatie, de communicatie en de dialoog’. “Daarom ben ik blij met het

synodaal proces. Als wij een gemeenschap willen opbouwen, moeten we uitgaan van het gemeenschappelijke. Dan zullen de verschillen zich vanzelf oplossen op basis van respect en alles wat ons verbindt.” In het Engels merkt pastoor Mauricio op ‘te weten wat het betekent een andere taal te leren, te leven in een ander land, outsider te zijn’.



Zout der aarde

In zijn preek spreekt vicaris Hans Pauw over het zout der aarde en het licht der wereld. “Het zout staat op een onbeduidende plek in de winkel, de lichtknop zit soms op een vreemde, verborgen plek. Maar we kunnen niet zonder zuiverend zout en duister-verdrijvend licht. Laten wij de smaakmaker zijn, het licht verspreiden van solidariteit met de hongerige en dakloze. Laat het licht van ons geloof schijnen in de wereld. Een beetje licht, een snuffje zout kan genoeg zijn.”

Zes sleutels

Bert Ferwerda, vice-voorzitter van het bestuur, overhandigde onze nieuwe pastoor de sleutels van de zes parochiekerken. Die van Rhenen, binnenkort onttrokken aan de eredienst, zit er helaas niet meer bij. “Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis”, daalt vanaf de koorzolder (Feniks) en het altaar (Kleurrijk) weldadig over vele honderden hoofden neer.



Open Deur Missen Veenendaal

Op zondag 19 maart en 4 juni is er in onze kerk een Open Deur Mis. Deze mis is er voor iedereen maar in het bijzonder om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met onze parochie en de betekenis van de Eucharistie.

Collecte aankomende zondag Turkije en Syrië

Aanstaande zondag zal de tweede collecte bestemd zijn voor hulp aan de slachtoffers in Syrië en Turkije. Dit is een rechtstreekse oproep van de Blauwe Zusters die binnenkwam bij één van onze parochianen: "help ons de mensen te helpen die wij dienen in de getroffen gebieden van de aardbeving van 6 februari 2023."



De auto van onze missie in Aleppo is volledig beschadigd. We hebben hem nodig om voedsel, kleding en medicijnen naar arme mensen te brengen

Straatbeeld van onze omgeving. Verlatenheid en verdriet

Verpakking van voedsel en medicijnen

Zusters in Aleppo bieden onderdak aan 50 gezinnen en voorzien dagelijks in de behoefte aan voedsel, medicijnen en kleding voor honderden mensen die door de aardbeving zijn getroffen.

DRINGENDE HULP VOOR SLACHTOFFERS VAN AARDBEVINGEN IN SIRIA EN TURKIJE

HELP ONS DE MENSEN TE HELPEN DIE WIJ DIENEN IN DE GEBIEDEN VAN DE AARDBEVING VAN 6 FEBRUARI 2023.

Overweegt u alstublieft donaties te doen om onze missionarissen te helpen, die dagelijks honderden mensen helpen die zwaar door de aardbeving zijn getroffen.

REKENINGHOUDER: Dienaressen van de Heer
IBAN: NL95ABNA0601955242
 SWIFT: ABNANL2A
 ADRES: Dorpsstraat 149, Brunssum- 6441 CD-Nederland
 Vermelding: "slachtoffers aardbeving"

INSTITUUT DIENARESSEN VAN DE HEER EN DE MAAGD VAN MATARA
 RELIGIEUZE FAMILIE VAN HET MENSGEWOORDEN WOORD

Jongeren WJD@Home op Ameland

Jongeren uit heel Nederland arriveerden op 27 januari op Ameland voor hun WJD@Home. Na aankomst baden ze

in de Sint-Clemenskerk het avondgebed. Er namen zeventig jongeren deel, uit het Aartsbisdom Utrecht waren er tien deelnemers.

Op zondag 29 januari tijdens WJD@Home vierden de jongeren samen met parochianen van Ameland de Eucharistie in de Sint-Clemenskerk. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie. In de middag werd een College Tour gehouden, waarbij bisschop Mutsaerts vragen beantwoordde en met de jongeren in gesprek ging.

Jongeren stelden vragen als: Wie is voor u een bijzondere heilige? Wat is de betekenis van het staan en zitten en knielen in de Mis? Waarvan heeft u er het meest: rozenkransen of bijbels? Ook vroegen ze wat de belangrijkste gave van de Geest is. "Een belangrijke gave vind ik de gave van wijsheid en verstand," antwoord-

de de bisschop en hij ging later in het gesprek nog verder in op geloof en ratio en verwees daarbij ook naar de encycliek 'Fides et ratio' die paus Johannes Paulus II daarover schreef. "De Kerk heeft Bijbelse en historische argumenten en rationele argumenten," aldus de bisschop.

In memoriam Kees te Riele

Kees werd op 5 maart 1939 als Gerardus Johannes te Riele in Amsterdam geboren. In een gezin met tien kinderen. Kees was de 4e. Na de lagere school ging hij naar de paters in Maastricht. Eigenlijk wilde hij toen het klooster in. Maar hij kwam in het onderwijs terecht. Via basisonderwijs, ging hij les geven op het voortgezet onderwijs en uiteindelijk vond hij zijn plek in het speciaal onderwijs. Hij leerde zijn vrouw Jopie kennen via zijn zus. Na hun huwelijk gingen ze in Coevorden wonen. Daar zijn alle kinderen geboren: Eerst Erna daarna Helga, en toen de tweeling Guido en Marian. Het gezin heeft op veel plaatsen gewoond. In 1993 kwamen ze naar Veenendaal. Eerst aan de Paganinistraat. Maar toen de tuin voor Jopie te bewerkelijk werd, gingen ze naar de Scheepjeshof.



(Vervolg *In memoriam Kees te Riele*). Na het overlijden van zijn vrouw in 2011 is hij op het appartement blijven wonen. Kees was heel leergierig en wilde zich ontwikkelen. De kinderen weten nog dat hij boven zat te studeren. O.a. heeft hij MO akte wiskunde gehaald. Graag keek hij naar sport op TV, o.a. naar voetballen; als Amsterdammer naar Ajax natuurlijk. Hij mocht ook graag wielrennen zien. Hij hield zelf ook van fietsen. Samen met Guido ging hij op fietsvakantie. Dat heeft hij vele jaren gedaan. Guido op een racefiets en Kees op een e-bike. De parochianen kennen Kees hoofdzakelijk als dirigent en organist van het Willibrordkoor en van de Schola. Ik heb vaak een beroep op hem mogen doen bij een uitvaartviering. Dat ging altijd in goed overleg. Maar er kwam ook een tijd dat de trap naar het koor en het orgel een tree te hoog werd. Op de rouwkaart van Kees hebben jullie die mooie tekst geplaatst: 'Het leven is als een groot concert waarin ieder zijn eigen instrument speelt Als dirigent over mijn leven kon ik de laatste tonen niet meer aangeven'

Kees, er is er één die je kent, Psalm 139
Maria Meijer

In memoriam Gertrud Hemler

Gertrud werd op 6 januari 1936 als Gertrud Anna Hinckers in Uedem (Duitsland) geboren. Zij was onderwijzeres. Haar man Benno, in mei 2019 overleden, was gelegerd in Duitsland als luchtmacht officier. Hij moest op een keer een Nederlands schooltje openen bij de Duitse school waar zij les gaf. En zo leerde zij haar man kennen. Toen ze trouwden hebben ze op verschillende plaatsen gewoond. Eerst in Duitsland en later in Nederland. Ze kregen 3 zoons: Alexander, Raphael en Elmar. Alleen Elmar is in Nederland geboren. In 1974 kwamen ze naar Veenendaal, eerst aan de Dissel en later aan de Willem Barentszstraat. Ondanks dat haar man wel van standplaats verwisselde, bleven ze toch in Veenendaal wonen. Gertrud paste zich overal gemakkelijk aan. Hoewel het cultuurverschil in de jaren '60 tussen Nederland en Duitsland groter was dan nu. Ze was graag bij de Duitse familie. Het was echt een oermoeder, ook voor de neefjes en nichtjes. Gertrud was betrokken bij de kerk en actief in de Liduinagroep. Ze voelde zich katholieker dan de gemiddelde Veenendaalse. Het was een warme en wijze vrouw.

Toen haar man overleed raakte haar dat erg diep. Maar ze vond haar levensvreugde toch terug. Zij bleef aan de Willem Barentszstraat wonen. Er kwamen wel aanpassingen. Want haar zicht werd slechter tot zeer slecht. En ze kon blijven genieten van haar tuin en haar bloemen. Het was haar grote passie. Dat had z'n oorsprong waarschijnlijk door het feit dat zij van een boerderij kwam. Maar die passie werd haar ook fataal. Bij het uittrekken van lastig onkruid kwam zij ten val. Ze had haar heup gebroken. Na het ziekenhuis kon zij niet meer naar huis terug. Zij kreeg een kamer in Pieter Pauw in Wageningen. Vlak voor de Kerst heeft ze een infectie opgelopen en is als gevolg daarvan bedlegerig geworden. Zij is 23 januari vredig ingeslapen.

Gertrud, rust in vrede.
Maria Meijer



Vieringen Rooster

Zon 19 febr 10.15 uur
Eucharistieviering
Erik Rozeman Koor Feniks

Woe 22 febr 19.30 uur
Eucharistieviering (Aswoensdag)
A. van Wieringen koor Kleurrijk

Zon 26 febr 10.15 uur
Eucharistieviering
Pastoor Mauricio Meneses koor JKA

Agenda

2e za 9.00 u Klusochtend
3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed
4e Dins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk

Za 18 febr info over Lourdes
Kijk ook op onze website

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: lrv@pztb.nl
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
(0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie:
schakelredactie.veenendaal@live.nl
*Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag
28 februari tot 12.00 uur.*