

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal
T (0318)512218
E veenendaal@pztb.nl
Opeingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 u



Oproep van Locatieraad

De tuin heeft een grote opknapbeurt nodig. We zoeken daarvoor: inspiratie voor de tuin, mensen die willen meedenken, mensen die willen meedoen en ideeën voor geldinzameling. Laat u het ons weten als u een idee heeft? Dat kan door ons aan te spreken in de kerk of via lrv@pztb.nl

Praktisch meedoen kan ook!

Elke tweede zaterdag van de maand is er open inloop. U bent welkom om mee te helpen met een (tuin)klus of voor gewoon voor een kop koffie en een praatje. Op zaterdag 13 augustus vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur staat de deur weer open!

Viering met lichtprocessie Renkum

In de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum wordt het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op de dag zelf, maandag 15 augustus, om 19.00 uur gevierd. Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht, celebreert de eucharistie. Hij is als bisschop in het bijzonder verantwoordelijk voor de bedevaarten. Priester Erik Rozeman en pater Frans Bomers zijn medecelebrant. Na de eucharistieviering wordt het beeld van Maria van Renkum vanaf ca. 20.00 uur in een lichtprocessie door het Mariapark gedragen. Dat gebeurt voor de eerste maal sinds 2016, toen de viering van Maria ten Hemelopneming ook 's avonds plaatsvond.

De processie begint om ca. 20.00 uur, ongeveer een uur voor zonsondergang. De bedevaartgangers dragen een brandende kaars mee. De processie leidt langs de 20 iconen die in het Mariapark staan.



Titus Brandsma Bedevaartsdag

Reserveer nu: nog enkele plaatsen vrij!

Binnenkort op woensdag 27 juli, wordt de officiële gedenkdag van pater Titus Brandsma herdacht met een bedevaartsdag. Deze dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering in de St Antoniuskerk te Ede, waarvoor iedereen is uitgenodigd.

Dan is ook voor het eerst het boek over hem "Van held tot heilige" te koop voor 10 euro, en andere geschriften. Daarna vertrekken we met de bus naar Bolsward in zijn geboortestreek. Daar is een programma bij de opening van een tentoonstelling over hem, waaraan wij met maximaal 50 deelnemers uit onze parochie kunnen meedoen. Er worden lezingen gegeven en muziek ten gehore gebracht. Vanwege het maximum aantal deelnemers geldt gaat de inschrijving per volgorde van aanmelding.

U kunt u daarvoor opgeven vanaf 9 juli, bij Erika Dupain: secretaris@pztl.nl of 06-53790959. De kosten bedragen 20 euro, die u contant kunt voldoen in de bus. Het is de bedoeling dat u zelf een lunchpakket meeneemt voor in de bus.

Programma

9.00 uur: Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Ede (de mis is uiteraard voor iedereen toegankelijk)
10.45 Vandaaruit vertrek met de bus naar Bolsward (hiervoor is bevestigde opgave van te voren nodig).
13.00 Aankomst Broerekerk (Broereplein 9, Bolsward)
13.30 Ontvangst koffie/thee/hapje , Opening, inleiding programma)
- Toespraak Commissaris van de Koning Arno Brok
- zang Duo Amaveria
- Aanvang rondgang/wandeling 'In het spoor van Titus'
14.45 Martinikerk Toespraak Antoine Bodar, zang Albert Bonnema, Duo Amaveria orgel Peter van der Weide
16.00 Sint Franciscusbasiliek
- Film over Titus Brandsma
- zang Albert Bonnema, Duo Amaveria orgel: Peter van der Weide
- Overdenking Peter van der Weide
16.50 HCW/Museum 'De Tiid'
Toespraak Burgemeester Jannewietske de Vries
-Opening tentoonstelling en rondgang door museum 'De Tiid'
17.45 Broerekerk Gezellig samenzijn met aandacht voor de inwendige mens.
19.00 (uiterlijk) Terugkeer met de bus naar Ede.

Anita publiceert dichtbundel over leven met ALS

“Ik heb ervoor gekozen om positief verder te gaan”

Door Daniëlle van Veldhuizen

Anita Boere (56) heeft ALS. Een ziekte waarbij de kracht in de spieren afneemt. Daarom kan Anita niet meer praten en nauwelijks nog bewegen. Ze kreeg te horen dat ze nog drie tot vijf jaar te leven zou hebben. Maar ze zit niet bij de pakken neer. Inmiddels tien jaar verder (de ziekte staat gelukkig stil), heeft ze haar eerste dichtbundel ‘Vuurtorens en Vlinders’ uitgebracht. Met speciale software kan ze dankzij een sensor op haar bril communiceren. Met een webcam en een toetsenbord op haar scherm typt ze. We interviewen haar per mail over de gedichten die ze schreef en over omgaan met veranderingen, loslaten en over gelukkig zijn.

Waar haal je je inspiratie uit? “Ik dichtte al voordat ik ziek werd. Toen was het vooral voor speciale gelegenheden: huwelijken, sterfgevallen, jubilea, pensioen en natuurlijk Sinterklaas. Nu is het een uitlaatklep. Ik haal de inspiratie eigenlijk overal uit. Het journaal, mijn omgeving, een bezoekje aan de dierentuin en gewoon iets wat mij interesseert.”

In een van je gedichten schrijf je dat als dingen niet meer mogelijk zijn, je kunt zoeken naar welk verschil je zelf kunt maken. Hoe is jouw weg daarin verlopen? “Ik denk wel eens dat de snelheid waarmee het bij mij gegaan is achteraf niet zo slecht is. Ik moest heel snel loslaten wat ik niet meer

kon. Er zat niks anders op. Misschien is dat gemakkelijker dan iedere keer weer een klein stukje verliezen, waardoor je in een constant rouwproces belandt. In het begin van mijn ziekte kwam ik veel op Klimmendaal in Arnhem. Een maatschappelijk werkster vroeg me steeds of ik boos was. Ik vroeg dan: ‘Op wie?’. Het helpt niet om boos te zijn, dus waarom zou ik al die negatieve energie willen?”

Het gedicht ‘Gisteren versus vandaag’ gaat over loslaten en gelukkig zijn. Hoe doe je dat? “Dat gedicht heb ik in het begin geschreven. Het laat zien dat je niet vanzelfsprekend uit kan gaan van een gewone toekomst, zoals je die ‘gepland’ had. Laat ik dit mijn hele



leven bepalen of houd ik de regie op wat nog wel kan? Ga ik zitten wegwijnen of kijk ik wat nog wel kan? Ga ik kijken naar wat ik kwijt ben of tel ik mijn zegeningen? Hoe ga ik verder: verbitterd of positief? Ik heb voor het laatste gekozen. Ik heb ALS maar ben het niet.”

Je noemt ook God in jouw gedichten. Welke rol speelt Hij in jouw leven? “Hij speelt wel een rol in mijn leven. Ik geloof vooral in zijn liefde voor alles en iedereen. Dat is zijn boodschap. Heb je naasten lief en doe een ander niets aan wat je zelf niet wil ondergaan. De wereld zou zoveel mooier zijn als we iedereen liefde gunnen.”

Hoe kunnen mensen het beste omgaan met iemand met ALS in hun omgeving? “Blijf de persoon zien achter de ziekte.

Het blijft een volwaardig mens. Behandel hem of haar als ieder ander. Heb wat meer geduld om te communiceren. Vul geen dingen in. ALS-patiënten zijn niet hun ziekte, ze hebben het.”

Het leven is je ondanks alles nog steeds gegeven. Je schrijft daarover ‘Vier het’. Hoe vier jij het leven? “Ik blijf lichtpuntjes zien, mijn zegeningen tellen en iedere dag als een cadeautje zien. Natuurlijk ben ik liever gezond, maar dat is nu eenmaal niet zo. Ik kijk naar wat ik nog wel kan.”

Anita Boere-Borremans. Geboren in België. Studeerde af als lerares wiskunde, natuurkunde en chemie, maar vond haar werk in het onderwijs o.a. als MT-lid/adjunct op katholieke basisschool De Vuurvlinder. In juni is ze 35 jaar getrouwd met Winfried. Samen hebben ze vier dochters, twee kleinzonen, 1 -dochter en een vierde -kind op komst.

Ze is auteur van de dichtbundel “Vuurtorens en Vlinders”, te koop bij www.Boekscout.nl (€19,99 incl. verzendkosten).



Seizoenstart Met feestelijk tintje

Op 4 september is de openingsviering waarin parochieel voorganger Maria Meijer samen met de Locatieraad en de Pastoraatsgroep voorgaat. Koor Kleurrijk zal de viering muzikaal ondersteunen. We nodigen alle parochianen van harte uit hierbij aanwezig te zijn, want we willen er hierna een feestelijk tintje aan geven.

Open Deur Mis Nu ook in Veenendaal

Nog niet zo lang hebben we Open Deur Missen in onze parochie. Dit zijn laagdrempelige vieringen met uitleg. Het is dus ook voor mensen die benieuwd zijn naar of kennis willen maken met de katholieke manier van vieren en kerk zijn. Op zondag 18 september is er een Open Deur Mis in onze kerk. Voorganger is mediapriester Roderick Vonhögen. Breng gerust vrienden en bekenden mee, want iedereen is hierbij van harte welkom. Noteert u deze datum?



Tituszonondag in Ede

Op zondag 31 juli zal er **geen** viering zijn in Veenendaal wegens een gezamenlijke parochiële TitusZonondag in Ede. De viering in Ede begint om 10.30 uur.

Secretariaat met zomervakantie

Het secretariaat van de Salvatorkerk zal de gehele zomervakantie (9 juli t/m 20 augustus) gesloten zijn voor bezoekers. Wilt u iets vragen? Dan kan dat via mail. Deze wordt regelmatig gecontroleerd.

Fryslân DOK Over Titus Brandsma

Op zaterdag 25 juni heeft Omroep Friesland een interessante documantaire uitgezonden over de Heilig verklaring en het leven van pater Titus Brandsma:

Titus Brandsma, een nieuwe heilige

Tachtig jaar na zijn dood in Dachau is de Friese pater Titus Brandsma in Rome heilig verklaard. Hij was al zalig en wordt mondiaal alom bewonderd. Wat betekent zo'n heiligverklaring in deze tijd? Deze documantaire is terug te kijken en zeer de moeite waard eens te bekijken. Terugkijk link: https://www.npostart.nl/fryslan-dok/25-06-2022/POW_05160231



Vieringen Rooster

Zon 24 juli 10.15 uur
Eucharistie
F. Vergeer
Zang: Cantor met organist

TITUSZONDAG

Zon 31 juli 10.30 uur **in Ede**
Erik Rozeman
Eucharistie
Zang: Cantor

Agenda

Za 13 aug Klus/koffieochtend
Ma 15 aug Lichtprocessie Renkum
Zo 4 sept Opening Seizoen
Zo 18 sept Open Deur Mis

Mailadressen en telefoonnr's

Locatieraad: lrv@pztb.nl
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
(0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie:
schakelredactie.veenendaal@live.nl
*Kopij kunt u insturen uiterlijk
23 augustus tot 12.00 uur.*