

R.K. Salvatorkerk Veenendaal  
Adriaen van Ostadelaan 54  
3904 TL Veenendaal

veenendaal@pztb.nl

Openingstijden secretariaat: dinsdag 10.00-12.00 u



## Kerkinzaming voor voedselbank in november

De maand van inzameling is weer voorbij en er is door u goed ingekocht. Het boodschappenbriefje dat u in de tas vond, was hierin dus weer een goede leidraad. Er is veel bij de kerk afgegeven. We konden het niet in 1 autorit kwijt. De eerste keer hebben we zo'n 24 volle tassen kunnen inleveren en gisteren weer 20 volle tassen. Wij als kerk waren heel blij met uw gulle bijdrage hierin. Ook de Voedselbank vond het echt een heel goede en geslaagde inzameling en bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage hierin. Zij die gebruik moeten maken van de Voedselbank en dan wekelijks daar hun boodschappen mogen doen, zijn u daarvoor, indirect, dus ook héél dankbaar.

Maar, mocht u alsnog een tas met boodschappen hebben staan en of u bent vergeten ook een tas in te leveren? Geen nood, want dat kan altijd nog bij de kerk neergezet worden, graag zelfs. Wij zorgen er dan zeker voor dat het ook bij de Voedselbank terecht komt.



## Welkom Valerie

Op zondag 21 februari was het feest in onze kerk. Valerie, de dochter van Ruben en Patricia Janssen werd gedoopt en hiermee opgenomen in onze gemeenschap.

Het was een bijzondere viering, want tevens werd ook het kerkelijk jaar afgesloten met het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. De viering werd gezongen door koor Kleurrijk (tevens het koor waar Patricia zingt). O.a. werd gezongen uit de kloostermis, maar ook de peter en de meter (Gregor en Linda, beide leden van het koor) zongen een mooi lied voor de kleine Valerie met als refrein:

*'Kind van God en kind van mensen,  
Jij bent ieders lieveling.*

*Willen jou op handen dragen:  
Welkom in de grote kring.'*

Helaas was er geen koffiedrinken na afloop wegens de corona maatregelen. Het koor Kleurrijk bestond ook nog eens 45 jaar en het vieren van dit jubileum zou anders nog voortgezet worden na de mis. Helaas kon het niet anders, maar evenwel was het een bijzonder hoogfeest.



Pastor Roderick Vonhögen doopt Valerie.

## Gerarduskalender

De kalender is te koop voor € 8,50 bij: Cisca Groothedde: tel: 0318 - 52 61 27. Via secretariaat Salvatorkerk op dinsdagmorgen: tel: 0318 - 5122 18. Het is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over heel verschillende onderwerpen.





## Misdienaarsavond

Aan het einde van november, net voor de eerste zondag van de Advent, hebben de misdienaren een avond over het thema Advent gehad. Ze hebben een Adventskrans gemaakt en op vier houten plaatjes- één voor elke zondag- een tekening gemaakt over het Kerstverhaal uit het Evangelie. Ieder plaatje hoort bij een bepaald deel van het verhaal. Zo staat voor de eerste zondag de boodschap van de engel naar Maria centraal, daarna de reis naar Bethlehem, vervolgens de Drie Koningen die de ster volgen en aan het einde de geboorte van Jezus. Het resultaat is aan de werkgroep kindernevendienst overhandigd zodat de kinderen iedere zondag een kaarsje van de Adventskrans kunnen aansteken en naar het verhaal van het bijbehorende plaatje kunnen luisteren. Aan het einde van de avond werd een inspirerende tekst gelezen over de voorbereiding op Kerst, waarvan de kern was 'de weg van de Heer in ons leven te bereiden' (Lucas 3,4) door gebed, volharding en vertrouwen. Laten we in die lijn er samen voor zorgen dat de Advent voor ons een tijd van vervulling mag zijn.



### Bericht van pastor Guido

Beste parochianen van de Titus Brandsmaparochie,

Eind augustus heb ik (pastor Guido Dieteren) na 23 jaar afscheid genomen als pastor van de Titus Brandsmaparochie. Wat een bijzondere en hartverwarmende dag was dat, ik kijk er met een heel goed gevoel op terug.

En na dat prachtige afscheidsfeest is er veel gebeurd.

In september ben ik begonnen in mijn nieuwe parochie: de Augustinusparochie in Berlicum,

Middelrode, Heeswijk, Dinther, Loosbroek.

De start was geweldig. Ik werd heel gastvrij onthaald en ik had een prachtige installatieviering in de Augustinusparochie, waarbij ook een vertegenwoordiging uit de Titus Brandsmaparochie aanwezig was.

Ik heb zeer prettige collega's en een geweldig parochiebestuur. De samenwerking verloopt bijzonder fijn.

Ik heb heel nadrukkelijk de eindverantwoordelijkheid over de parochie. Die krijg ik ook van mijn collega's en van het bestuur. In die functie voel ik me 'als een vis in het water' en ik werk dan ook met veel plezier als pastor in de Augustinusparochie.

Ondanks al dit goede nieuws heb ik een heftige periode achter de rug.

Begin oktober werd ik na een ribkneuzing steeds zieker en half oktober werd ik totaal onverwacht opgenomen in het ziekenhuis vanwege acuut nierfalen.

Daar is gebleken dat ik de ziekte van Kahler heb. Dit is een vorm van beenmergkanker. Gelukkig is dit heel goed te behandelen. Daartoe ontvang ik nu diverse chemokuren en uiteindelijk een

stamceltransplantatie. Deze chemokuren ervaar ik als redelijk licht en ik kan dus ook gedeeltelijk werken. Wel dient dit zo veel mogelijk 'op afstand' te gebeuren. Het voorgaan in vieringen of aanwezig zijn bij grotere groepen mensen is nu helaas even niet mogelijk.

Moeilijk voor mij is nu vooral het luisteren naar mijn lichaam en het verstandig omgaan met minder energie. Dat ben ik niet gewend van mezelf en heb ik nooit eerder hoeven doen. Die balans vinden is een uitdaging.

De verwachting is dat ik in ieder geval vanaf Pasen weer volledig de oude ben, zij het met een ziekte bij me. Maar die kan dankzij de medische wereld onder controle gehouden worden.

De afgelopen periode hebben Rieneke en ik n.a.v. mijn ziekte héél veel reacties van parochianen mogen ontvangen. Daarvoor willen we iedereen hartelijk bedanken. Want uw bliken van meeleven, uw kaarsjes aansteken en uw gebed zijn ons tot grote steun!  
Pastor  
Guido Dieteren





## Diakenwijding Erik Rozeman

### Misdienaars vertellen

Op zaterdag 13 november bij de wijding tot diaken van Erik Rozeman mochten de misdienaren van Veenendaal de Mis dienen. Het was een heel mooie en warme viering die op iedereen een bijzondere indruk heeft gemaakt. Voor alle misdienaren was dit de eerste keer dat ze bij een wijding aanwezig waren. De avond van tevoren zijn ze naar de kathedraal in Utrecht gegaan waar iedereen zijn taak kreeg toebedeeld en kon oefenen. Op de dag zelf vonden ze het best spannend om op het altaar te staan samen met de kardinaal, de bisschop en veel andere priesters, maar alles ging heel goed. Er waren verschillende momenten tijdens de viering die de misdienaren bijzonder vonden, die indrukken hebben we verzameld en u kunt ze hieronder lezen.

*“Wat de meeste indruk op me maakte was bij het begin toen we in een rij naar het altaar liepen met allemaal Pastoren. Dat was echt indrukwekkend want we leven nu in tijden waar weinig Pastoren zijn maar toen leek het dat het nog best wel veel zijn. En natuurlijk de wijding van Erik, dat was echt een bijzonder moment. We hebben nu echt dienaars nodig die het geloof verkondigen. Als ik er naar terug denk zie ik mezelf misschien later daar staan. Een zin uit het wijdingsgebed dat ik bijzonder mooi vind is: ‘Laat hem getuigenis afleggen van een goed geweten, sterk en onwankelbaar volharden in Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen’.”*

*“Het mooiste vond ik dat Erik ging liggen en het koor hoog zong.”*

*“Ik vond de belofte van de uitverkorene heel bijzonder omdat je erin kon zien dat diaken Rozeman zich oprecht wil toewijden aan de kerk en op basis hiervan een belofte aflegt.”*

*“Toen het halleluja gezongen werd, voelde het dat de hemel openbrak. Een zin uit het wijdingsgebed dat ik bijzonder vond is ‘Dat hij in zijn gedrag Uw geboden laat stralen’.”*

*“Ik vond het een leuke dag en een hele mooie ervaring in de kerk. Het leukste vond ik toen we het altaar mochten klaarmaken.”*



## Vieringen Rooster

Zondag 5 december 10.15 uur Communieviering  
Joop Nijrolder - Willibrordkoor (er is kindernevendienst)

Zondag 12 december 10.15 uur Communieviering  
Parochieel voorganger - Kleurrijk (er is kindernevendienst en crèche)

## Agenda

-

### Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: edupain65@gmail.com (Erika Dupain)  
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl (Cisca Groothedde)  
Telefoon: (0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl  
Telefoon: (0318) 512218  
Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl  
(Marcel en Daniëlle van Veldhuizen)

*De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 15 december.  
Kopij kunt u insturen uiterlijk daags ervoor tot 12.00 uur.*