

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal

E veenendaal@pztb.nl

Opeingstijden secretariaat: dinsdag 10.00-12.00 u



Eerste heilige communie **ouderavond**

Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de Salvatorkerk in Veenendaal.

De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 25 november 2021 om 20.00 uur. Wegens de verscherpte maatregelen zal deze avond in de kerk plaatsvinden. Van te voren aanmelden is verplicht met oog op het aantal aanwezigen. Dit kan via: ehcveenendaal@hotmail.com.

Leest u ook verderop in deze nieuwsbrief de aangescherpte maatregelen.

Meer informatie is te vinden op onze website www.salvatorkerkveenendaal.nl. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.

U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk. Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden.

Hulp gezocht! Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op! ehcveenendaal@hotmail.com.



Dringend opzoek Locatieraad zoekt versterking

De locatieraad is dringend op zoek naar versterking. Theo Blom is afgelopen zomer met zijn taken gestopt en Erika Dupain zal vanaf januari 2022 zitting hebben in het Parochiebestuur. Dus blijft alleen Theo Hattink nog over.....

De locatieraad functioneert rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en is de verbindende schakel tussen het parochiebestuur en de lokale geloofsgemeenschap. De locatieraad is vooral verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en overige ruimten.

De tijdsbesteding is afhankelijk van de klussen die opgepakt (moeten) worden, maar veel zaken kunnen met elkaar via mail opgepakt worden. En als de locatieraad uit 4 of 5 personen bestaat, kun je de taken goed onder elkaar verdelen.

Voor nadere informatie of om aan te geven dat u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Erika Dupain. Mail: edupain65@gmail.com of telefonisch: 06-53790959 (bij voorkeur na 17.00 uur).

Wij vertrouwen erop dat enkele parochianen zich voor onze lokale geloofsgemeenschap willen inzetten, zodat het open blijven van de Salvatorkerk nog vele jaren mogelijk is.

Maatregelen corona

Gezien de ernstige toename van de coronabesmettingen heeft onze parochie het volgende advies gegeven waarin we expliciet gevraagd worden om deze te hanteren.

Voor de komende 3 weken - dus in ieder geval tot de volgende persconferentie van 3 december - geldt dus nu:

- in de wandelgangen mondkapjes dragen;
- anderhalve meter afstand aanhouden, dat betekent vaak tussenbank(en) leeglaten;
- geen koffie drinken na de vieringen;
- geen bijeenkomsten in de ruimten buiten de kerk houden, tenzij de 1,5 meter afstand en de beperking van de bewegingen strikt worden aangehouden;
- overal zoveel mogelijk ventileren;
- koren in beperkte omvang en in zig-zagformatie zingen;
- en de basisregels: Heeft u klachten? U blijft thuis. Bij binnenkomst kerk handen reinigen

Koor Kleurrijk 45 jaar!

Het parochiële koor Kleurrijk bestaat 45 jaar en hier willen we graag bij stilstaan tijdens de eucharistieviering van 21 november. Helaas kunnen we u niet ontmoeten onder het genot van een taartje en een kopje koffie om deze mijlpaal te vieren. Desondanks weten we onszelf verbonden met elkaar en we nodigen u daarom uit om digitaal met ons mee te vieren, via het youtubekanaal van de parochie. Het belooft een bijzondere viering te worden: aanstaande zondag 21 november is het namelijk niet alleen Christus Koning, de viering waarin het kerkelijk jaar wordt afgesloten, maar we vieren ook een nieuw begin. Valerie Janssen zal tijdens deze viering worden gedoopt. Het koor zal ook deze viering, net als die van de afgelopen 45(!) jaar, onder leiding staan van Ria Aukes.

Ter gelegenheid van het jubileum is de viering live te volgen op YouTube via deze link:

<https://www.youtube.com/watch?v=IG1Q5xQwo6I>

Koffiedrinken na de vieringen

Zoals u wellicht ook gehoord heeft, is het aantal corona-besmettingen de laatste tijd zeer snel opgelopen. Dat heeft ons als kerk doen besluiten dat het voorlopig even niet verstandig is om na de viering koffie met elkaar te drinken, hoe jammer wij dit ook vinden. Via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Eten dinsdag 23 november

We mochten er na een heel lange tijd weer eens van genieten: het gezellige moment van maaltijd vieren met elkaar. Maar ook dit mag en kan dus helaas nu niet meer. We zullen dus weer moeten wachten tot de volgende mogelijkheid en dat is de 4e dinsdag van januari.

De maand december met de vele feestdagen werd sowieso altijd al overgeslagen, dus hopelijk kunnen we in januari weer een nieuwe start maken.

Misdienaars Veenendaal

Bij diakenwijding Erik Rozeman

Vrijdagavond voor vertrek naar Utrecht hadden wij een snelle, eenvoudige gezamenlijke maaltijd gegeten in de parochiezaal. Ons buikje vol, togen ingepakt, klaar om te gaan. Al pratend en lachend duurde het autoritje niet lang. En daar stonden we dan, onze drie oudste acolieten Mattias, Toan en Thomas, Marina en ik als begeleidsters, in de sacristie van de Sint Catharinakathedraal. Om 20:00 uur stond de "generale repetitie" gepland, iedereen was aanwezig alleen Erik en de twee priesterstudenten ontbraken nog, 20:15 uur, deze drie heren nog nergens te bekennen. Meneer Lokate (één van de Ceremoniarii) zei dat te laat komen maar één ding kon betekenen: dat ze het erg gezellig hadden bij het etentje met kardinaal Eijk.

En...jawel hoor, 20:30 uur kwamen Erik en de twee priesterstudenten met een "big smile" naar binnen, zo gezellig hadden ze het dus gehad!

Taakverdelingen werden besproken en het oefenen kon beginnen. Het ging heel erg vlot, want 21:45 uur zaten we al in de auto richting huis. Zaterdagochtend, een belangrijke dag is aangebroken. 10:00 uur stonden we weer in de sacristie, maar nu met de complete groep, de drie acolieten en de drie misdienaren Milan, Chiara en Marinos. De indrukwekkende eucharistieviering begon met het lied "Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer" een roep om de komst van de Heilige Geest in ons bestaan. De Heilige Geest was duidelijk voelbaar in stralen als liefde, vrede, warmte en een helpende hand voor onze zenuwachtige misdienaarsgroep die het zo uitstekend hebben gedaan in de viering.



Kathokids en advent

Rondom Kerstmis draait het om licht, we gaan samen mooie lichtjes voor de advent maken.

Hierbij nodigen we je uit op 26 november van 18:30 tot 20:00. In de huiskamer van de Z. Titus Brandsmaparochie, Veenendaal.

Laat even weten of je komt.
Groetjes van Ingrid en Krista

De Kathokids zijn een groep kids, welke vanuit de 1e Communie bij ons komen. Dus vanaf groep 4. Meestal tot en met groep 8, maar veel kids vinden het zo gezellig, dat ze nog een poosje blijven hangen. Ook wanneer je geen 1e Communie hebt gedaan, ben je van harte welkom.



Voor de Voedselbank

Deze hele maand november zamelen we in voor de Voedselbank. In de kerk liggen tasjes die u mee kunt nemen om te vullen. Maar u kunt ook gewoon wat producten meebrengen als u naar de kerk toe komt. U kunt producten brengen op zondagen en tijdens de openingstijden van het secretariaat. Houdt u er rekening mee dat de producten nog minstens 3 maanden houdbaar moeten zijn en ook dicht én onbeschadigd.

Vieringen Rooster

Zondag 21 november 10.15 uur Eucharistieviering
Roderick Vonhögen - koor Kleurrijk (jubileumviering)

Zondag 28 november 10.15 uur Eucharistieviering
Roderick Vonhögen/ Erik Rozeman diaken - koor JKA

Agenda

Hele maand november
Inzameling voedselbank

Do 25 november 20.00 uur
Ouderavond Eerste communie

Vr 26 november 18.30 uur
Kathokids

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: edupain65@gmail.com (Erika Dupain)
Pastoraatsgroep: ciscaroskamp@hotmail.com (Cisca Groothedde)
Telefoon: (0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884

Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl
(Marcel en Daniëlle van Veldhuizen)

*De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 1 december.
Kopij kunt u insturen uiterlijk daags ervoor tot 12.00 uur.*