

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum Woensdag 22 septemb 2021

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen Salvatorkerk

Zondag 26 september 10.15 u gebedsviering J. Nijrollder -cantor

Zondag 3 oktober 9.30 u Eucharistie Henri ten Have-Laudate D.

Online vieringen

Livestreamvieringen in de parochie:

Zondag 26 september 10.00 uur

Klik [hier](#) voor het YouTube-kanaal van de parochie

Op de agenda

- **Derde week sept** Start alphacursussen klik [hier](#)
- **Zaterdag 2 oktober** Bedevaart Kevelaer klik [hier](#)
- **Woensdag 6 oktober** 20.00 uur Basis cursus RK geloof

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaan van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

T (0318)512218

E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Opening van de nieuwe parochiezaal

Zondag 19 september was de openingsviering, waarin de pastoraatsgroep voorging, en werd hiermee het startsein gegeven voor het nieuwe werkjaar. Ook was er nog een feestelijk tintje deze morgen. Het was mooi zonnig weer en dus werd iedereen gevraagd om na de viering naar de pastorietaan te gaan. Daar kreeg men koffie en thee en daarbij het lekkers dat door de kinderen van de Kathokids, onder leiding van Krista Schoot en Ingrid van de Berg, gebakken en gemaakt was. Dit hadden ze dus gedaan omdat we vandaag de verbouwde en de nu ook versierde parochiezaal, officieel wilde openen.

De tuindeuren werden toen geopend door Erika van de Locatieraad en zij vroeg aan Theo Blom, die bij de verbouwing in alle opzichten veel werk heeft verzet, om de zaal officieel te openen met het doorknippen van het lint. Aldus gebeurde. Na de koffie werd men nog getrakteerd op een drankje met een nootje erbij. Het was dus een compleet feestje. Iedereen vond de zaal erg groot en mooi geworden, een échte verbetering. Met de start van het nieuwe werkjaar zal deze zaal nu volop en voor diverse bijeenkomsten, gebruikt en gehoord kunnen worden.





Missio Wereldmissiemaand 2021

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’

De kerk in Guinee

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.



Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder).

Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Sport en spelmiddag Jeugd uitgesteld

Helaas moet deze sport- en spelmiddag om organisatorische redenen worden uitgesteld tot een latere datum die nog moet worden bepaald.

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober organiseert de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema ‘Zingende jeugd is slimmer’.



Zingen in een koor is gezellig, gezond en leerzaam. Tijdens de studiedag leer je wat erbij komt kijken als je in een koor zingt. Je ervaart hoe leuk het is om samen mooie koormuziek te zingen, en je ontmoet andere zangers en dirigenten tijdens het samen zingen en in de pauzes. Ook leer je nieuwe dingen met betrekking tot zingen en word je als zanger of als dirigent geïnspireerd om in je eigen parochie mooie kerkmuziek te maken.

In vier tijdblokken ervaar je dat zingen bij een kinder-, jeugd- of jongerenkoor superleuk is, en dat zingen een actieve manier is om je geloof te beleven. Tijdens deze dag leer je onder meer de 'Gloria-canon' van Taizé (met verzen van Tom van Ginkel) en het communie lied 'Als je aan tafel gaat' (van Marcel Zagers). Ook zal het 'Heilig' van Floris van der Putt gezongen worden, en als Marialied het mooie 'Ka Waiata' in de Maori-taal van de originele bewoners van Nieuw-Zeeland. Tevens komt het lied 'The Spirit lives to set us free' (arr. David Liff) aan bod.

Spelenderwijs gaan we inzingen, leren we wat de juiste houding voor het zingen is, kijken we naar een gerichte ademhaling, stemgymnastiek, articulatie, en gaan we gericht luisteren door middel van voor- en nazingen (viva-voce-methode). Je krijgt de mogelijkheid om in groepjes, paren of solo te zingen om je zelfvertrouwen te stimuleren. De dag eindigt met een gezamenlijke presentatie van de geleerde liederen. De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25 per deelnemend koor. In verband met corona vragen we of iedereen zijn eigenlunch pakket mee wilt nemen. **(Zing je niet in een koor: dan ben je ook welkom om te komen. Geef je op en vermeld erbij dat je van de zalige Titus Brandsmaparochie bent. Dan zijn er geen kosten aan verbonden).**

Aanmelding en verdere informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl. Kinderen en jongeren uit de Titus Brandsma parochie kunnen zich opgeven bij Simon de Jong tel. 06 34877283,

e-mail: info@t2muziek.nl, (omdat de Titus Brandsma het gastkoor levert, hoeven zij niet te betalen). Ouders zijn ook van harte welkom als observant of evt. om mee te zingen, wel graag van te voren opgeven via email.



In Memoriam Rob Peereboom Voller

Rob is in Amsterdam geboren op 18 oktober 1933. Hij is dus bijna 88 jaar geworden. Het gezin bestond uit vijf mensen, vader, moeder, twee jongens en een meisje. Rob was de oudste. Zijn zus leeft nog. In de oorlog woonde het gezin in Huizen. Hij heeft de school doorlopen en daarna ging hij in militaire dienst. Hij is daar blijven hangen. En zo begon hij in Bergen op Zoom.

Hij was bij de verbindingstroepen van de Landmacht. Daar is hij ook telegrafist geweest. Dat zijn tegenwoordig, van die verdwenen beroepen. Hij was ook fotograaf in het leger en maakte boekjes. Je kunt wel zeggen van A tot Z dus ook de layout kwam voor zijn rekening. Hij ging als adjudant op zijn 55e het leger uit. Dus bijna 33 jaar heeft hij van zijn pensioen kunnen genieten. Ria komt uit Bergen op Zoom, uit een gezin met alleen maar meisjes. Zij heeft daar Rob leren kennen. Hij was drummer in een bandje. Dat was in de tijd van Nat King Cole, Frank Sinatra en Charles Aznavour.

Toen zij trouwden bijna 56 jaar geleden, kregen zij een huis in Veenendaal, aan het Boompjesgoed. Rob was toen gelegerd in Ede. Daarna werd hij overgeplaatst naar Harderwijk om vervolgens naar Amersfoort te gaan. Zij zijn altijd in Veenendaal blijven wonen. Sinds 1980 woonden zij aan de Oeverzwaluw.

Rob's grote hobby was het bouwen van modelvliegtuigjes en er dan mee vliegen. Muziek was ook een grote passie. Hij nam veel op. En natuurlijk de fotografie. Hij kon er uren mee bezig zijn op de PC. Met muziek opnemen en met foto's bewerken.

De laatste jaren werd zijn gezondheid minder. Hij keek op TV naar een kerkdienst maar kon zelf niet meer naar de kerk komen. Ria nam voor Rob altijd de communie mee in een pyxis. Deze stond trouw op het altaar om gevuld te worden. Al wel 10 jaar lang.

Rob heeft afgelopen kerst al in het ziekenhuis gelegen maar knapte op en kwam weer naar huis. Dinsdagmiddag 31 aug ging het mis. Hij ging naar Ede naar het ziekenhuis. Hij heeft daar nog de ziekenzalving gekregen. En woensdagmorgen 1 september om half 10 is Rob overleden.

Rob was een goede man. Door wie hij was en hoe hij was. De herinneringen aan een bijzonder mens zijn nu geboren. Rob, rust in Vrede.

Maria Meijer