

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum Woensdag 25 augustus 2021

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen Salvatorkerk

Zondag 29 augustus 10.00 uur Communieviering G. Dieteren-Kleurrijk

Zondag 5 september 10.15 uur Gebedsviering Henk Koop -samenzang

Online vieringen

Livestreamvieringen in de parochie:

Zondag 29 augustus 10.00 uur (n.a.v. afscheidsviering Guido Dieteren)

Klik [hier](#) voor het YouTube-kanaal van de parochie

Op de agenda

- **Derde week sept** Start alphacursussen klik [hier](#)
- **Zaterdag 2 oktober** Bedevaart Kevelaer klik [hier](#)
- **Zaterdag 9 oktober** Jongerendag

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

T (0318)512218

E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Bijwonen afscheidsviering Guido Dieteren

Het is voor een aantal (ca. 50) parochianen nog mogelijk om de afscheidsviering van Guido Dieteren op zondag 29 augustus om **10.00 uur** in Veenendaal bij te wonen.

Mensen dienen zich hiervoor aan te melden via titus.veenendaal@gmail.com of, indien men niet beschikt over email, via telefoonnummer 06-51639884. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er vrijdagavond geloot worden en ontvangen mensen bericht of ze wel of niet de viering kunnen bijwonen.

De viering zal ook uitgezonden worden via de livestream (www.ztitusbrandsmaparochie.nl / youtube online vieringen of klik [hier](#)).

Uiteraard is iedereen van harte welkom tussen 12.00 en 13.30 uur in de parochietuin te Veenendaal om Guido gedag te zeggen.

Als er nog mensen zijn die iets lekkers voor bij de koffie/thee willen maken, kunnen zij zich aanmelden bij Cisca Groothedde (ciscaroskamp@hotmail.com of 06-49626224).

Hulp koffiegroep

De koffiegroep zoekt versterking op zondag. Wilt u helpen of wilt u een keer kijken of dit iets voor u is? Mail dan naar [Angelique van Binsbergen](mailto:Angelique.van.Binsbergen) of veenendaal@pztb.nl.

Sportieve middag voor de jeugd

Sport- en spelmiddag voor kinderen en jongeren

Op 9 oktober is er een sport- en spelmiddag voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar uit de hele parochie. Ook hun vrienden en vriendinnen van buiten de parochie zijn welkom!

De middag wordt georganiseerd door enkele vrijwilligers uit de parochie, afkomstig van meerdere locaties, in samenwerking met Youth for Christ, een organisatie die veel ervaring en succes heeft met allerlei jeugdactiviteiten. Doel van de middag is: Zoveel mogelijk gezelligheid en sportiviteit, en elkaar beter leren kennen!

Het programma op 9 oktober begint om 13.30 uur.

Er zijn 4 achtereenvolgende rondes met spellen.

Voor de jongeren zijn dat onder andere pannavoetbal, kinnball, archery tag en square volleyball. Voor de jongste kinderen zijn er weer andere spellen, maar bijvoorbeeld ook activiteiten als schminken en knutselen.

Per ronde is er een keuze uit meerdere spellen waarvoor iedereen zich ter plekke kan inschrijven. Ook is er een indeling in leeftijdsgroepen (6-9 jaar, 10-13 jaar en 14-18 jaar) met voor elke leeftijdsgroep activiteiten die zijn afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.

Van 16.15 tot 17.00 uur is er bovendien een bijeenkomst voor ouders en vrijwilligers in de kerk die zich met jeugd bezighouden. Een spreker komt een interessant verhaal vertellen over begeleiding van, en "er zijn" voor kinderen en jongeren.

Vanaf 17.00 uur is er een barbecue voor alle kinderen, jongeren, ouders en begeleiders die hebben deelgenomen aan de middag.

De locatie volgt nog.

Opgave voor deze middag is handig, onder andere in verband met de catering. Opgave (van zowel kinderen/jongeren als ouders), het liefst vóór 7 oktober, kan via jongtitus2021@gmail.com, met vermelding van namen, leeftijden en dieetwensen. Jongeren kunnen zichzelf ook aanmelden via whatsapp (06 46832006), ook onder vermelding van naam, leeftijd en dieetwensen.

Houd ook de website van de parochie, en de website www.tituszoekt.nl in de gaten.

Ook kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken om de spellen te begeleiden en om te helpen bij de inschrijvingen en de catering. Heb je interesse om te helpen? Laat het weten via het bovenstaande emailadres of telefoonnummer!

Wil je alvast meer informatie? Neem dan contact op met Liesbeth van der Werf (locatie Wageningen), Kornelia Azizi (locatie Veenendaal), Sonja Boeve (locatie Ede), Frank Blaauw (locatie Wageningen), of Nicole van Rijn (locatie Wageningen/Renkum).

Nieuw! Verdiepende groep

Ben je op zoek naar een gezellige groep om je samen te verdiepen in het geloof? Dinsdag 31 augustus start er binnen onze parochie een groep. Kijk [hier](#) voor meer informatie.



Wil je meer weten over het christelijk geloof en de zin van het leven?

Welkom op de **Alpha** cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken

Maandag 20 september 19.00 uur in Renkum
Maandag 20 september 20.00 uur online Engels
Dinsdag 21 september 20.00 uur online Nederlands

Geef je vrijblijvend op voor een van de kennismakingsavonden.

www.tituszoekt.nl
alpha@pztb.nl

Bedevaart naar Kevelaar

Het thema voor 2021 'Adem in ons, Heilige Geest' (zeer toepasselijk in deze tijd).

Zaterdag 2 oktober 2021 gaat de Arnhemse Broederschap weer op bedevaart naar Kevelaar.

Voorgangers zijn: Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, pastoor Tuan T. Nguyen, pastoor Henri ten Have en diaken Stan Kruszynski.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Meer info en de inhoud van het programma vindt u [hier](#).

In Memoriam Sjaak Meijer

Velen van ons kennen Sjaak als de man van Maria Meijer, onze parochieel voorganger. Als Maria voorging was hij er bij als trouw supporter. Hij had dan al als eerste beminde gelovige de preek van Maria mogen horen en had meegedacht hoe Maria haar getuigenis het best kon verwoorden. Sjaak was lid van de onze KBO waar hij klaverjaste.

Sjaak werd 2 juli 1948 geboren in Zwolle maar groeide op in Arnhem. Vanuit Arnhem ging hij uit in Gaanderen en Ellecom waar hij Maria uit Keijenborg leerde kennen. In 1972 trouwden ze. Hoewel Sjaak gereformeerd is opgevoed, werd bij zijn huwelijk met zijn roomse meisje katholiek gevormd.

Sjaak stond positief in het leven. Als je hem vroeg hoe het met hem ging, deed hij het af met een zekere nonchalance, alsof het hem niet raakte. Maar dat was in werkelijkheid anders.

Handicaps door epifysiolyse, het afglijden van de heupkop, begeleidden hem van af zijn jeugd.

Hij leerde ermee te leven

-met de tijd, die hij in het ziekenhuis heeft doorgebracht om weer verder te kunnen.

-met het terugkerende ziekteverzuim, waardoor zijn schooltijd langer duurde.

-met het leven met een been-verlengende prothese en stalen beugels om te kunnen lopen.

-met de tegenslag van een ongelukkige val waarbij hij ook nog eens zijn bovenbeen brak.

En toch haalde hij alles uit het leven wat er voor hem inzat.

Sjaak was actief in de padvinderij. Hij was lange tijd leider van de zeeverkenner, waar hij een heuse sleepboot bestuurde. De liefde voor varen en boten zou hij later aan zijn kinderen Bart en Leonie doorgeven.

Na de MULO studeerde hij in de avonduren voor technisch chemicus.

Na hun huwelijk gingen Sjaak en Maria naar Zeeland waar Sjaak als zodanig technisch chemicus werk vond bij Hoechst in Vlissingen.

Hun zoon Bart werd in 1976 in Koudekerke geboren. Nadat een deel van het bedrijf, Metrohm Applikon Schiedam, werd afgestoten, deed Sjaak de vertegenwoordiging van dit bedrijf voor het rayon Noord. Daarvoor verhuisde het gezin naar Kesteren waar in 1981 hun dochter Leonie werd geboren.

In 1985 kreeg Sjaak de kans een deel uit dit bedrijf over te nemen en startte hij de BV Dr. Lange Nederland. Het succesvolle bedrijf in meet- en regelapparatuur startte aan Kerkewijk in Veenendaal, verhuisde in 1989 naar Kesteren en uiteindelijk in 1996 naar Tiel.

In 1996 kwamen Sjaak en Maria wonen aan de Walenburg in Veenendaal. Om gezondheidsredenen moest Sjaak in 2000 stoppen met werken en werd het bedrijf verkocht. In 2012 verhuisden ze naar de Parallelweg.

Daar kreeg zijn leven een nieuwe dimensie met drie kleinkinderen Evy, Loa en Reindert. Ze waren hem zeer dierbaar. Sjaak wist van de nood een deugd te maken, zo genoten hij en zijn kleinkinderen van de ritjes op zijn scootmobiel.

Er volgde een ingrijpende operatie waarna hij geen prothese meer nodig had. Maar nu begaf de knie van andere been het en nog eens een heup. In 2018 begonnen rugklachten en kwam een aneurysma aan het licht. Zijn ogen lieten het afweten en hij zag dubbel. Zijn leven werd broos.

Afgelopen 14 juli werd hij opnieuw geopereerd aan de oude botbreuk. Naar verwachting zou hij na 4 à 5 dagen ziekenhuis weer thuis zijn. Maar het ging niet goed. Vrijdagavond werd hij onwel. Zijn longen werkten niet meer. Zijn toestand verslechterde verder. Maandag 26 juli is Sjaak rond middernacht overleden. Tot voor hij insliep, bleef Sjaak helder van geest. In de relatief korte tijd dat het onafwendbare einde duidelijk werd, heeft hij bewust zijn afscheid van dit leven onder ogen gezien. Hij was tevreden met wat het leven hem had gebracht en met wat hij had bereikt. Hij kon zeggen wat er nog gezegd moest worden en heeft zijn dierbaren bedankt voor het goede leven. Hij had er vrede mee om te gaan. Sjaak was een gelovig mens met vertrouwen, dat het goed zou komen. Hoewel niemand weet wat er aan de andere zijde zal zijn, had Sjaak het vertrouwen dat het er goed zou zijn.

We zijn dankbaar dat we Sjaak hebben gekend en dat we hem bij ons hebben gehad. Vragen we God om de eeuwige rust en dat hij mag rusten in vrede.

Henk Koop