

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum Woensdag 16 juni 2021

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



| RESERVEREN VIERINGEN | Wilt u naar de kerk komen? Meldt u zich dan aan op vrijdag tussen 9.00 en 17:00 uur via Titus.veenendaal@gmail.com. Heeft u géén e-mail mogelijkheid? Dan kunt u vrijdags bellen naar 06 – 51 63 98 84.

Vieringen Salvatorkerk

Zondag 20 juni 10.15 uur Gebedsviering Par. voorgangers Kleurrijk

Zondag 27 juni 10.15 uur Communieviering G. Dieteren Kleurrijk

Reserveren is verplicht, zie bericht hiernaast

Online vieringen

Livestreamvieringen in de parochie:

Zondag 20 juni 9.30 uur

Zondag 27 juni 10.00 uur

Klik [hier](#) voor het YouTube-kanaal van de parochie

Woensdag 9.00 uur Gebedsviering via Zoom pastor Guido Dieteren

Wil u deelnemen? Stuur dan een mail aan [Guido Dieteren](mailto:Guido.Dieteren)

Op de agenda

- **Vrijdag 26 juni BBQ Route 54**
- **Zaterdag 27 juni Misdienaarsgroep 'Steentjes bij de Rijn'**
- **Vrijdag 2 juli bijeenkomst Kathokids**
- **Vrijdag 16 juli Misdienaarsavond**

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

T (0318)512218

E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Mededelingen

- Voor de komende 2 zondagen 20 en 27 juni is er weer kindernevendienst.
- De Pastoraatsgroep heeft nu een speciaal mailadres. Dus als je iets wilt delen of vragen aan Cisca, Nhung en Jos, mail dan naar: pgv@pztb.nl
- Wie heeft er belangstelling voor de bruine gordijnen en/of witte vitrage die in de parochiezaal hingen? Wie het eerst komt, het eerst maalt! Wie er interesse in heeft kan ze op dinsdagmorgen op het secretariaat komen ophalen. Of stuur een mailtje aan pgv@pztb.nl.
- Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief wordt er na de viering weer koffie aangeboden buiten in de pastorietuin.



Oproep versterking koffiegroep

De koffiegroep zoekt versterking. Elke zondag na de viering kan er weer koffiedronken worden. Wegens de coronamaatregelen doen we dat op het kerkplein. Het is fijn dat dit weer mogelijk is, want op deze manier kunnen we weer wat meer contact hebben met elkaar. Wil jij bijdragen aan deze verbondenheid? De koffiewerkgroep werkt met een team vrijwilligers die twee aan twee de koffie op zondag verzorgen. Een keer in de zoveel tijd bent u aan de beurt. Het is ook mogelijk om u hiervoor op te geven samen met vriend(in) of samen met uw partner. Dan zorgen we ervoor dat u samen op het rooster staat.

De koffie wordt sinds we weer gestart zijn met koffiedrinken na de viering, door de koffiegroep uitgeserveerd in kartonnenbekertjes.

Heb je vragen? Of wil je een keer kijken of dit iets voor u is? Mail dan naar Angeliq. van Binsbergen of veenendaal@pztb.nl.



Kom een kijkje nemen achter de schermen!

Dit is dé gelegenheid om eens een kijkje te nemen achter de schermen van de Kledingbank. Onze vrijwilligers geven je graag een rondleiding en vertellen je alles over hoe een en ander in zijn werk gaat.

Bezoek onze rommelmarkt

Ook dit keer organiseren wij weer een rommelmarkt om zo geld in te zamelen voor de aankoop van ondergoed en sokken voor in onze winkel.

Proef heerlijke gerechten

Op veler verzoek is ook Catering Suryana weer aanwezig om voor de heerlijkste falafel en kipshoarma te zorgen!

Dit mag je niet missen!



**KLEDINGBANK
VEENENDAAL**

Kijk voor meer informatie op:
Facebook @Kledingbank0318 of www.voedselbankveenendaal.nl
Voor vragen kunt u mailen naar info@kledingbankveenendaal.nl.

Afsluiting seizoen Kathokids

Op vrijdag 2 juli willen wij samen met jullie dit schooljaar afsluiten. We gaan samen eten (ivm Corona zorgen wij dit jaar voor het eten), en natuurlijk mag de jaarlijkse bingo niet ontbreken. We beginnen iets eerder dan normaal, van 17.30 tot 19.30 uur.

Laat even weten als je komt. Tot dan! Groetjes van Ingrid en Krista. Mailen kan naar Krista. Klik [hier](#).

Wie zijn de Kathokids?

De Kathokids zijn een groep kids, welke vanuit de 1^e Communie bij ons komen.

Dus vanaf groep 4. Meestal tot en met groep 8, maar veel kids vinden het zo gezellig, dat ze nog een poosje blijven hangen. Ook wanneer je geen 1^e Communie hebt gedaan, ben je van harte welkom.