

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum Woensdag 21 april 2021

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Kent u parochianen waarvan u weet of vermoedt dat zij geen internet gebruiken of hebben en dus door ons niet via e-mail bereikt kunnen worden, wilt u dan deze informatie uitprinten en bij hen in de brievenbus stoppen? Of nog beter: geef het bij hen af. Een mooi gebaar.

Vieringen Salvatorkerk

Zondag 25 april 10.15 uur Gebedsviering Parochiële voorgangers

Zondag 2 mei 10.15 uur Gebedsviering Parochiële voorgangers

Reserveren is verplicht

Online vieringen

Livestreamvieringen in de parochie:

Zondag 25 april 11.00 uur

Zondag 2 mei 10.00 uur

Klik [hier](#) voor het YouTube-kanaal van de parochie

Woensdag 9.00 uur Gebedsviering via Zoom pastor Guido Dieteren

Wil u deelnemen? Stuur dan een mail aan [Guido Dieteren](mailto:Guido.Dieteren)

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

T (0318)512218

E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Reserveren voor de kerkvieringen

Aanmelden alleen per e-mail

Het is de bedoeling dat iedereen die een viering wil bijwonen zich aanmeldt via een e-mail naar Titus.veenendaal@gmail.com Voor de

zondagvieringen kan dat alleen op de vrijdag voorafgaand aan de zondagviering en wel vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur.

Aanmeldingen van vóór dat tijdstip worden dus *niet* in behandeling genomen. Later op de dag krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw reservering. Bij géén bericht terug, is een plaatsing helaas niet meer mogelijk.

Heeft u geen beschikking tot e-mail?

Aanmelden via het noodtelefoonnummer 06 – 51 63 98 84 is niet meer toegestaan. Dit telefoonnummer moet in principe vrij blijven voor de communicatie die verband houdt met zaken als een ziekenzalving, een overlijden, het regelen van een uitvaart etc.

Alleen indien men geen e-mail mogelijkheid heeft, mag u zich wel via dat noodnummer aanmelden voor een viering.

Mocht u over dit alles nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of via 0318 - 526 127. *Locatieraad en Pastoraatsgroep*



Leer de Geest van de Liefde kennen

Vanaf maandag 19 april zal er een nieuwe themaserie starten met als titel *Van Verlangen naar Vervulling*. Deze serie over de Heilige Geest kan worden gebruikt ter voorbereiding in aanloop naar Pinksteren, wanneer we de Geest van Liefde (opnieuw) ontvangen.

Tijdens de veertigdagentijd hebben we met de themaserie *Van Angst naar Vertrouwen* gemerkt dat we ondanks alle huidige beperkingen toch kerk kunnen zijn en kunnen samenkomen, zij het in een andere vorm. Tijdens deze weken hebben verschillende mensen van binnen en buiten de parochie elkaar opgezocht in groepsverband (online) of zijn samen gaan wandelen. Dat deden zij aan de hand een wekelijkse cyclus waarbij Erik Rozeman (priester stagiair) en pastoor Henri ten Have wekelijks in een inleidende videoboodschap maakten met daarin een vraag. Van verschillende kanten hebben we positieve geluiden gehoord over de manier waarop de themaserie is gebruikt en ervaren.

Nieuwe themaserie *Van Verlangen naar Vervulling*

Ook nu zal er elke maandag een nieuwe korte video online klaarstaan op social media, met een reflectievraag. Die week kun je in groepsverband, in je gezin, met z'n tweeën of met een ander echtpaar of gezin afspreken om samen te ontdekken wat dit thema jullie zegt over jullie eigen verlangens. Tijdens de zondagsviering, die wordt gelivestreamd, wordt het thema verder uitgediept. Wil je meedoen? Klik dan [hier](#) voor het overzicht van de wekelijkse vragen over deze serie. Ook kun je lezen waar je de video's vindt en hoe je mee kunt doen met het wekelijks Zoomcafé na de zondagsviering.



De eerste video vindt u [hier](#).

Viering afscheid pastor Adri van Dijk

De viering waarin afscheid is genomen van pastor Adri van Dijk is [hier](#) terug te bekijken.

Online viering van afgelopen zondag

Helaas waren er zondag enkele problemen met YouTube waardoor de viering niet via YouTube gestreamd kon worden. Indien u de viering alsnog wil volgen, of de inspirerende preek van pater Bomers wil horen: de video is achteraf op YouTube geplaatst. Klik [hier](#) om naar de video te gaan.

Ter inspiratie

Lezing met mgr Liesen (pastoraal congres 2021)

Mgr. Liesen vertelt aan de hand van het Woord van God: Joh 15 vers 3: *“Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb.”* “Maakt ons dat ook echt rein? Ja, het heeft die kracht om ons rein te maken als wij het willen ontvangen. Als wij in het licht van dat Woord gaan leven. Het Johannes evangelie wordt bij deze lezing onze leidraad. In het Johannes evangelie klinkt het woord *leerling* heel vaak. Een van de leerlingen is een herkenbaar model: Petrus.

We kennen Petrus als een leerling van het eerste uur. Spontaan. Maar ook iemand die echt moeite heeft om leerling van Jezus te worden. Jezus moet hem opnieuw roepen toen Petrus wist waarom Jezus naar Jerusalem moest. Petrus wilde dat niet toestaan toen hij wist waarvoor Jezus daarheen ging. En bij de voetwassing: aanvankelijk wilde Petrus dat niet. Jezus geeft hem aan dat er geen andere weg is en dan slaat Petrus helemaal om (zegt dan: “niet alleen mijn voeten, ook mijn handen en mijn hoofd”). Petrus wil graag leerling zijn, maar het kost hem moeite. En daar kunnen wij bij aanhaken. Wij willen leerling van Jezus zijn, maar het is niet altijd makkelijk om nieuwe wegen te bewandelen. Dat roept ongemak, weerstand op. Hoe ga je daar mee om?”

In deze videoboodschap kunt u de hele lezing beluisteren. Klik [hier](#) om naar de video te gaan.