

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum Woensdag 24 maart 2021

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Kent u parochianen waarvan u weet of vermoedt dat zij geen internet gebruiken of hebben en dus door ons niet via e-mail bereikt kunnen worden, wilt u dan deze informatie uitprinten en bij hen in de brievenbus stoppen? Of nog beter: geef het bij hen af. Een mooi gebaar.

Online vieringen

Livestreamvieringen in de parochie:

Zaterdag 27 maart 18.30 uur

Zondag 28 maart 10.00 uur

Witte Donderdag 1 april 19.00 uur

Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur

Zaterdag 3 april 21.00 uur **Paaswake**

Klik [hier](#) voor het YouTube-kanaal van de parochie

Woensdag 9.00 uur Gebedsviering via Zoom pastor Guido Dieteren
Wil u deelnemen? Stuur dan een mail aan [Guido Dieteren](mailto:Guido.Dieteren)

Vieringen Eucharistisch Centrum

(In Wageningen, Johannes de Doperkerk - Bergstraat 17)

Zaterdagavond 18.30 uur voorganger pastoor H. ten Have

Woensdagochtend 9.00 uur voorganger pastoor H. ten Have

Donderdagavond 18.30 uur voorganger pastoor H. ten Have

Vrijdagochtend 8.30 uur voorganger pastoor H. ten Have

Zondag 28 maart 10.00 uur voorganger pater Ferdinand Vergeer

Reserveren is verplicht en kan via het online reserveringsstelsel

<https://pztb.mijnkerk.org/nl/> of via 0317 – 747111.

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

T (0318)512218

E veenendaal@pztb.nl www.salvatorkerkveenendaal.nl

Online Paasviering voor gezinnen- Op de avond voor Pasen (3 april) is er een interactieve gezinsviering waarin we samen liedjes zingen, luisteren naar het verhaal van Gods plan voor ons, en online enkele kleine bijpassende activiteiten doen. De viering is van 19-20 uur, met een inloop vanaf 18.45 uur (kom op tijd om te zorgen dat de verbinding goed werkt). We zetten de viering zo op dat zowel de jongste kinderen als tieners en volwassenen op hun niveau de vreugde van het Paasfeest kunnen beleven. Nodig vooral iedereen uit van buiten en binnen de parochie, we hebben oneindig veel plaatsen in deze viering!

Hoe doe je mee?

1. Het is leuk als een stukje van jullie paasfeest in huis voor iedereen zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan mooie kleren aantrekken, bloemetjes of een kaarsje aan, etc.

2. We beginnen de viering in het donker, met een klein lampje en/of het bescheiden licht van een kaars. In de loop van de viering vieren we dat het licht de duisternis overwint (en kunnen we thuis de lampen aan doen). Beginnen jullie ook in deze ingetogen sfeer.

3. Als je hebt, leg dan gekookte paaseieren en stiften klaar zodat kleine kinderen eventueel tijdens de online viering, of na afloop, een ei kunnen kleuren (dit om bv op Paasochtend op te eten).

4. Zorg voor een schaar, een kleurplaat (zie voorbeeld in de attach, maar een andere kleurplaat of leeg papier mag ook) en kleurpotloden.

5. Sluit vanaf 18:45 aan bij de online meeting door op deze [Zoomlink](#) te klikken. Meeting ID: 869 8365 5433

Passcode: 473641

Je hoeft niets te installeren, het werkt prima vanuit het Internet. Maar als je de mogelijkheid wilt hebben om wat meer mensen tegelijk te "zien", is het handiger om tevoren de applicatie Zoom op je computer/tablet/telefoon te downloaden. Zet je microfoon op "mute" (uit), het is wel leuk als je camera aan staat!

Opstarten vieringen

Palmzondag 28 maart van 9:30 - 11:00 uur: De kerk is open voor gebed en het aansteken van een kaarsje. Tevens kunt u het in Wageningen gewijde Palmtakje meenemen. Voor kinderen is er op zaterdag 27 maart een alternatief voor het maken van een Palmpasenstok. En voor jongeren is er op zondag 28 maart een leuke speurtocht te doen. Kijk voor meer informatie op de [website](#). Andere activiteiten hieromtrent klik [hier](#).

Witte Donderdag om 19:00 uur: In deze eucharistieviering gaat pastor A. van Wieringen voor met het koor Kleurrijk. [Aanmelden voor de viering is verplicht](#).

Goede Vrijdag: kerk is dan 2x open van 14:45-16:15 uur en van 18:45-20:15 uur voor het brengen van een bloemenhulde aan het kruis, ook kunt u langs de staties lopen.

Eerste Paasdag om 11:00 uur: In deze eucharistieviering zal pastoor Henri ten Have bij ons voorgaan met het koor Kleurrijk. [Aanmelden is ook hier verplicht](#).

Aanmelden voor Eucharistievieringen

Kunnen gedaan worden op 31 maart vanaf 9.00 uur tot donderdag 16.00 uur voor de Witte Donderdagviering. Voor Eerste Paasdag: vanaf vrijdag 2 april 9.00 uur t/m zaterdag 16.00 uur. Dit kan via titus.veenendaal@gmail.com of telefoon: 06 - 51 63 98 84.

Online Palmpasenoptocht

Mail een leuke foto van jouw mooi versierde Palmpasenstok vóór zaterdag 27 maart 17:00 naar rkpztb@gmail.com. Dan zetten we alle ingezonden foto's achter elkaar in de livestream viering van zondag 28 maart. Deze Eucharistieviering wordt uitgezonden vanuit de kerk in Wageningen. Meevieren kan online via het parochieel [YouTubekanaal](#).

Afscheid pastor Adri van Dijk

Zoals u al in de vorige TitusBreed heeft kunnen lezen, neemt pastor Adri van Dijk afscheid als gastvoorganger in onze parochie. Hij zal voor het laatst voorgaan op Beloken Pasen, zondag 11 april om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Ede.

Voor die viering kunt u zich aanmelden via het secretariaat van Katholiek Ede 0318-610692 of ede@pztb.nl. Helaas staat het maximum aantal bezoekers op 30. Maar de viering zal via [livestream](#) vanuit Ede worden uitgezonden (in plaats van uit Wageningen). U kunt ook op een later moment terug kijken.

Jammer genoeg is er door de coronaregels geen mogelijkheid om een receptie te houden waar u pastor Van Dijk persoonlijk de hand kunt schudden. Wel kunt u hem een kaart met een persoonlijke wens sturen, misschien met een herinnering die u met hem wilt delen of gewoon een woord van dank voor zijn jarenlange inzet. Alle kaarten zullen dan in de afscheidsviering aan hem worden overhandigd. U kunt uw kaart sturen naar: pastor Adri van Dijk, p/a Locatie Katholiek Ede, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.

Voedselbank

Het is mogelijk om tijdens de openstelling van de kerk en vieringen houdbare producten mee te nemen voor de voedselbank.

Tweede collecte Witte Donderdag

De tweede collecte zal zijn voor de Liduinagroep die ook rond Pasen weer een Paaspresentje willen langsbrengen bij de ouderen en zieken.

Speciaal voor de Vastentijd en het Vastenthema 'Van Angst naar Vertrouwen'

Na afloop van de zondagse livestreamviering (zie online vieringenrooster hierboven) hebben we de gelegenheid om elkaar via Zoom te ontmoeten en onze ervaringen van de week en de viering met elkaar te delen. Iedereen is welkom uit de Titus Brandsmaparochie, maar ook daarbuiten. Klik [hier](#) voor de Zoomlink.



Het thema van deze week is 'In Gods naam'. De reflectievraag van deze week is: 'Hoe komt God in jouw leven? 'De bijbehorende video vind je [hier](#). Meer thema's en video's vind je op de parochiewebsite. Klik [hier](#).

Matthäus Passion

Twee jaar op een rij konden de Matthäus-uitvoeringen niet doorgaan. Maar dit jaar kunt u hem op televisie zien. Want MAX zendt 28 maart een tv-registratie van de Matthäus Passion uit. Klik [hier](#) om te zien wat u kunt verwachten. 28 maart, 13.00 uur op NPO 2.



In Memoriam Annie Ebbers

Annie werd op 11 september 1920 in Utrecht geboren als Anna Catharina Motshagen. Haar vader kreeg werk op een sigarenfabriek. Zij was toen al van de Huishoudschool af. Het gezin kwam te wonen aan de Buurtlaan West in Veenendaal. Haar toekomstige man Wim Ebbers was daar ook. Hij werkte daar als gezelschap bij een schoenmaker. Annie moest na de Huishoudschool gaan werken. Maar zij had eigenlijk veel meer in huis. Daarom ging zij na haar 60e nog naar de moedermavo. Vanwege ziekte stopte zij hier mee. Na haar 70e nam ze Engelse les. Een van de kinderen woonde in Toronto. Zij

wilde daar naar toe en met haar kleinkinderen kunnen praten.

Wim kwam uit de Achterhoek en Annie uit de stad. Het verschil was groot. Al snel gingen ze in 1941 trouwen. Hun geluk werd in 1943 bekroond met een dochter. De andere kinderen werden na de oorlog geboren.

Na de watersnoodramp van 1953 werd het idee opgepakt om te emigreren naar Canada. Er waren al vijf kinderen maar niet allemaal zouden mee gaan. De plannen waren al ver gevorderd want 's morgens bij het ontbijt werd er Engels geïfend. Maar met de liefde van Annie voor haar kinderen was het niet mogelijk dat één van hen in Nederland achter bleef. Dat feest ging niet door. En het leven in Nederland ging gewoon verder. Er kwamen nog drie kinderen. In totaal bestond het gezin uit vijf meisjes en drie jongens. Heel wat mondjes om te vullen.

Ze gingen toen al met z'n allen op vakantie. Nog later, toen Wim Ebbers met pensioen ging, kwam er een caravan. Daar heeft ze van genoten. Er werden veel en lange reizen gemaakt. En nog kon ze genieten wanneer de kinderen vertelden dat de caravan gepakt werd en ze er mee wegtrokken. De laatste 5 jaar was ze met alles afhankelijk van een ander. Ze kon niet meer lopen. Ze moest overal mee geholpen worden. Maar ze mopperde nooit.

Wonderbaarlijk is het hoeveel liefde en aandacht ze van de verzorgsters op de Meent gekregen heeft. Maar zij was ook attent naar die verzorging toe.

Op 16 maart is zij overleden.

De kinderen hadden op je kaart laten zetten:

Vele mooie herinneringen verzachten ons verdriet. Voorgoed uit ons midden, maar vergeten zullen we je niet.

Annie, rust in vrede
Maria Meijer

