

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum woensdag 11 nov 2020

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

Zo 15 november 10.15 uur Gebedsviering
parochiële voorganger- cantor

Zo 22 november 10.15 uur Eucharistieviering
pastor Adri van Dijk – orgelspel

Het hele vieringenrooster kunt u [hier](#) zien

Op de agenda

-

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal Openingstijden secretariaat: di 10.00u-
11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl Facebook:

<https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Reserveren- Met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen er in de Salvatorkerk 30 kerkgangers aanwezig zijn. U kunt zich voor een viering aanmelden via het mailadres titus.veenendaal@gmail.com of als u liever telefonisch aanmeldt via 06-51 63 98 84. Aanmelden is verplicht en kan wekelijks op donderdag en vrijdag tot 17.00 uur voorafgaand aan de eerstvolgende viering.

Oproep voor BHV'ers- De coronatijd plaatst ons voor problemen betreft de bemanning voor de BHV diensten. Een aantal van hen is niet beschikbaar en zodoende komt het terecht bij maar een paar mensen.

Zijn er onder u die via het werk BHV'er zijn en op zondag in de kerk aanwezig willen zijn? Tot de taak hoort ook de controle van de namen voor aanvang van de dienst.

Opgeven kan bij Theo Hattink, via [mail](mailto:theo.hattink@salvatorkerkveenendaal.nl) of telefonisch: 06-22627269.

Sint Maarten

Vandaag 11 november herdenken we de heilige Martinus van Tours oftewel Sint Maarten. Dit jaar is er helaas geen Sint Maarten viering door de corona. Misschien dat de kinderen thuis nog een mooie lampionnen hebben gemaakt of in ieder geval traditioneel pannenkoeken hebben gegeten vanavond. De redactie heeft een foto opgezocht uit de oude doos. Sint Maarten 2016: lampionnen en het verhaal van Sint Maarten bij de vuurkorf op het plein achter de kerk.



Communicantjes halen op voor stichting Teken en voor Kinderen

Afgelopen zondag deden zes communicanten hun eerste heilige communie ontvangen.

De communicanten hebben het afgelopen jaar gespaard voor een goed doel. Dit jaar is het doel Stichting Teken en voor kinderen. Dit zijn een groep professionele tekenaars die kinderen in bijzondere situaties een klein, magisch moment willen bezorgen door middel van een tekening. Kinderen in een ziekenhuis, asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum of medisch kinderdagverblijf. De communicanten hebben geld opgehaald door klusjes te doen, zakgeld apart te leggen en/of bij familieleden om een gift gevraagd. In de 1e Communieviering van zondag 8 november gaat de 2e collecte ook naar het goede doel. Door de max. groeps grootte in de kerk kunnen we niet ophalen wat we voor ogen hadden. Daarom hierbij de oproep: stort u ook een gift op rekeningnummer NL52TRI00212346458 t.n.v. stichting Teken en voor Kinderen? Alvast hartelijk dank!

En natuurlijk van harte gefeliciteerd aan alle communicanten die hun Eerste Communie deden afgelopen zondag! De livestream is terug te zien via deze link [Facebook Salvatorkerk](#).



Dankwoord Jan Meijerink- Op donderdag 29 oktober kwam ik met Wil terug van een controle in het ziekenhuis en kreeg onderweg naar huis hevige ondraaglijke pijnen. Omdat ik een week hiervoor eenmalig een verhoging had gehad van 38,2 werd ik op de Spoedeisende Hulp in Ede niet toegelaten tot het ziekenhuis omdat ik als corona verdachte werd aangemerkt en vond men een plaats op de Spoedeisende Hulp in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Na alle voorbereidingen en het toedienen van de nodige morfine werd ik in een isoleerkamer gelegd. Rond het middaguur de volgende dag kreeg ik te horen dat de coronatest negatief was en werd ik overgeplaatst naar de maag- lever en darm afdeling. Na 3 operatieve ingrepen is uiteindelijk mijn galblaas succesvol verwijderd en ben ik zaterdag 7 november ontslagen. Tijdens mijn opname is Wil uitstekend verzorgd door de kinderen en kleindochter. Wil en ik hebben in deze weken ontelbare reacties ontvangen. Er is veel voor ons gebeden, kaarsjes opgestoken, bloemen en kaarten gestuurd en niet te vergeten de nodige appjes. U zult begrijpen dat wij deze attenties moeilijk allemaal kunnen beantwoorden vandaar dat wij dit via deze Nieuwsbrief doen. De komende tijd zal ik het rustig aan moeten doen om weer volledig te herstellen en mijn aandacht weer op Wil te richten. Gelukkig is Maria Meijer bereid om de liturgieboekjes voor u te verzorgen en daar zijn wij als Geloofsgemeenschap heel blij mee. Allen heel hartelijk dank. Het heeft ons goed gedaan. *Hartelijke groeten, Jan en Wil Meijerink*

De Gerarduskalender 2021-De Gerardus-scheurkalender voor 2021 is weer uit. Wat koop ik met de Gerarduskalender? De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Dit alles geeft u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender is nu te koop voor € 7,95 bij: Cisca Groothedde tel: 0318 - 52 61 27. Via secretariaat Salvatorkerk tel: 0318 - 51 22 18. Tip: Deze kalender is een leuk cadeautje om zo te geven, aan een jarige of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz.