

Nieuwsbrief



rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Verschijningsdatum woensdag 28 oktober 2020

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com

Vieringen

Ma 2 november 19.00 u Allerzielen (besloten viering)

Zo 8 november 10.15 uur EHC viering Adri van Dijk pr. en pastor Guido Dieteren – Kinderkoor Over the Rainbow

Zo 8 november 12.00 uur WoCo Guido Dieteren –

Zo 15 november 10.15 uur Gebedsviering parochiële voorganger- cantor

Het hele vieringenrooster kunt u [hier](#) zien

Misintenties

2 nov: (allerzielen) Wim en Ria Roskamp, Jan en Bep Groothedde, Rian de Man – Oude Elberink,

8 nov: Jaargedachtenis Yousif Sleman Yalda

Op de agenda

- Dinsdag 3 november 20.00 u Themabijeenkomst, Rhenen

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaan van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal Openingstijden secretariaat: di 10.00u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl Facebook:

<https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

SALVATORKERK veenendaal

Reserveren- Met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen er in de Salvatorkerk 30 kerkgangers aanwezig zijn. U kunt zich voor een viering aanmelden via het mailadres titus.veenendaal@gmail.com of als u liever telefonisch aanmeldt via 06-51 63 98 84. Aanmelden is verplicht en kan wekelijks op donderdag en vrijdag tot 17.00 uur voorafgaand aan de eerstvolgende viering.

Eerste heilige communieviering

De eerste heilige communieviering vindt plaats op zondagochtend 8 november om 10.15 uur. Dit is een besloten viering voor de communicantjes en hun ouders. U kunt niet reserveren voor deze viering. Gezien de coronamaatregelen is dit niet anders. Wel zullen we proberen om op dit tijdstip een livestreamverbinding te maken zodat een ieder die zich wil verbinden met deze viering dit digitaal kan doen.

Wijziging Woord- en communierviering zondag 8 november

De woord- en communieviering die op dit tijdstip staat gepland, wordt verplaatst naar

12.00 uur. U kunt hiervoor reserveren op de gebruikelijke manier (zie hiervoor het bericht bovenaan deze nieuwsbrief).

Filmers gezocht!

Voor bijzondere vieringen zoals trouwerijen, uitvaarten, eerste communie (zondag 8 november) etc zoeken we naar de mogelijkheid om deze te livestreamen (via mobiele telefoon). Dit in verband met het beperkte aantal bezoekers die we in de kerk kunnen ontvangen. Bent u geïnteresseerd en wil u helpen? Neem dan contact op met Daniëlle van Veldhuizen via [e-mail](mailto:) of 06-15 380 590 (ook Whats App).



Allerzielenviering

De viering van Allerzielen op maandag 2 november om 19:00 uur zal anders gevierd moeten worden. Dit door de genomen maatregelen vanwege het Coronavirus, aangereikt door het RIVM en ons Bisdom. Er mogen maar 30 mensen naar de vieringen komen. Aangezien we dit aantal al bereiken met de mensen die uitgenodigd zijn omdat een dierbare van hen die het afgelopen jaar is overleden en voor de familie van hen van wie we deze zomer geen jaargedachten konden houden, kunnen er dus helaas geen parochianen bij aanwezig zijn. Daarom hebben we voor alle parochianen op zondagmiddag 1 nov. de kerk opengesteld van 14:00 uur tot 16:00 uur, zodat iedereen toch de gelegenheid heeft om een kaarsje aan te steken om hun overledenen te gedenken. Uiteraard kan er ook in de banken plaats worden genomen voor gebed.

Voor deze gelegenheid hoeft u zich NIET aan te melden, daar het hier om een 'doorstroming' gaat. Wel wordt u vriendelijk gevraagd om de Coronamaatregelen in acht te nemen en ook om een mondkapje te dragen.

De namen die genoemd worden met Allerzielen zijn: Yousif Sleman Yalda, Nel Nowak – Weijers, Resel van Rijn – Schmillen, Sjoukje van de Zouw, Trees van de Bilt, Annie van der Laan – van Veen, Nan Macco- Soesbergen, Jean Keulers, Fred Kuiper, Ria van Hardeveld-van de Loo, Jozef Tran Ngoc Am, Annie Polman – Gerritsen, Quintilla Arcangela Morellato, Lyde van der Straat – Westerhof, Charles Benoit, Frans Nowak.

Jaargedachtenissen

Daarnaast zijn er 7 uitgestelde jaargedachtenissen: Nel Vial - Eblé, Gerard Liebrechts, Joseph Hemler, Peter Farla, Corrie Ackerman - Hootsen, Hendrika Welkzijn - Möller, Denise Benoit – Galens.

Themabijeenkomst 'wat zijn de waarden van parochies die groeien'

Inmiddels zijn we alweer aan de vijfde Thema-avond toegekomen in het kader van parochierevitalisatie. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op **dinsdag 3 november** en gaan over de vraag: **'Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een culturomslag maken van onderhoud naar missie?'**

Hoe zien we dit in onze eigen parochie? Onder leiding van Tim Schilling en Mirjam Spruit van het Centrum van Parochiespiritualiteit willen we graag hierover met u van gedachten wisselen.

We hopen dat u - mocht u misschien nog niet eerder hebben deelgenomen aan eerdere themabijeenkomsten dat we uw belangstelling kunnen wekken met deze terugblik (klik [hier](#)) op de vorige keer. Het zou het namelijk mooi zijn als velen van u deze avond aansluiten: deze avond gaat over verschillende waarden die op een breed terrein van kerk-zijn van toepassing kunnen zijn. Wij denken dat een of meer van deze aspecten u zullen aanspreken. Zowel de nadruk op *weekendvieringen* als het zijn van een *betekenisvolle gemeenschap* komen aanbod. Met in het verlengde van deze waarden *Gastvrijheid* en het *uitnodigende karakter* van het kerk-zijn.

De bijeenkomst zal wederom plaatsvinden in de Gedachteniszaal in Rhenen (Herenstraat 82), inloop 19.30 u/ start 20.00 u. We kunnen maar met een beperkt aantal personen samenkomen, daarom vragen wij u om u aan te melden als u komt. Liever online meedoen? Dat kan ook!

Meer informatie of aanmelden: titusvernieuwt@pztb.nl . Aanmelden voor online deelname is niet verplicht. U kunt via het mailadres de Zoomlink opvragen als u overweegt om mee te willen doen aan de online-bijeenkomst.

De Gerarduskalender 2021-De Gerardus-scheurkalender voor 2021 is weer uit. Wat koop ik met de Gerarduskalender? De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Dit alles geeft u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender is nu te koop voor € 7,95 bij: Cisca Groothedde tel: 0318 - 52 61 27. Via secretariaat Salvatorkerk tel: 0318 - 51 22 18. Tip: Deze kalender is een leuk cadeautje om zo te geven, aan een jarige of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz.