

Nieuwsbrief



Verschijningsdatum zaterdag 20 juni
Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl
0318-512218

Contact Coronacrisisteam: Titus.veenendaal@gmail.com
Kerk open: zondag, dinsdag en donderdag 10.00-11.00 uur

SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Kerkvieringen zowel online als publiek meevieren

Online via internet meekijken

Voor de maand juni kunt u de volgende vieringen meekijken vanaf de Facebookpagina van de parochie www.facebook.com/rkpztb. Deze is ook toegankelijk als u geen lid bent van facebook. Mogelijk vraagt facebook om u aan te melden of om u te registreren. Dit kunt u wegglikken door op 'niet nu' of op het kruisje te klikken.

De vieringen worden op de volgende tijden uitgezonden:

Woensdag 9.00 uur (vanuit Wageningen)

Zaterdag 17.00 uur (20 juni vanuit Renkum en op 27 juni vanuit Oosterbeek)

Zondag 9.30 uur (vanuit Wageningen)

Op zondag 21 juni zal ook om 11.00 uur een extra uitzending zijn vanuit Ede.

Bijwonen van publieke vieringen

Voor het vieren van de eucharistie in de maand juni verwijzen wij u door naar het eucharistisch centrum in Wageningen. In deze periode zijn er namelijk geen vieringen in Veenendaal meer. Voor deze vieringen kunt u zich 24 uur van te voren inschrijven via <https://pztb.mijnkerk.org/>.

Of telefonisch via: 0317 - 747111 (ma, di, do en vrij tussen 19.00 u - 21.00 u). Inschrijven is verplicht.

Vieringenrooster voor Wageningen

Woensdag 9.00 uur

Donderdag 18.30 uur

Vrijdag 9.00 uur

Zaterdag 19.00 uur

Zondag 9.30 uur

Webinar: maandag 22 juni fr. James Mallon

Opnieuw is de conferentie 'Als God renoveert' met fr. James Mallon uitgesteld. Om parochievernieuwing niet stil te laten staan, wordt nu in samenwerking met verschillende partners een programma opgezet waaraan iedereen die belangstelling heeft voor parochievernieuwing zich voor kan aanmelden. Het Webinar vindt plaats op maandag 22 juni 20.00 uur. Fr. James Mallon zal spreken over hoe de parochie juist in deze coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen. Dit Webinar wordt gehouden in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaatsvindt in het Nederlands en in het Frans. Inschrijven voor het Webinar kan via deze website: <https://missionaireparochie.nl/conferentie-opnieuw-uitgesteld-twee-webinars-juni-met-fr-mallon>.

Omdat het anders weer een tijd duurt voordat we elkaar weer in september zien, willen we voor degene die zich hiervoor hebben aangemeld in juli nog een korte onlinesamenkomst organiseren om op deze manier ervaringen en vragen uit te kunnen wisselen voor wie daar behoefte aan heeft. Via de website en nieuwsbrief zullen wij u hiervoor uitnodigen. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze sturen naar titusvernieuwt@pztb.nl.

DE MISSIONAIRE PAROCHIE

WEBINARS
VR 19 & MA 22 JUNI 2020
Video conferentie met **Father James Mallon**

Uitnodiging derde Themabijeenkomst Groeien in onderlinge verbondenheid

Hierbij willen wij u uitnodigen om op **donderdag 25 juni** mee te doen aan de online Themabijeenkomst 'Groeien in onderlinge verbondenheid'. Deze start om 20.00 uur. Dit is de derde themabijeenkomst in het kader van parochievernieuwing. De avond wordt wederom geleid door Mirjam Spruit en Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Om 19.45 uur zal de zoomlink weer opengaan, zodat iedereen nog even rustig binnen kan komen. Wil u meedoen? Dat kan via deze link: [klik hier](#) Meeting ID: 826 7208 3506, Password: 264237 .

Als voorbereiding daarop kunt u alvast uit het boek 'Als God renoveert' het hoofdstuk 'het fundament leggen', de subparagraaf 'Nieuwe wijn in een nieuwe wijnzak lezen en dan specifiek de onderdelen 5 (betekenisvolle gemeenschap) en 8 (vorming van kleine gemeenschappen). Als u het boek niet tot uw beschikking heeft, dan kunt u via [titusvernieuwt @ pztb.nl](mailto:titusvernieuwt@pztb.nl) een samenvatting opvragen. Ziet u geen tijd om te lezen? U bent evengoed welkom op 25 juni.

Nog niet eerder meegedaan?

Heeft u nog niet eerder deelgenomen aan de themabijeenkomsten? Of heeft u er een gemist? Ook dan kunt u zich gerust aansluiten bij de derde bijeenkomst. Om op de hoogte te zijn over waar het de vorige keer over ging, kunt u hier de verslagen van de vorige bijeenkomsten lezen.

[Verslag 14 mei Online](#)

[Verslag 5 maart Renkum](#)

Komt u er donderdagavond 25 juni niet uit met Zoom? Dan kunt u een WhatsApp sturen naar Daniëlle (06-15380590). U kunt van tevoren ook deze korte uitlegvideo over Zoom bekijken

<https://www.youtube.com/watch?v=2yA00-B2FXk> .

Nieuwe TitusBreed- Donderdag 25 juni ligt de nieuwe TitusBreed weer in de kerk en kunnen de bezorgers hun stapel ophalen en bezorgen. Kunt u niet? Komt u dan op zondagochtend 28 juni tussen 10.00 – 11.00 uur uw stapel ophalen? Kunt u uw stapel niet rondbrengen, neem dan contact op met het secretariaat (zie contact gegevens bovenaan deze nieuwsbrief). **Bezorger gezocht-** Voor de omgeving Trommelaar zoeken we een vaste bezorger die zo'n 7 keer per jaar het parochieblad wil bezorgen. Wilt u helpen? Dan vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Overweging zondag 21 juni

Jer 20, 10-13; Mt 10, 26-33

Deze zondag zou Maria Meijer (parochieel voorgangster) voorgaan, echter het Aartsbisdom staat momenteel alleen eucharistievieringen toe. Om die reden gaat de viering van komende zondag niet door. Maria Meijer heeft evenwel ter overweging op het Evangelie de volgende tekst geschreven.

Ik was de afgelopen tijd niet bang maar wel voorzichtig. Maar ik heb wel heel veel gebeden.

Er was ons op het hart gedrukt dat wij voorzichtig moesten zijn. Veel onze handen moesten wassen. Goed wassen, 20 sec lang.

Hoe lang is 20 sec? Moet ik elke keer tellen. Maar... het Onze Vader met de afsluiting: want van U is het Koninkrijk en de Heerlijkheid..., dat is precies 20 seconden. Ik heb dus veel gebeden.

Wees niet bang, is het thema van vandaag.

Er is nogal wat om bang voor te zijn: Wij zijn bang om fouten te maken. Wij zijn bang voor onze eigen verlangens en bang voor eenzaamheid. Wij zijn bang dat wij onze kinderen niet goed opvoeden. Bang besmet te worden met het CORONA virus. Bang voor de waarheid. Wat doet angst in ons leven? Het schijnt dat wij niet zonder angst kunnen leven. Ook in de kerk kan de angst een rol spelen. Maar door de boodschap, die wij uit de lezingen meekrijgen, is die angst overbodig. Jezus zegt: 'Wees niet bang voor de mensen'. Dus daarom de vraag: Hoe kom je van die angst af? Angst is niet aangeboren. Een pasgeboren kind kent geen angst.

Drie keer zegt Jezus in dit korte evangelie dat we niet bang moeten zijn. En als er iets is wat bijna alle mensen treft, is het wel angst. Angst voor alles,

angst die zo sterk kan zijn dat hij alles verlamt. Het lijkt wel in onze genen en in ons bloed te zitten. Wees niet bang, brengt Jezus daartegen in. En heb vertrouwen. Heb vertrouwen in uzelf, in uw familie, in uw vrienden, in uw omgeving. En vooral: heb vertrouwen in God, ook als alles tegenzit, en als uw leven een opeenstapeling lijkt te zijn van tegenslag en ellende. Want 'zelfs ieder haar op uw hoofd is geteld.' Heb dus vertrouwen in God, zegt Jezus.

Dat vertrouwen is precies de kracht van ons geloof: de zekerheid dat we er nooit alleen voor staan. Dat ervaart ook Jeremia in de eerste lezing. Hij heeft de koning en het volk tegen zich in het harnas gejaagd, maar hij weet dat God de Heer hem niet in de steek zal laten. 'Mijn achtervolgers vallen neer', zegt hij, 'ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets.'

Het zijn heel herkenbare woorden.

Wees niet bang! Ja dat willen wij wel, maar er is zoveel dat rondom ons gebeurt en waar wij zelf schijnbaar geen invloed op hebben! Zoveel naar-geestige bedenkingen en dat op een zomerse dag!

Hoe kunnen wij vertrouwen hebben in Jezus' woord?

Er zijn voorbeelden genoeg. Dichter bij huis hebben wij ook de Nederlandse pater Titus Brandsma, die net zo moedig was. Titus Brandsma die in Dachau om het leven werd gebracht. Waar haalde hij de kracht vandaan om ondanks alle wreedheid toch van harte lief te hebben. Maar ook te geloven en vertrouwen te hebben in Gods woord.

Wij hebben een forse, rare tijd achter de rug. Nou achter de rug, het is nog lang niet voorbij.

Toen ik de eerste lezing las, dacht ik, wat is die bijbel actueel. Een verhaal voor alle tijden.

Jeremia sprak een duidelijke taal, een taal welke niet iedereen wilde horen. Hij wordt 'Ontzetting overal' genoemd. Het volk beschimpt hem dat hij het te somber inziet. Maar hij vindt daarentegen dat het volk struisvogelpolitiek bedrijft.

Als ik terugkijk naar alle persconferenties op TV, die waren niet altijd hoopgevend. Ze legden ons aan banden. Dat was een ondankbare taak om tegen ons te zeggen.

In het Evangelie worden de leerlingen van Jezus aangespoord door hun

meester. Het goede nieuws, dat zij hebben gehoord, moeten zij blijven doorgeven. Ze mogen het niet alleen voor zichzelf houden. Zij mogen niet bang zijn en hebben daar ook geen redenen voor. Het Evangelie van vandaag is kort en bondig. Daar staat veel in om het vertrouwen van God aan te geven. Onder anderen de uitdrukking: 'Verkoopt men niet twee mussen voor één stuiver?' Je leest er bijna klakkeloos over heen. Want wat zijn tegenwoordig mussen nog waard? Juist daarom is die vergelijking zo goed. Twee mussen waren voldoende om een reinigingsoffer te betalen van een melaatse die genezen was. Je bent toch wel blij, dat je geneest van zo'n enge ziekte. En voor dat offer zijn maar twee mussen voor nodig. Jeremia spreekt duidelijke taal die voor vele oren niet welkom was. Hij heeft het geloof dat God aan zijn kant staat en hem beschermt. Die veiligheid geeft hem kracht zijn ondankbare taak te vervullen.

Dat brengt me bij het evangelie van deze zondag. Twaalf leerlingen krijgen van Jezus een zending. Hij waarschuwt zijn apostelen dat hun opdracht niet gemakkelijk zal zijn. Dat geldt evenzeer voor Jezus zelf. Hoe moeilijk is zijn weg wel niet! Het wordt hun taak om het koninkrijk van God te verkondigen. Vrede uit te dragen. Zoals Jezus gezonden is door de Vader, zo zendt hij vandaag de twaalf leerlingen. Ga er maar aan staan. Maar Jezus stuurt ze niet op weg met lege handen. Hij geeft hun een kostbaar 'weten' mee: voor de Vader in de hemel zijn jullie zeer kostbaar. Hij kent je door en door, heeft weet van je talenten. Weet wat er in je omgaat. Je mag je geborgen weten in zijn liefde. Jullie haren zijn geteld.

Misschien moeten we ons niet zo druk maken over wat opiniepeilers via radio en tv ons voorschotelen. Mensen die denken alles te weten. Maar dat we vooral oog hebben voor de goedheid, de daadkracht van gewone mensen die zich bekommeren om wat er in hun omgeving gebeurt. Mensen die luisteren naar het verhaal van de eenzame, die op bezoek gaan in een zorgcentrum of verpleegtehuis. Niet omdat het moet maar voor de mens, voor de zieke en voor de eenzame mens. 'Ik krijg vaak veel meer terug dan wat ik geef,' zei een ziekenbezoekster. Dat zijn geen grote woorden of daden die de publiciteit halen, maar die in alle eenvoud laten zien wat aandacht schenken voor rijkdom biedt. Dat is getuigen van de hoop die in je leeft en daar zit toekomst in, toekomst die blijvend is. Dat is de opdracht die Jezus aan de twaalf leerlingen meegaf. *Wees niet bang maar doe en heb vertrouwen in God.*