

Nieuwsbrief

Verschijningsdatum woensdag 19 februari
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 4 maart



rk parochie
z TITUS BRANDSMA



SALVATORKERK veenendaal

Vieringen

- **Zon 23 februari 10.15 uur** WoCo Hans Lucassen 🎵 Kleurrijk
- **Aswoe 26 februari 19.30 uur** Euch Pater Vergeer 🎵 Kleurrijk
- **Zon 1 maart 10.15 uur** WoCo G.Dieteren 🎵 Willibrordkoor

Alle vieringen kunt u [hier](#) zien.

Misintenties

23 feb Finy Loogman-Baars, Theresia Maria Alida Albertina v.d. Bilt
1 mrt Theresia Maria Alida Albertina v.d. Bilt

Op de agenda

- **Do 20 februari**
Nieuwe TitusBreed (Veenendaal)
- **Za 22 februari**
19.30 uur opening Vastenexpositie (Wageningen)
- **Di 25 februari**
17.30 uur gezamenlijke maaltijd (Veenendaal)
- **Za 29 februari**
9.30 uur Stille Dag (Wageningen)
- **Do 5 maart**
20.00 uur eerste Themabijeenkomst (Renkum)

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Vastenactie 2020

Vanaf volgende week als met Aswoensdag de vasten weer is begonnen doen wij weer mee met de parochiebrede "Vastenactie". En dit keer is gekozen voor een project van "Solidair voor India" waaraan wij als Salvatorkerk al jaren mee doen. In de TitusBreed die u dezer dagen in de bus krijgt kunt u er meer over lezen. Ook zijn er flyers beschikbaar die achter in de kerk liggen.

Het is wederom gelukt om dit project goedgekeurd te krijgen als "Eigen Doel" bij de landelijke Vastenactie wat ons het voordeel oplevert dat zij onze giften voor het project met 50% verhogen, waarmee uw bijdrage dus nog groter wordt voor het project: "Hulp aan moeders van gehandicapte kinderen". In deze periode zal de 2^e collecte steeds voor de Vastenactie zijn, maar natuurlijk kunt u ook digitaal een bijdrage leveren en wel op NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v Vastenactie en onder vermelding van ons projectnummer 401402 Deze gegevens vindt u ook in de flyer. Ons streefbedrag met de hele parochie is € 12.000,- en als ik terug kijk naar de bedragen die wij als Salvatorkerk in het verleden aan de projecten van "Solidair met India" of zoals wij dan zeiden "de projecten van pater Bernard Kersten", dan moet dat bedrag haalbaar zijn, ik reken op u. Voor verdere informatie verwijs ik naar de flyer of het verhaal in TitusBreed. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ons.

Jan Zuurhout en Jos Schilte van de MOV

VASTENACTIE

Gezamenlijk eten- elke vierde dinsdag van de maand wordt in de parochiezaal gezamenlijk gegeten. De maaltijd start om 17.30 uur (inloop 17.15 uur). Opgeven kan bij Cisca Groot-hedde via ciscaroskamp@hotmail.com of via telefoonnummer 526127. Tot dinsdag **25 februari**?

Vervoer paters Mill Hill- Voor de volgende vieringen zijn we op zoek naar mensen die de pater uit Oosterbeek wil ophalen en na afloop van de viering thuis wil brengen. U ontvangt hiervoor een kilometervergoeding. Wilt u helpen? Neem dan contact op met het secretariaat. Het gaat om 12 april, Pasen en 31 mei, Pinksteren.

Bezorgers gezocht- voor de wijk Schrijverspark/Jan Roeck plantsoen wordt een bezorger gezocht voor TitusBreed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. De volgende TitusBreed komt uit in het weekend van 23 februari. Vanaf donderdag **20 februari**, 10 uur kunnen de stapels opgehaald worden in de kerk.

Vastenexpositie- op **22 februari** na de zaterdagavondmis van 18.30 uur in Wageningen, wordt de Vastenexpositie geopend. Medeparochiaan Marijke Alkema uit Renkum exposeert een selectie van haar iconen.

Stille Dag - Net als vorig jaar wordt op zaterdag **29 februari**, aan het begin van de Veertigdagentijd, een 'Stille Dag' gehouden, een retraitsdag van bezinning en gebed. De hele dag zal in stilte beleefd worden. Het thema van de inleidingen is deze keer: 'Spirituele betekenis van de eucharistie' en sluit aan op het Jaar van de Eucharistie. Inleider is pastoor Henri ten Have. Meer informatie staat in de nieuwe editie van TitusBreed. Of klik [hier](#).



Passiespelen Tegelen- Op **zondag 24 mei** vertrekt een touringcar met leden van de katholieke ouderenvereniging KBO naar Tegelen, Limburg, voor het bijwonen van een voorstelling van de Passiespelen.

Er gaan 36 KBO-leden mee. Er zijn in de bus dus nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u voor zichzelf ook al tickets gekocht, en zoekt u comfortabel vervoer? Of zou u alsnog graag een kaartje willen kopen en met de bus meereizen? Meld u zich dan even bij Jan Bosman, of tel. 06 468 486 32. Voor meer informatie over dit evenement zie de nieuwe editie van TitusBreed of klikt u [hier](#).

Ingezonden door Kathokids- *Vrijdagavond 14 februari*. We zijn er klaar voor. Daar komen ze: de een voor de eerste keer en de ander komt al een paar jaar trouw. Gezellige meiden en jongens. Wij –en de Kathokids- zijn allemaal verkleed, dat hadden we ook gevraagd. “Wie van jullie (Kathokids) denkt te weten waar we het over gaan hebben vanavond?” Een aanstaand communicantje roept: “Valentijnsdag!” Ja, dat zou kunnen, maar nee toch niet. We hebben het over carnaval. Maar vooral over de tijd er na. De Vastentijd. Hoe kun je vasten? Misschien niet alleen met eten, maar misschien ook wel minder gamen of tv kijken? En lief zijn voor de ander. Samen praten over dingen is heel fijn. De Kathokids krijgen allemaal een vastenkalender mee naar huis. Wij zijn benieuwd hoe eenieder dat thuis gaat ervaren.

Dan is het tijd voor een activiteit. We hebben mooie maskers die we met de Kathokids gaan versieren. Daar hoort natuurlijk ook wat lekkers en iets te drinken bij. En tot slot gaan we toch nog even in de polonaise: het is tenslotte bijna carnaval. Wat was het een fijne leerzame avond. Wij en de Kathokids hebben genoten. *Ingrid en Krista*



Themabijeenkomsten: op weg naar een bloeiende kerk

Alle parochianen zijn uitgenodigd voor een viertal themabijeenkomsten over parochievernieuwing; dat wil zeggen, over de verandering naar een parochie die groeit en bloeit, en op weg te gaan naar een bloeiende kerk.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen ideeën en initiatieven met betrekking tot parochievernieuwing worden besproken. Praktijkervaringen van Nederlandse en buitenlandse parochies komen aan bod, evenals teksten uit de Bijbel en uit kerkelijke documenten. Degenen die alvast iets meer willen weten over wat er op dit moment speelt op het gebied van parochievernieuwing (ook wel parochierevitalisatie genoemd) kunnen informatie vinden op de website <https://missionaireparochie.nl/>.

De themabijeenkomsten zullen worden geleid door medewerkers van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, die veel parochievernieuwingstrajecten in katholieke kerken volgen, en kunnen spreken over ervaringen in de praktijk in Nederland en in andere West-Europese landen.

Voor de bijeenkomsten in onze parochie is gekozen voor de volgende data, plaatsen en onderwerpen:

- **5 maart, in Renkum** – Wat is het doel of de missie van de Kerk, en wat is de kern van het katholieke geloof?
- **2 april in Rhenen** – Wat belemmert ons persoonlijk en als parochie om de missie van de Kerk in praktijk te brengen?
- **14 mei in Ede** – Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een cultuuromslag maken van onderhoud naar missie?
- **25 juni in Wageningen** – Hoe geven we goed leiding aan een dergelijke cultuuromslag, en welke stappen willen we als parochie nu nemen?

Elke avond kent inleiding(en) op het thema, maar ook een gesprek in kleine groepen of tweetallen over het thema.

Het tijdschema van de avonden is als volgt:

19.30 uur: inloop met koffie en thee

20.00 uur: programma

21.30 uur: afsluiting met gebed (ca. 20 min.)

21.50 uur: gelegenheid om nog iets te drinken en na te praten

Iedereen is van harte welkom om mee te denken en te praten en inspiratie op te doen voor de toekomst van de parochie! Aanmelden is handig (niet verplicht) i.v.m. de catering, en kan via titusvernieuwt@pztb.nl.

