

Nieuwsbrief

Verschijningsdatum woensdag 28 augustus 2019
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 11 sep



rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **Elke donderdag 19.00 uur** Euch. pastor Thong Nguyen
(Vanaf 5 september)
- **Zondag 1 sept 10.15 uur** euch Ferd Vergeer 🎵 Samenzang
- **Zondag 8 sept 10.15 uur** par. voorgangers 🎵 Johanneskoor

Alle vieringen kunt u [hier](#) zien.

Misintenties

1 sept Denise Benoit – Galens, Jos Franken,
Overleden ouders Zuppelli - Nijland
6 sept Denise Benoit-Galens, Wilma Holtslag,
Antonia van Zeeland-Lambregts

Op de agenda

- **Zo 1 september**
12.00 uur Omgekeerd Huisbezoek
- **Vr 6 september**
19.30 uur Jongerenavond Route 54
- **Zo 22 september**
10.15 uur Kerkproeverij
- **Do 26 september**
20.00 uur informatiebijeenkomst toekomst

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaan van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Omgekeerd huisbezoek- het Omgekeerd huisbezoek voor de maand september zal niet plaatsvinden in de derde week, maar eenmalig op de eerste zondag, namelijk 1 september. Alleenstaanden worden uitgenodigd om gezamenlijk te lunchen. U bent van harte welkom in de parochiezaal. Tijd: 12.00 uur.

Bezorger gezocht TitusBreed

Op dit moment zoeken we een bezorger die wil helpen met het rondbrengen van het kerkblad TitusBreed voor het Jan Roeckplantsoen e/o. Wilt u helpen? Neem dan contact op met het secretariaat. De eerstvolgende editie komt uit in het weekend van 7 september.

Informatieavond toekomst parochie- Op donderdag **26 september** 20.00 uur is het Parochiebestuur in de Salvatorkerk om uitleg te geven over de toekomst van de parochie. Zoals u hebt kunnen lezen in de brief die u ontvangen heeft, is het bestuur voornemens om de kerken Rhenen, Oosterbeek en Renkum te sluiten. Dit ingrijpende proces zal ons allemaal raken. Het toekomstplan waarover het parochiebestuur u wil informeren is locatie overstijgend. Indien u niet kunt op 26 september, dan kunt u op een van de andere data terecht. De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland op: 4 september Rhenen, 5 september Oosterbeek, 12 september Wageningen. Alle bijeenkomsten starten om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Minder kindernevendiensten- door o.a. terugloop van vrijwilligers is het helaas niet meer mogelijk om wekelijks kindernevendienst aan te bieden. Wij vinden dat natuurlijk erg jammer en hopen dat er in de loop van het nieuwe seizoen parochianen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Op de volgende zondagen is er kindernevendienst: 1, 8 en 22 september. 6 en 20 oktober. De data staan ook in het vieringenrooster op de website.

Mocht kindernevendienst iets voor u zijn of wilt u een keer vrijblijvend kijken? Dan kunt u contact opnemen met jennystringa@xmsnet.nl.

Kerkproeverij

Misschien is het alweer een tijd geleden dat u in de kerk kwam. Dan nodigen wij u graag uit om op zondag 22 september met ons de 'Kerkproeverij' te beleven. Wij willen u graag op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis laten maken met een viering in de Salvatorkerk. Kom gerust (weer) eens een kijkje nemen.

In heel Nederland zijn er kerken die meedoen aan de 'Kerkproeverij' en mensen uitnodigen om weer eens naar de kerk te komen. Het is mooi om samen te vieren! Beleef de kerk weer eens van binnen en proef de mystiek en de sfeer. Als u kinderen heeft, neem hen dan ook mee. Tijdens de viering is er voor hen een Kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten een crèche.

In de viering gaat pastoor Henri ten Have voor. Muzikale begeleiding is er van het parochiële koor 'Kleurrijk'. Na de viering staat in de parochiezaal koffie, thee en limonade klaar. Heeft u vragen of wilt u gewoon iemand van onze kerk spreken? Dan kunt u geheel vrijblijvend iemand aanspreken (voor de herkenning dragen sommigen een badge).

Gaat u zelf geregeld naar de kerk? Kijk dan eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen om met u mee te gaan. Waarom zou u datgene wat voor u zo waardevol is, alleen voor uzelf houden?

Medicijnen inzameling voor Samos- het is inmiddels een jaar geleden dat we voor een vluchtelingenorganisatie op Samos medicijnen hebben ingeleverd bij Huis van Liefde in Veenendaal, een organisatie die vluchtelingen tijdelijk opvangt en vanuit Nederland projecten steunt, zoals ook deze medicijninzameling en verbandmaterialen. Deze actie bracht vorig jaar door uw bijdrage veel bruikbare medicijnen en verbandmiddelen op welke door (vrijwillige) artsen op Samos worden voorgeschreven aan vluchtelingen. U kunt deze nog inleveren op zondag **1 september**. Achter in de kerk staan dozen waarin het mag leggen. Met betrekking tot de medicijnen gaat het om medicijnen die een huisarts voorschrijft (niet specialistisch). Geen morfine of stoffen als oxycodon en ook geen medicijnen die koel bewaard moeten blijven. Medicijnen die over de datum zijn mogen ook ingeleverd worden. De artsen zullen n.a.v. wat er ingebracht is bekijken wat wel en niet bruikbaar is. Ook zelfzorgmiddelen die via de drogist te koop zijn, zijn welkom. (Foto: Christian Refugee Relief)

Tarcisiusdag voor misdienaars- Ben je misdienaar of acoliet? Kom dan mee naar de Tarcisiusdag in Utrecht. Deze dag is speciaal bedoeld voor misdienaars en acolieten binnen het Aartsbisdom Utrecht en vindt plaats op zaterdag **21 september**. De dag begint met een eucharistieviering in de Catharinakathedraal. De misdienaars en acolieten lopen dan in hun eigen toog in processie naar de kerk. Daarna volgt er een heel leuk middagprogramma (zie Titus-Breed). Net als vorig jaar gaan we gezamenlijk met onze misdienaars en acolieten naar Utrecht om er een mooie dag van te maken. Noteer daarom deze datum alvast in je agenda. Aanmelden kan bij Marina Pressato (ekr@tiscali.nl).

Nieuw seizoen Jaarthema- achter in de kerk vindt u de nieuwe boekjes van de Jaarthemagroep met daarin het programma voor 2019/2020.

Jongerenavond Route 54- Op vrijdag 6 september vindt alweer de eerste jongerenavond van het nieuwe seizoen plaats. Ben jij bos-proof? En weet jij de eindjes van Bijbelverhalen een beetje aan elkaar te puzzelen? Dan is deze avond die in het teken staat van 'Richting-Gevend' echt iets voor jou.

We beginnen om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Drie Zussen (Kerkewijk-Zuid 115). Vanaf daar lopen we naar het bos (waar we voor het donker wordt weer uit zijn). We sluiten om 21.30 uur af bij Sandra en Mayke thuis (adres wordt nadat je je hebt aangemeld naar je toegestuurd). Opgeven kan via route54_pztb@outlook.com of via de Whats-appgroep.



In Memoriam

Denise Benoit werd op 8 maart 1922 als Denise Galens in Roubaix geboren. Na de oorlog huwde ze met Charles Eugène Benoit. Samen kregen zij twee zoons en een dochter: Alain, Charles en Liliane. En later ook nog twee kleinzoons: Charlie en Hendri. Naast dat zij een goede moeder was, was het ook een super oma. Ze was er altijd voor de kleinkinderen. Ze stond altijd voor hen klaar.

Liliane is enkele jaren geleden overleden op kerstavond.

In de jaren 50 kreeg Charles, haar man, een baan als bedrijfsleider bij de Leidse wolspinnerij aan de Spoorlaan in Veenendaal. Ze kwamen naar Veenendaal wonen. Van het katholieke Frankrijk naar een plaats in het protestante deel van Nederland. Een hele overgang. En dan een taal die ook nog eens heel anders is.

Een korte tijd hebben ze gewoond in een huis aan de Klaas Katerstraat maar al snel kochten zij een woning aan de Bergweg. Daar heeft zij tot 2019 gewoond.

Ze mocht graag lezen en zij had veel vriendinnen. Maar zij overleefde ze allemaal.

In 2003 overleed haar man. Alain, de oudste zoon, heeft lang bij haar ingewoond. Maar wonen, zonder verzorging, ging niet meer. Zij viel vaak. En begin januari kreeg zij een woonruimte in het Boveneind. Zij heeft daar nog volop genoten. Eigenlijk was zij nooit ziek.

De laatste drie weken ging het bergafwaarts. En op dinsdag 20 augustus is zij rustig ingeslapen.

En wij wensen Denise toe: Slaap zacht, rust in vrede.

Maria Meijer