

Nieuwsbrief

Verschijningsdatum woensdag 27 februari
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 13 maart



rk parochie
z TITUS BRANDSMA



SALVATORKERK veenendaal

Vieringen

- **Elke donderdag 19.00 uur** Euch. pastor Thong Nguyen
Donderdag 7 maart geen eucharistieviering
- **Zondag 3 maart 10.15 uur** WoCo Par. voorgangers ♪ Samenzang
- **As woensdag 6 maart 19.30 uur** Euch. Henri ten Have ♪ Kleurrijk
- **Zondag 10 maart 10.15 uur** Euch. Kees Vlaming ♪ Willibrordkoor

Misintenties

3 maart Jan Ebben, Piet Polman, Theo Bosman, Lucio Clemente
10 maart Jan Ebben, Piet Polman, Theo Bosman

Op de agenda

- **Ma 4 maart**
20.00 uur Geloven Nu
- **Vrij 8 maart**
18.00 uur Fairtradesoepmaaltijd 19.30 film 'The Red Turtle'
- **Zat 9 maart**
9.00 uur Oud papier 9.30 uur Tuingroep
- **Zon 17 maart**
12.00 uur Omgekeerd huisbezoek 12.00 uur lunch Route 54

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal
Adriaen van Ostadelaan 54
3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Oproep bloemengroep

I.v.m. Pasen vraagt de bloemengroep versterking op zaterdag **20 april**. U kunt contact opnemen met Martha de Boer tel. 519792.



TitusBreed- verschijnt weer in het weekend van **3-4 maart**. Bezorgers kunnen hun stapeltje ophalen vanaf donderdag 28 februari om 10.00 uur. Mocht u eerder willen komen? Dat kan ook: om 9.00 uur moeten de stapels klaargemaakt worden voor de bezorgers. Daarna, rond 10.00 uur drinken we koffie. Komt u ons helpen?

Fairtrademaaltijd en film- De jaarlijkse fairtrade-soepmaaltijd levert inmiddels een leuke mix van parochianen op uit diverse Lokaties.

Met deze maaltijd vraagt de kerk aandacht voor boeren in ontwikkelingslanden. Kinderen die hard moeten werken en boeren die hun gezinnen nauwelijks kunnen onderhouden. Door wereldwijde projecten zoals Fairtrade (Eerlijke handel) kunnen boeren een bestaan op bouwen en hun kinderen een succesvolle toekomst bieden. De maaltijd is op vrijdag 8 maart (voorafgaand aan de film) om 18.15 uur (inloop 18.00 uur). U neemt zelf brood mee. De werkgroep zorgt voor twee soorten fairtrade soep. Aanmelden? Als het kan, graag. Opgeven kan via Daniëlle van Veldhuizen via Lrv@pztb.nl of telefoon 0318-517903. Ook wordt er op deze avond de film 'The Red Turtle' gedraaid onder leiding van pastor Ben Piepers. Deze film wordt u aangeboden door de Jaarthemagroep. Deze start om 19.30 uur (inloop 19.15 uur). Opgeven is niet nodig. Meer informatie leest u in TitusBreed.

Samen eten in de kerk- Op dinsdag **12 maart** eten we weer samen (inloop 17:15 u, eten 17:30 u). Kosten: € 5,- p.p. Voor wie? Iedereen (18+)! Ben je van plan om te komen? Kijk dan eens in je omgeving of er misschien een parochiaan is die alleenstaand of misschien wat eenzaam is maar dit ook leuk zou vinden. Vraag iemand mee en zeg het voort! Geef je snel op bij Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127.

Vrijwilligers gezocht voor kinderwerk in

de kerk- Wil jij meehelpen de verhalen van Jezus levend te houden? Voor diverse werkgroepen zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om met en voor kinderen te werken. Het gaat om de kindernevendienst, de werkgroep Gezinsvieringen en de Eerste heilige communie. Voor de **kindernevendienst** ben je een keer in de maand aan de beurt. Tijdens een deel van de kerkviering behandel je met de kinderen het Evangelieverhaal dat ook in de viering wordt gelezen. Daarnaast begeleid je een leuke opdracht. Ideeën hiervoor krijg je aangedragen. Voor de communie ga je met de kinderen weer terug de kerk in.

Bij de **Gezinswerkgroep** ben je betrokken bij de liturgie omtrent de Gezinsvieringen. Vaak zijn dat vieringen die gerelateerd zijn aan een kerkelijk feest zoals Sint Maarten, Palmpasen of Kerst. Maar ook 'gewone' gezinsvieringen horen erbij. Samen met de vrijwilligers van het Kinderkoor zet je een mooie viering neer die de gezinnen aanspreekt. Voor de werkgroep **Eerste Heilige Communie** zoeken we iemand die het leuk vindt om kinderen uit te leggen wie Jezus is en wat Hij voor de mensen heeft betekend. Dat wordt gedaan aan de hand van een werkboek. De Eerste Communie staat hierbij centraal. Wat dat is, dat leer je de kinderen in de 10 bijeenkomsten tussen januari en mei. Bij alle genoem-

de werkgroepen staan vrijwilligers klaar om je wegwijs te maken in dit kinderwerk. Interesse? Neem dan contact op met:

Kindernevendienst: Jenny via jennystringa@xmsnet.nl

Gezinswerkgroep: Mieke via mieke.driever@ziggo.nl

Eerste heilige communie: Desiree via desiree.henzen@casema.nl

Vrijwilligers

GEZOCHT!

Geloven Nu- De bijeenkomst van de parochiële Geloven Nu op maandag **4 maart** vindt plaats in de parochiezaal van de Salvatorkerk in Veenendaal. Het thema van deze bijeenkomst is 'Een piekervaring' en gaat over de gedaanteverandering waarbij Jezus ook Zijn verrijzenis aankondigt (Marcus 9:2-10). De bijeenkomst start om 20.00 uur (inloop koffie en thee 19.30 uur). Aanmelden kunt u bij Marijke van Silfhout (0317) 314987, marijkealkema@planet.nl of Jos Oomen (0317) 318148, jos.oomen@freeler.nl.

Actie Kerkbalans- In onze parochie is de actie Kerkbalans gestart. De brieven hiervoor zijn verstuurd. Zoals bekend is onze parochie overgeschakeld op een nieuw ledenadministratiesysteem. Het is helaas niet uit te sluiten dat er hierdoor onvolkomenheden in de aangeschreven adressen zitten. Mocht u geen brief hebben gekregen, wilt u dan een bericht sturen aan leden@pztb.nl of contact opnemen met het secretariaat?

Tuinwerkgroep- Op zaterdag **9 maart** komt de tuinwerkgroep weer samen. Wilt u helpen? Dat kan! De werkgroep start om 9.30 uur en werkt tot ongeveer 12.00 uur.

Oud papier- Op zaterdag **9 maart** staat de oud papiercontainer er weer. Spaart u alvast mee? Met het geld kan de kerk onder andere allerhande klussen in de kerk aanpakken. Alle beetjes helpen. Ook uw stapeltje oud papier!

Vasten expositie Wageningen- In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd. Deze expositie is bedoeld voor alle parochianen van de TitusBrandsmaparochie, voor andere belangstellenden en iedereen die zomaar wil binnenlopen. De leden van de expositiegroep hebben Myriam Hazelzet uit Renkum uitgenodigd om te exposeren. Haar werk kan omschreven worden als 'iconen van een onzichtbare wereld'. Haar inspiratiebronnen zijn de Bijbel, dromen en het leven. Haar werk omvat een breed scala aan schilderijen. Op zaterdag **2 maart 2019** wordt om 14.00 uur de vastenexpositie geopend. de nieuwe voorzitter van de Locatieraad Wageningen in aanwezigheid van Myriam Hazelzet. U bent van harte uitgenodigd. De expositie is te bezoeken elke zaterdag van **2 maart t/m 13 april** van 14.00 tot 16.30 uur en rondom de vieringen in de kerk aan de Bergstraat 17.

Stille Dag in de 40 dagentijd- Na een zeer geslaagde "stille dag" in de Advent periode organiseert onze parochie opnieuw een stille dag op zaterdag **9 maart**, dus aan het begin van de 40 dagentijd. Deze dag zal ook weer bestaan uit stilte, gebedsdiensten en conferenties. Gauthier de Bekker zal ons inleiden in het thema "vasten". De dag wordt begonnen met een eucharistieviering, voorganger is pastoor Henri ten Have. Meer informatie en aanmelden zie de website www.pztb.nl (aanmelden voor 5 maart).

In memoriam Jan Ebben

Op 17 nov 1934 werd Jan Ebben als Johannes Antonius Maria Ebben in Cuijk geboren. Zijn vader werkte bij de Ritmeesterfabriek. En toen Jan 2 jaar was, verhuisde het gezin naar Veenendaal. Hij had een broer en een zus. Zijn zusje overleed op elf jarige leeftijd aan een hersentumor. Ook zijn broer Piet is reeds overleden.

Jan is in Veenendaal opgegroeid. Hij heeft Janny leren kennen bij de VSW, waar hij als machinemonteur werkte. Zij trouwden in augustus 1959, dus bijna 60 jaar geleden. De eerste vier jaar woonden zij in Bergen op Zoom; daar was werk en een woning. Daar is ook hun dochter Marjolein geboren.

Na die vier jaar kwamen ze terug naar het vertrouwde Veenendaal. Inmiddels werkte Jan bij de Lantor. Daar heeft hij tot zijn pensionering gewerkt.

Hij was een sociaal mens. Jan hield van voetballen, kaarten, biljarten, zeevissen. Kortom: Het was een verenigingsman.

Hij zat nog lang in het bestuur van een kaartclub. Samen met Janny had hij een sociaal leven en stond klaar voor iedereen. Hij deed altijd klusjes, ook voor anderen.

Ze waren samen vaak in Tilburg, waar hun dochter woonde.

Met Klaas, zijn schoonzoon, bezocht hij alle thuiswedstrijden van Willem II.

Ze hebben op verschillende plekken in Veenendaal gewoond. Het langst op de Terp. Afgelopen mei zijn ze verhuisd naar het Stationsplein, naar een appartement. Dit vanwege zijn gezondheid. Hij wilde het voor Janny geregeld hebben.

Jan deed altijd veel voor een ander. En toen zij gingen verhuizen naar het Stationsplein stond iedereen voor hen klaar. Hij kreeg nu hulp terug.

Het was een goede man. Een geweldige vader. En hij was trots op zijn kleinzons. Boven aan de kaart stond als laatste zin:

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Jan, rust in Vrede

Maria Meijer (Parochieel Voorganger)

In memoriam Piet Polman

Piet was de oudste zoon uit een gezin van 8 kinderen. Oudste zoon zijn betekende ook: verantwoordelijkheid dragen! Dit heeft hij zijn hele leven gedaan.

Hij schoof geen zaken af, die hij zelf kon doen op zijn eigen manier.

Toen hij trouwde met Gerrie Berendsen, gingen ze in Velp wonen. Hij werkte toen bij de AKU op de reisafdeling en in de avonduren studeerde hij M.O. Frans. Na enige jaren zocht hij een nieuwe uitdaging en werd cruisemanager in Den Haag. Iedere dag heen en weer met

de trein, bleek op den duur vermoeiend. Als hij op een cruiseschip zat, was hij soms een maand of 14 dagen van huis. Hij dacht regelmatig aan Gerrie en Yvonne, want er stond een foto van ons in zijn hut. Op een gegeven moment vond hij: "dit is geen leven voor een getrouwde man!" Hij veranderde van baan in 1968. Wij verhuisden naar Veenendaal en Piet begon met het opbouwen van reisbureau de Haas. Van een klein kantoor, tot een concern met 4 vestigingen. Hij heeft in die tijd veel gereisd, wat hij heerlijk vond. Maar hij nam zijn werk ook heel serieus en daarom is hij een tijd lang voorzitter van de ANVR geweest.

Piet heeft zijn hele leven hard gewerkt. Geen probleem ging hij uit de weg.

Hij was een lieve vader, waar ik als kind mee kon spelen. Toen ik opgroeide, gaf hij mij regelmatig advies als ik daar om vroeg. Het zal moeilijk worden, nu je hier niet meer bent.

Yvonne (dochter)

Wat mij het meeste van Piet bijstaat is dat hij een man was met levenservaring.

Deze ervaring heeft hij opgedaan door zijn harde werken en drang om nieuwe dingen te leren. Of het nu zaken doen was of een woordje Spaans, Piet was nooit te beroerd om hierover te praten of mee te helpen. Het gemis van zijn vrouw maakte dat hij wel vaker thuis zat dan voorheen, dit heeft hem er echter nooit van weerhouden om te participeren in sociale gelegenheden zoals de Rotary club en de KBO. Daarnaast zag ik Piet als zorgzame man. Die zelfs de laatste maanden altijd aan zijn dochter vroeg of ze wel genoeg tijd voor zichzelf nam.

Ironisch genoeg was hij het juist waar ze de meeste zorg aan besteedde, maar hij bedoelde het goed. Piet was als oudste zoon ook een familiemens die regelmatig bij zijn broers en zussen langs ging om te praten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen.

Zo is het ook mooi dat de laatste dag, voordat hij overleed, merendeel van zijn zussen nog afscheid van hem konden nemen. "Eens valt de eik" gaf jezelf aan kort voor je overlijden, maar je zal altijd in onze gedachte blijven als deze sterke boom. *Patrice (kleinzoon)*

