

Nieuwsbrief

Zondag 20 januari 2019

Verschijningsdatum woensdag 16 januari

De volgende Nieuwsbrief verschijnt woensdag 30 januari



rk parochie
z TITUS BRANDSMA



SALVATORKERK veenendaal

Vieringen

- **Elke donderdag 19.00 uur** Euch. pastor Thong Nguyen
- **Zondag 20 januari 10.15 uur** WoCo Par. Voorgangers ♪ Samenzang
- **Zondag 27 januari 10.15 uur** Euch pastoor Ten Have ♪ Schola
- **Zondag 3 februari 10.15 uur** Euch pater Ferd Vergeer ♪ Samenzang

Misintenties

20 januari Jaargedachtenis Chris Besseling, Tini Beemer – Schraauwers

27 januari Tini Beemer – Schraauwers, Charles Ludwig

Op de agenda

- **Za 18 januari**
19.30 uur Jongerenavond Route 54
- **Za 19 januari**
13.00 uur Musical Jona (Wageningen)
- **Zo 20 januari**
12.00 uur Omgekeerd huisbezoek
- **Ma 21 januari**
20.00 uur Geloven Nu (Renkum)

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Week van gebed 2019

Van 20 t/m 26 januari is de Week van Gebed.

Veel kerken in Veenendaal werken daar aan mee. Op vrijdag 25 januari gaan wij, samen met de Sionskerk, voor in een gebedsdienst bij onze burenen: de Sionskerk. Het thema is Recht voor ogen. De viering begint om 19.30 uur. De viering duurt ongeveer 30 minuten. Daarna is er koffie en thee. En de mogelijkheid elkaar te spreken. Het is een mooie gelegenheid om eens bij de burenen op bezoek te gaan.

Deze hele week zijn er in diverse kerken in Veenendaal gebedsdiensten. Voor meer informatie kunt u kijken in de Veenendaalse krant of klik [hier](#).

Latijnse Mis

Deze zal gehouden worden op zondag 27 januari met pastoor Henri ten Have als voorganger en het Schola Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie zal zingen. Eeuwenlang werd de mis in het westerse christendom enkel in het Latijn opgedragen en gezongen volgens de Tridentijnse ritus, zo genoemd naar het Concilie van Trente. In 1970 kwam een nieuwe liturgie in gebruik die geïntroduceerd werd onder paus Paulus VI. Om pastorale redenen werd het na het Tweede Vaticaans Concilie ook toegestaan de mis in zijn geheel of gedeeltelijk op te dragen in de landstaal van de gelovigen. Vele parochies hebben dit sinds de tweede helft van de jaren 1960 toegepast. Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigde tegelijkertijd het Latijn als de taal van de westerse liturgie en het is een wijdverbreid misverstand dat het Latijn zou zijn afgeschaft.

Jongerenavond Route 54

Heb je weer zin in een gezellige jongerenavond van Route 54? Deze keer gaan we aan de hand van Psalm 37:21-26 (de rechtvaardige ontfermt zich en geeft) het hebben over het verschil tussen rijk en arm. En natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Datum vrijdag 18 januari 19.30-21.30 uur. Meer weten? Klik dan [hier](#).



Musical Jona

Heb je je nog niet opgegeven voor musical Jona. Dat kan nog deze week. Meer informatie en opgeven: klik [hier](#). De musical wordt in Wageningen om 19.00 u uitgevoerd. U bent van harte welkom om te kijken.

Zaterdagavond mis verplaatst

In verband met de musical op 19 januari is de zaterdagavondmis van 18.30 uur in Wageningen verplaatst naar Ede. Voorganger is pastor Thong.

Alphacursus Veenendaal

Wilt u meer te weten komen over het Christelijk geloof? Kijkt dan op de website van Alpha Veenendaal. Er worden meerdere cursussen aangeboden. Meer informatie: klik dan [hier](#).

Gegroet, Koning!- Dat is het thema van de parochiële Geloven Nu bijeenkomst van maandag 21 januari. Het verhaal dat centraal staat is Johannes 18:28-19:16. Jezus wordt naar de hogepriester Kajafas gebracht waar Hij ondervraagd wordt over Zijn leerlingen en Zijn leer. Daarna wordt hij naar Pilatus gebracht. De rechtzitting draait vooral om Jezus' koningschap en heeft een centrale plaats in het passieverhaal van Johannes waarin Jezus wordt gevangengenomen en gemarteld. Aan de hand van Geloven Nu boek praten we o.a. over het Bijbelverhaal, de plaats en tijdsaanduiding in de Bijbel, de opbouw van de scènes. Maar er is ook ruimte om persoonlijke ervaringen en meningen te delen. De avond vindt deze keer plaats in Renkum. Adres: Dorpsstraat 1 (pastorie).

Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen of bellen naar Marijke van Silfhout (0317) 314987) of Jos Oomen (0317) 318148). Indien u nog niet eerder aan een parochiële Geloven Nu bijeenkomst heeft deelgenomen, kunnen Marijke of Jos u desgevraagd een kopie toemailed van de tekst met de bijbehorende vragen die we deze avond bespreken. De volgende bijeenkomsten zijn op maandag 11 februari (Wageningen), 4 maart (Renkum) en 25 maart (Veenendaal). Voor een kleine impressie kunt u kijken in de Kersteditie van TitusBreed pagina 17 of klik [hier](#) en scroll naar pagina 17.



Omgekeerd huisbezoek voor alleenstaanden

Zondag 20 januari is er weer Omgekeerd huisbezoek voor alleenstaanden die graag de maaltijd met elkaar delen. Deelname is gratis. Aanvang: 12 uur in de parochiezaal.

Vrijwilligers vacature: schoonmaakmedewerk(st)er Voedselbank

Ben je op zoek naar een vrijwilligersfunctie in Veenendaal en steek je graag je handen uit je mouwen? Wil je ons helpen met het schoonhouden van de Voedselbank, zodat wij onze cliënten in een (wettelijk verplichte) schone omgeving kunnen ontvangen? Dan is deze vacature iets voor jou! Voor meer informatie en contact: klik dan [hier](#).

Lezing Apocriefe Evangeliën

Misschien heeft u wel eens gehoord van het Evangelie van Judas, het Thomasevangelie of het Evangelie volgens Maria van Magdala. Deze geschriften noemen we de apocriefe (niet-officiële) evangeliën. Zij hebben binnen het christendom nooit de status gehad van de vier canonieke (officiële) evangeliën, die we in de Bijbel aantreffen. Deze niet-officiële evangeliën werden dan ook pas in 1945 herontdekt in het woestijnzand van Nag Hammadi in Egypte. De lezing vindt plaats in de RK Kerk van Ede op dinsdagmiddag 29 januari en wordt gehouden door pastor Guido Dieteren. Voor meer informatie zie het programma van Bespreek het Samen (klik [hier](#)).

Nieuwjaarstoespraak- Op zondag 6 januari kon u weer luisteren naar de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. In deze nieuwjaarstoespraak blikten we terug op 2018 en keken we vooruit naar 2019. Ook stonden we stil bij de kerksluitingen in de parochie. Was u daar niet bij of wilt u deze nalezen? Klik dan [hier](#). Via de beginpagina gaat u naar actualiteit.

