

Nieuwsbrief

Zondag 11 november 2018

Verschijningsdatum woensdag 7 november



SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **Elke donderdag 19.00 uur** Euch. pastor Thong Nguyen
- **Zon 11 november 19.00 uur**
WoCo Gezinsviering Guido Dieteren 🎵 Over the Rainbow
- **Zon 18 november 10.15 uur**
Eucharistie Henri ten Have 🎵 Schola

Misintenties

Jaargedachtenis André Engelmann, Anna van der Meer – van Kessel, Evert Johannes Rothuis, Siok Im Hut-Oe, Blago Pavlovic

Op de agenda

- **Vrij 9 november**
15.00 uur Lampionnen maken Sint Maarten
19.30 uur jongerenavond Route 54
- **Di 13 november**
9.30 uur Bijbelcursus voor Dummies (Wageningen)
- **Do 15 november**
20.00 uur (19.30 u koffie/thee) Locatieavond toekomst

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaan van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Sint Maarten- Op vrijdag 9 november van 15.00-17.00 uur worden alle kinderen uitgenodigd om lampionnen te versieren. We houden een lampionnentocht met gezang in de kerk. Neem je een lampionstokje met lampje mee? Op zondag 11 november om 10.15 is er in de kerk een viering voor alle gezinnen (na de viering is er voor elk kind een verrassing)! Vergeet je lampion dan ook niet mee te nemen.



Over the Rainbow zoekt een pianist

Kinder/tienerkoor Over the Rainbow zoekt een pianist die bij alle repetities op maandagavond het koor muzikaal wil ondersteunen en ook bij de gezinsvieringen meespeelt. Informatie bij Janneke Postma (06) 20966765, janneke59postma@gmail.com.

Voedselbank- Op zondag 18 november (Dag van de Armen) en zondag 25 november (Fairtradeviering) zamelen we weer in voor de Voedselbank. Doet u mee? Wij vragen u om fairtrade producten te kopen als u producten als koffie, thee, rijst, of chocolade wilt schenken. Voor alle producten geldt dat het houdbare producten moeten zijn en dat deze buiten de koeling ook nog goed blijven.

Oud papier! Spaart u mee?

Op zaterdagochtend 10 november staat de oud papier container er weer. Spaart u mee? De container levert de kerk maandelijks een bedrag op van ongeveer 40 euro! Kleine beetjes helpen. Met het geld kunnen we bijvoorbeeld er voor zorgen dat de BHV-ers elk jaar op herhalingscursus gaan. Ook uw stapeltje oud papier is geld waard! De container staat er vaak al vrijdag eind van de middag.

De Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'Elke dag een beetje spirit!' Deze kalender kost € 7,25 en is in onze geloofsgemeenschap te koop bij: Cisca Groothedde (0318) 526127 of via het secretariaat. Tip! Deze kalender is een leuk cadeautje om te geven aan eenjarige of voor Sint of Kerst.

Locatieavond - Donderdag 15 november is een locatieavond in samenwerking met het parochiebestuur. Een afvaardiging van het parochiebestuur zal daarbij ingaan de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals kerkbezoek en financiën in de parochie en de locatie Veenendaal. U kunt uiteraard ook vragen stellen over het gevoerde beleid en in gesprek over de toekomstige ontwikkelingen. Als u de vragenlijst nog niet ingevuld hebt –deze ligt achter in de kerk- wilt u dat dan alsnog doen? U kunt de vragenlijst in de groene brievenbus in het portaal doen. Op de website kunt u de vragenlijst ook vinden. **Inleveren kan tot zondag 11 november.** Start: 20.00 uur (inloop 19.30 uur koffie/thee).

Openhaardhout te koop!

Gekloofd (dennen) Haardhout € 5,- per zak. Bij interesse stuur een e-mail naar kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com met daarin uw naam en telefoonnummer en natuurlijk het aantal zakken hout. Wij zorgen dan dat deze voor u klaar staan tijdens de Kerstmarkt op 8 december 2018. (U dient deze tijdens de Kerstmarkt te betalen.) Heeft u gekloofd of ongekloofd/ongezaagd haardhout over en wilt u dit doneren, dan halen wij dit graag bij u op. Namens de Kerstmarkt organisatie: Helma Kaljee, Maurice Buyzerd en Bart Drabbels.

Omgekeerd Huisbezoek- Zondag 18 november is er weer Omgekeerd huisbezoek voor alleenstaanden die graag de maaltijd met elkaar delen. Deelname is gratis. Aanvang: 12 uur, parochiezaal.

Tuinwerkgroep- De tuinwerkgroep zoekt nieuwe vrijwilligers. Wilt u helpen? U hoeft hiervoor niet per sé deel te nemen in de werkgroep. Elke tweede zaterdag van de maand is de werkgroep er om achter en rond de kerk de tuin op orde te maken. Eenmalig helpen wanneer het u uitkomt mag ook. Zaterdag 10 november is de werkgroep er weer. Tijd 9.30 tot ongeveer 12.00 uur. Als de kerk dicht zit, kunt u langs de zijkant van de kerk naar het kerkplein komen. U ziet dan vanzelf iemand.

SchuldHulpMaatje (SHM)- Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. "Ik heb geen gat in mijn hand, maar ik moet alles in mijn eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt," vertelt een moeder. Kerk in Actie nam met andere kerken en Christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatje. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Er zijn in Nederland 1500 maatjes. In Veenendaal tellen we 40 SchuldHulpMaatjes. In Veenendaal begeleiden we per jaar ongeveer 100 huishoudens.

Zoekt u contact met een Schuldhulpmaatje in Veenendaal, dan kan dat via e-mail: shmveen@gmail.com en mobiel: 06-18555808. U kunt het werk van SchuldHulpMaatje ook steunen met een gift op Stichting Schuldhulp Veenendaal, IBAN: NL10 RABO 01414866 94. Kijk voor meer informatie op: <http://www.shm-veenendaal.nl/>. Schuldhulpmaatje Veenendaal doet hierbij ook een oproep voor nieuwe vrijwilligers! Voor vragen over de bijbehorende training en de inhoud van het vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met de coördinator Karin Reijngoudt, telefoon 06-18555808.

Sint Maarten

Lenneke van Raaij is fluitist in het koor Kleurrijk. Zij studeerde middel-eeuwse geschiedenis en doet nu promotieonderzoek naar de liturgie in de middeleeuwen, en heeft daarom kennis van de herkomst van liturgie. Elke maand schrijft zij een stukje in de Nieuwsbrief. Heeft u een vraag over de liturgie en de kerk, en hoe het er heel vroeger aan toe ging in de kerk? Vraag het lennekevanraaij@hotmail.com en wie weet staat het antwoord in een volgende nieuwsbrief.



Op 11 november vieren we Sint Maarten, de feestdag van de heilige bisschop uit de vierde eeuw, Martinus van Tours. Voordat hij bisschop werd, was Martinus een officier in het Romeinse leger. Op een dag, toen hij bij de poort van de stad Amiens kwam, zag hij een bedelaar zitten. Martinus sneed zijn mantel doormidden – de andere helft behoorde de keizer toe – en gaf zijn helft aan de bedelaar.

Sindsdien is hij bekend als patroon van de bedelaars. Dit zien we nu nog terug als de kinderen tijdens Sint Maarten langs de deuren gaan om snoep te vragen. Al vanaf de vijfde eeuw neemt Martinus van Tours een bijzondere plaats in de gemeenschap van de heiligen. Sulpicius Severus beschreef toen de daden en het uitzonderlijk heilige karakter van de heilige bisschop, en benadrukte dat Martinus niet alleen een voorbeeld was voor de mensen in Tours, waar Martinus bisschop was geweest, maar overal. Middel-eeuwse koningen zagen in Martinus een perfecte patroonheilige en overal in West-Europa werden kerken gesticht ter ere van hem.



In Nederland is Martinus patroon van bijvoorbeeld de stad Utrecht. Kijk maar naar het stadswapen: het stelt de afgesneden mantel voor.

Jongerenavond Route 54- Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden krijgen een onvergetelijk cadeau! Meedoen betekent iets concreets doen voor vrienden in arme landen. De schoendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.

Op vrijdagavond 9 november van 19.30-21.30 uur gaan we met de jongeren van Route 54 een schoendoos versieren. Daarna vullen we hem met spulletjes. Daarom is het belangrijk dat je alvast thuis kijkt of je misschien spullen hebt liggen die je daarvoor kunt gebruiken. Neem deze dan mee. Je hoeft niet alles op het lijstje mee te nemen, want we vragen de mensen van de geloofsgemeenschap in Veenendaal ook om mee te helpen. Neem ook een schoendoos mee (maximale afmetingen: lengte 36 cm, breedte 19 cm en hoogte 11 cm). Heb je die niet? Laat het ons even van te voren weten.

Route 54 is voor alle jongeren in de parochie vanaf (bijna) 12 jaar. Zit je nog niet bij Route 54? Meld je dan aan via route54_pztb@outlook.com.

Musical Jona- De Vliegende Speeldoos voert met kinderen musicals op die verhalen uit de Bijbel vertellen. Als parochie hebben we al eerder mogen genieten van De Vliegende Speeldoos in de musicals Mozes, Esther en David en Goliath. In één dag studeren spelers met kinderen van 4 tot en met 12 jaar de musical in om 's avonds een spetterend optreden te geven. Op 19 januari komt de Vliegende Speeldoos weer naar onze parochie, deze keer naar Wageningen, om met de kinderen de musical Jona in te studeren. De musical Jona is een verhaal over nieuwe kansen en vergeving. Om de uitvoering van deze musical mogelijk te maken is hulp nodig. Vind jij het leuk om te zorgen dat de kinderen voorzien worden van eten en drinken? Ben jij handig met knutselen en wil je helpen om de materialen daarvoor bij elkaar te zoeken? Ben jij een communicatietalent en wil je de uitnodiging maken en de posters om zo de musical onder de aandacht te brengen? Wil je contactpersoon zijn in je geloofsgemeenschap en daar de musical onder de aandacht brengen via de eigen nieuwsbrief en mail aan kinderen in de gemeenschap? Of ben jij juist een administratief talent en kun je de aanmeldingen van de kinderen bijhouden? Ook nodig zijn: een fotograaf, begeleiders van een groep kinderen op de dag zelf, hulp bij het inrichten van de ruimtes en opruimen na afloop, verdere hand- en spandiensten op de dag zelf (bijvoorbeeld ontvangen van de kinderen en koffie / thee schenken na afloop van de voorstelling).

Meld je aan via musical@pztb.nl.

Kerstmarkt Salvatorkerk

Zaterdag 8 december
13.00-16.00 uur
A. van Ostadelaan 54

Ruime keuze aan kerstartikelen

Kerststukjes De Kaasproeverij Ellekoot

Houtsnijwerk

Wijn en kerstbier

'De thee van mijn tante'

O.a. kaarsen

en zeepjes

van De Blink

Sieraden

Kerstkaarten

Openhaardhout

Chocolademelk, Gluhwein

erwtensoepp en kruidenbitter

Kinderen zijn
welkom! Leuke
activiteiten o.a.
Grabbelton!

En natuurlijk versgebakken oliebollen!

En dit jaar een **Grande Finale!**
Met slotoptredens van onze koren en de Jachthoornblazers!
En een loterij!

Oliebollen bestellen? Knip onderstaand strookje af en stop deze in de speciale 'oliebollenbus' in de hal van de kerk. Of doe uw bestelling per mail: kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com. De versgebakken oliebollen kunt u op de Kerstmarkt ophalen en afrekenen.



Naam: _____ Tel: _____

Aantal (10 voor €6,-) _____ x €6,- = € _____