

Nieuwsbrief

Zondag 30 september



SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **Elke donderdag 19.00 uur** Euch. pastor Thong Nguyen
- **Zo 30 sept 10.30 uur** Euch pastoraal team ♪ Feniks
Let op! Dit is een Tituszondag. Locatie is Rhenen
- **Zo 7 okt 10.15 uur** Euch. pastoor Henri ten Have ♪ JKA

Misintenties

Roosje Wels – van den Eynde, Johannes Berndsen, Wilma Holtslag

Op de agenda

- **Woe 26 september**
Basiscursus katholiek geloof (Bennekom)
- **Do 27 september**
20.00 uur Geloofsgespreksavond met de pastoor
- **Woe 10 oktober**
11.00 uur Liduina-ontmoetingsdag (zie [website](#))

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Vooraankondiging Eerste Heilige Communie

De datum van de eerste communie is: zondag 26 mei 2019

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie kan nog tot dinsdag 6 november 2018.

De eerste ouderavond is gepland op dinsdag 13 november 2018 om 20.00 uur in de parochiezaal van de Titus Brandsmaparochie te Veenendaal. Deze avond is alleen bedoeld voor de ouders/verzorgers van de communicantjes die zitten in groep 4 of groep 5 van de basisschool. De presentatieviering van de communicantjes is zondag 17 februari 2019. Wij als werkgroep willen er weer een leuke voorbereidingstijd van maken.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Desirée Henzen tel. 0318-554063 mail desiree.henzen@casema.nl.

Namens de communiewerkgroep, Ingrid van den Berg, Miranda Tinholt en Desirée Henzen

Geloofsgespreksavond

Wilt u over geloofszaken praten met de pastoor? Heeft u bepaalde vragen over het geloof of over de katholieke kerk? Of bent u geen katholiek, maar wilt u meer weten over de mogelijkheden om katholiek te worden? Of misschien wilt u de pastoor gewoon ontmoeten?

Dan bent u van harte welkom op donderdagavond 27 september om in een ongedwongen sfeer met pastoor Henri ten Have van gedachten te wisselen, hem vragen te stellen of gewoon naar hem te komen luisteren.

Donderdag 27 september, aanvang 20:00 uur, in de parochiezaal.

Oproep

Wij zijn nog op zoek naar opvolgers van Ingrid en Desirée zij zullen na 10 jaar aan het einde van dit traject stoppen bij de werkgroep. Mocht het u leuk lijken om kinderen te begeleiden naar de eerste heilige communie dan vragen wij u om contact op te nemen met Desirée Henzen.



Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend.

Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In de voordracht 'Engelen in de kunst' die gehouden wordt op dinsdag 2 oktober om 14.00 uur te Ede (stationsweg 112), volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Daarnaast zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen vorm geven.

Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben. Inleider: Ben Piepers. *"Mijn hele leven al ben ik geïnteresseerd in zin geven aan wat er allemaal gebeurt in en om mij heen. Kunst helpt openingen te maken of met andere ogen de werkelijkheid te zien. Ik ben theoloog, heb gewerkt in het pastoraat en heb me tussentijds laten scholen in kijken naar kunst. Ik woon in Wageningen."*

BHV herhalingscursus

Aankomende vrijdagavond 28 september staat de herhalingscursus voor de BHV weer gepland. Deelnemers hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.

Musical Jona zoekt vrijwilligers

U heeft waarschijnlijk al de aankondiging over de musical Jona in de TitusBreed gelezen. Om deze musical op 19 januari mogelijk te maken zijn allerlei mensen nodig variërend van PR, catering tot aan begeleiding op de dag zelf. Misschien heb je al eerder meegeholpen met de musical Esther. Het zou het fantastisch zijn als je nu (weer) zou willen helpen. Daarom: zou je dat willen? Zo ja, wat zou je willen doen? Zo nee, zou je iemand anders weten die een bijdrage wil leveren? Wil je helpen? Stuur dan een mail aan: musical@pztb.nl.

De volgende taken zijn er onder andere:

- PR: denk daarbij aan maken en verspreiden van posters / flyers maken, stukjes in Titus Breed, contact met werkgroepen zoals gezinsvieringen en kinderkoren.
- administratie van de aanmeldingen en indeling maken van de groepen
- ehbo / bhv
- fotograaf
- uitwerken van de "knutsels" voor de kinderen en verzamelen van de materialen daarvoor
- catering
- begeleiding van een groep kinderen op de dag zelf
- inrichten ruimtes en opruimen na afloop
- de verdere hand- en spandiensten op de dag zelf, bijvoorbeeld ontvangt van de kinderen, koffie / thee schenken na afloop van de voorstelling

Zondag 30 september Titusviering Rhenen

Op zondag 30 september is het weer Tituszondag. Die vieren we deze keer in Rhenen. De viering start om 10.30 uur. Er is Kinderwoorddienst en crèche. Na de koffie start een wandeling van zo'n vijf kilometer o.l.v. Henk Koop. Adres: Herenstraat 82.

Fotowedstrijd Kerkbalans

De kerk door jouw ogen. Wat is jouw kerkfoto van het jaar?

Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt?

Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende gemeenschap maken. Vanuit het geloof in Gods liefde: ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, feesten en levensgebeurtenissen, cultuur, omzien en betrokkenheid. In de kerk gebeurt het!

Wat spreekt jou zo aan in de kerk? Laat het zien door mee te doen aan de fotowedstrijd van Actie Kerkbalans. Maak een foto waarop je laat zien wat de kerk voor jou zo waardevol maakt. Iets dat je ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet lachen. Maak de foto zoals jij 'm het liefst maakt: snel met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera. Wilt u meedoen? Klik dan [hier](#) of ga naar www.kerkbalans.nl. Daar kunt u vervolgens lezen hoe u mee kunt doen.

