

Nieuwsbrief

Zondag 3 juni 2018



SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **Elke donderdag 19:00 uur** Eucharistie p. Thong Nguyen
- **Zo 3 juni 10:15 uur** WoCo Guido Dieteren 🎵 Kinderkoor
- **Zo 10 juni 10:15 uur** Eucharistie pater Vergeer 🎵 Schola

Misintenties

Zondag 3 juni 2018

Geen

Op de agenda

- **Do 31 mei**
19:45 uur Ontmoetingsavond met de pastoor
- **Za 2 juni**
10:00 uur Fancy Fair
- **Vrij 22 juni**
19:30 uur parochiële jongerenavond

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Nieuwsbrief

Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag 11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar veenendaal@pztb.nl.

Gezellige Fancy fair zaterdag 2 juni met rad van fortuin en veel meer!

Zaterdag is het dan zover: de Fancy fair van de Salvatorkerk! Met kramen, heerlijk eten waaronder broodjes, ijs en loempia's. En ook planten. Zo'n 30 vrijwilligers zetten hun schouders eronder om deze dag tot een succes te maken. Wilt u ook helpen? Dat kan door een heerlijke taart of iets anders te bakken wat we kunnen verkopen bij de koffie en de thee (liefst niet iets met veel room of kwark vanwege het warme weer). U kunt het brengen tussen half 8 en half 10 op de dag zelf. En wat hebben we nog meer: het rad van fortuin staat er ook weer. We hebben meer dan 60 winkeliers en bedrijven die onze fancy fair sponsoren. Is dat niet fantastisch! Wat kunt u zoal winnen? Een knipbeurt, een bezoekje aan de bioscoop, het zwembad, een luxe hapjesplank met hapjes, waardebonnen en nog heel veel meer. En we sluiten af met een grote loterij waar ook veel moois te winnen is. Lootjes kunt u kopen op de dag zelf. De uitslag van de grote loterij wordt altijd vermeld in de Nieuwsbrief en op onze website www.salvatorkerkveenendaal.nl. Dus u hoeft dus niet te wachten op de uitslag en kunt het later ophalen op het secretariaat op vertoon van uw lootje!

N.B. Donderdag 30 mei zal er een mail uitgaan naar alle vrijwilligers van de Fancy fair. Bent u vrijwilliger en ontvangt u niets? Kijkt u dan in uw ongewenste mail? Of stuur een e-mail aan lr@pztb.nl.

Opening Diaconaal Loket

Dinsdagochtend 22 mei vond de feestelijke opening van het Diaconaal Loket Veenendaal op Markt 10 plaats. Namens de Salvatorkerk waren Jos van der Lee (pastoraatsgroep) en Henk Koop (deelraad Diaconie) aanwezig. De opening ontlokte veel enthousiaste reacties. "Fijn dat alle kerken dit samen doen!" was een veelgehoorde uitspraak.

Met het Diaconaal Loket bieden de gezamenlijke kerken van Veenendaal laagdrempelige hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Voor meer informatie: www.diaconaaloketveenendaal.nl. In de nieuwe TitusBreed vindt u een interview met Roelof Geerts van onze kerk, een van de initiatiefnemers van het Diaconaal Loket Veenendaal!



Laatste inzameling Fancyfair woensdag 30 mei

Spullen voor de Fancyfair kunt u komen brengen aankomende woensdag 30 mei tussen 19-20:00 uur. Wat nemen wij niet aan: grote meubels, witgoed, (computer)schermen tenzij flatscreen, computers met Vista of ouder, studieboeken, knuffels, petjes, handdoeken, ondergoed, sokken, vieze en/of kapotte kleding/schoenen. Glaswerk (tenzij set), serviesgoed (tenzij set), videobanden, gekopieerde dvd's/cd's en bloempotten.

Nieuwe naam tiener/kinderkoor

Aankomende zondag 3 juni is er in onze kerk weer een gezinsviering. Het tiener/kinderkoor zal deze viering muzikaal begeleiden. Het koor telt inmiddels 16 kinderen/tieners. Omdat de naam 'Salvator Kinderkoor' niet meer aansluit bij het feit dat er ook tieners op het koor zitten, hebben we in februari gevraagd om suggesties te doen voor een nieuwe verfrissende naam die bij het koor past. Deze naam zal aankomende zondag bekend worden gemaakt. De viering start om 10:15 uur. Pastor Guido Dieteren zal voorgaan.

SchuldHulpMaatje

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. "Ik heb geen gat in mijn hand, maar ik moet alles in mijn eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt," vertelt een moeder. Kerk in Actie nam met andere kerken en Christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatje. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Er zijn in Nederland 1500 maatjes. In Veenendaal tellen we 40 SchuldHulpMaatjes. In Veenendaal begeleiden we per jaar ongeveer 100 huishoudens. Zoekt u contact met een SchuldHulpmaatje in Veenendaal, dan kan dat via e-mail: shmveen@gmail.com en mobiel: 06 18555808. U kunt het werk van SchuldHulpMaatje ook steunen met een gift op Stichting Schuldhulp Veenendaal, IBAN: NL10 RABO 0141 4866 94. Kijk voor meer informatie op: <http://www.shm-veenendaal.nl/>.

Bezorgers Kerkblad TitusBreed gezocht

Wij zijn op zoek naar één of twee vrijwilligers die 7 a 8 keer per jaar het kerkblad TitusBreed willen bezorgen in de wijken Nieuweweg en Julianastraat. Het gaat om 20 adressen in totaal. Meer informatie kunt u opvragen bij het secretariaat.

De plaats van het tabernakel

Lenneke van Raaij is fluitist in het koor Kleurrijk. Zij studeerde middeleeuwse geschiedenis en doet nu promotieonderzoek naar de liturgie in de middeleeuwen, en heeft daarom kennis van de herkomst van liturgie. Elke maand schrijft zij een stukje in de Nieuwsbrief. Heeft u een vraag over de liturgie en de kerk, en hoe het er heel vroeger aan toe ging in de kerk? Vraag het lennekevanraaij@hotmail.com en wie weet staat het antwoord in een volgende nieuwsbrief.



Een aantal weken geleden is het tabernakel verplaatst naar achter het altaar, maar waarom eigenlijk?

In het oude testament komt het tabernakel al voor. Het is een verplaatsbare tent waarin de Israëlieten de Ark des Verbonds bewaarden op hun reis naar het beloofde land Kanaän. Op deze manier was God altijd in hun midden. In het huidige tabernakel is het concept van de tent nog steeds zichtbaar in de vorm van een gordijntje. In een zekere zin, is het tabernakel in de kerk dus een kleine tent waarin het allerheiligste wordt bewaard. De tafelen met de tien geboden, die in de Ark des Verbonds werden bewaard, zijn in de Christelijke traditie vervangen door geconsacreerde hosties. In de regel worden deze altijd bewaard voor bijvoorbeeld de zieken. Als het lichaam van Christus niet aanwezig is in het tabernakel, is de lamp bij het tabernakel uit en staan de deurtjes open.

Het is niet altijd zo duidelijk geweest hoe het Heilige Sacrament moest worden bewaard. In de middeleeuwen was het enige criterium voor het bewaren van de hosties, dat het een veilige en schone plaats moest zijn. In de huidige tijd, zijn er wel voorschriften. Volgens het Tweede Vaticaanse Concilie, moet het tabernakel op een 'nobeke, prominente, zichtbare, mooi versierde plek staan die geschikt is voor gebed.' In praktijk is dit dus bijna altijd in een kapel of bij het hoofdaltaar. In dat opzicht is het verplaatsen van het tabernakel dus best logisch.

Oud papier!

Op zaterdag 9 juni (elke tweede zaterdag van de maand) staat de oud papiercontainer er weer. Spaart u alvast mee? De container levert de kerk op dit moment rond de € 40 euro per maand op.