

Nieuwsbrief

Zondag 25 maart 2018



SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **25 maart 10:15 u** WoCo pastor Guido Dieteren 🎵 Kinderkoor
- **Liturgierooster Goede Week zie pagina 2**

Misintenties

Zondag 25 maart 2018

Geen

Op de agenda

- **Do 22 maart**
Ontmoetingsavond pastoor
- **Di 23 maart**
15:00 uur Palmpasenstokken maken

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Nieuwsbrief

Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag 11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar veenendaal@pztb.nl.



Fruit meenemen voor Witte Donderdagviering

Traditioneel wordt rond Pasen een fruitmandje gebracht bij onze zieke en oudere parochianen. Dit verzorgt de Liduinawerkgroep. Zij maken deze mandjes na de viering van Witte Donderdag (29 maart). Daar is natuurlijk veel fruit voor nodig. Daarom de vraag aan u om (niet te rijp) fruit mee te nemen naar de kerk op deze dag. De eucharistieviering begint om 19:30 uur.

Palmpasenstokken maken

Op vrijdag 23 maart tussen 15:00-17:30 uur mogen kinderen een Palmpasenstok maken. Je neemt zelf mee: een houten kruis (ongeveer 40x60 cm) met een spijker erop getimmerd en lekkers dat je er aan wilt hangen. Tip! Thuis kun je alvast voorbereidingen doen zoals het rijgen van een (snoep)ketting. De kerk zorgt voor materiaal om de stok te versieren. De stok mag je in de kerk laten liggen tot en met zondag. Dan doen wij er een broodhaantje aan. Geen tijd om vrijdag 23 maart een Palmpasenstok te maken? Dat kan ook thuis. Zorg dan zelf voor een broodhaantje en neem je stok 25 maart mee naar de kerk! Het Palmpasenstokken maken en de gezinsviering wordt verzorgd door de werkgroep Gezinsviering. Meer informatie: mieke.driever@ziggo.nl.



Nieuwe TitusBreed

Aankomende donderdag wordt de nieuwe editie van ons parochieblad TitusBreed weer uitgezet. Bezorgers kunnen hun stapeltje weer vanaf 10:00 uur ophalen in de kerk. Als u wil helpen met het klaarleggen van de stapels, dan bent u om 9:00 uur al van harte welkom.

Vervoer paters gezocht

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op donderdag 10 mei (Hemelvaart) en zondag 10 juni pater Vergeer wil ophalen in Oosterbeek en daarna weer naar huis wil rijden. U krijgt hiervoor een kilometervergoeding. Mocht u dit willen doen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Nieuwe naam tiener- en kinderkoor

Als je de vorige berichten in deze Nieuwsbrief hebt gevolgd, dan weet je dat wij op zoek zijn naar een nieuwe naam voor ons koor. Komende zondag staat deze vrolijke en muzikale doos in de kerk, zodat de kinderen hun nieuwe naam voor het tiener- en kinderkoor erin kunnen doen. Doe je mee? De winnaar krijgt een leuke prijs.

Muzikale groetjes, Janneke en Krista (krista@xs4all.nl).



Hoe berekenenden ze in de Middeleeuwen de Paasdatum?

Lenneke van Raaij is fluitist in het koor Kleurrijk. Zij studeerde middeleeuwse geschiedenis en doet nu promotieonderzoek naar de liturgie in de middeleeuwen, en heeft daarom kennis van de herkomst van liturgie. Elke maand schrijft zij een stukje in de Nieuwsbrief. Heeft u een vraag over de liturgie en de kerk, en hoe het er heel vroeger aan toe ging in de kerk? Vraag het lennekevanraaij@hotmail.com en wie weet staat het antwoord in de volgende nieuwsbrief.



Dit jaar valt Pasen op 1 april, want dan is het de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, die begint op 21 maart. Tegenwoordig kunnen we gemakkelijk via internet zien wanneer Pasen valt (volgend jaar pas op 21 april!), maar hoe deden ze dat vroeger in de Middeleeuwen? Ze hadden geen horloges en agenda's, dus waren ze afhankelijk van de stand van de maan en de zon. Je kan zien wanneer het 21 maart is aan de stand van de zon, en volle maan kan je zien door naar boven te kijken. Toch werkte het niet zo makkelijk. Als je namelijk pas een paar dagen van tevoren kan zien wanneer het Pasen is, ben je veel te laat voor het begin van de vastentijd. Je moet dus ruim van tevoren weten wanneer het Pasen zal zijn.

Monniken in de Middeleeuwen hadden hier iets slims, maar wel iets heel ingewikkelds op bedacht. Een aantal grote schema's vol met cijfertjes en lettertjes kon ze helpen om 1) de eerste volle maan na de lente te bepalen, en 2) welke dag dat was, zodat de eerstvolgende zondag kon worden gekozen. Ik zal u de precieze rekenmethode besparen, maar het ging er vooral om dat de juiste van de 35 data moest worden gekozen aan de hand van een 19-jarige cyclus en de cyclus van de maan.

Het berekenen van de paasdatum was heel belangrijk, omdat veel feesten er van afhankelijk zijn, zoals de vastentijd en Pinksteren. Er zijn daarom boeken vol geschreven over hoe de paasdatum moest worden berekend, en dat noemen ze 'computus'. En ja, daar komt ons woord computer vandaan: het betekent letterlijk 'rekenen'. Om de paasdatum te kunnen berekenen moesten de monniken behoorlijk slim zijn geweest!

Afbeelding: Montpellier, bibliothèque interuniversitaire, H48, 4r (10e eeuw).



Liturgierooster in de Goede Week

Zondag 25 maart	Guido Dieteren Communieviering
Palmzondag	Kinderkoor 10.15 uur
Boeteviering	Hans Lucassen Gebedsdienst Dinsdag 27 maart 19.00 uur
Donderdag 29 maart	W. vd Salm/H. Lucassen Eucharistie Willibrordkoor 19.30 uur
Witte Donderdag	
Vrijdag 30 maart Middag Goede Vrijdag	Guido Dieteren Kinderkruisweg Kinderkoor 15.00 uur
Vrijdag 30 maart Avond Goede Vrijdag	Par. Voorgangers Kruishulde Kleurrijk 19.30 uur
Zaterdag 31 maart	W. vd Salm/H. Lucassen Eucharistie JKA
Paaswake	21.00 uur
Zondag 1 april	Henri ten Have Eucharistie Willibrordkoor 10.15 uur
Pasen	
Maandag 2 april	
2e Paasdag	

Rhenen

Let op: Paaswake is in Rhenen. Eucharistie donderdag 19:00 u pr. Thong vervalt.

Donderdag 22 maart ontmoetingsavond pastoor

Afgelopen september was er in de pastorie een ontmoetingsavond met pastoor Henri ten Have. Het werd een interessante én interactieve avond. Deelnemers waren vrij om zelf onderwerpen aan te dragen. Daarnaast vertelde pastoor Henri boeiend over het katholicisme, Jezus, de Drie-eenheid en over de verschillen met het protestantse geloof. Ook vertelde hij over hoe mensen soms het geloof kwijtraken, maar later toch herontdekken. Daarnaast kwamen onderwerpen als het hiernamaals en bijna-doodervaringen aan bod. Kortom, een inspirerende, leerzame en veelzijdige gespreksavond. Donderdag 22 maart om 19:45 uur komt pastoor Henri weer naar onze kerk om u te ontmoeten. Wilt u ook meepraten of gewoon komen luisteren? U bent van harte welkom! Vanwege de koffie/thee is het fijn vooraf te weten of u komt. Aanmelden kan bij Cisca Groothedde via ciscaroskamp@hotmail.com of 0318-526127. Mocht u pas op het laatste moment besluiten te komen: kom dan gerust.

Uitnodiging Chrismamis 2018

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 28 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. In zijn uitnodiging aan pastorale beroepskrachten, parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen schrijft kardinaal Eijk dan ook: "Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat wij met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn. Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd!". Misschien zijn er parochianen die hier naartoe willen: [lees verder...](#)

Terugblik vastenproject 'Lopend vuur'

Op de website van de parochie kunt u terugblikken lezen en foto's bekijken van het afgelopen vastenproject 'Lopend vuur'. [Lees verder...](#)



Liturgisch schikken

Fraaie bloemstukken zul je niet zien tijdens het Paastriduüm. Maar de heer Cor van de Kroef van onze bloemenwerkgroep weet evengoed aankleding te geven aan de vieringen in de Goede week. Gaat u volgende week naar de kerk? Dan moet u maar eens voorin de kerk kijken. De symbolische schikkingen voor de goede week zijn:
palm zondag : intocht door de poort in Jeruzalem,
Witte donderdag : een kijkje in de zaal van het laatste avondmaal,
Goede vrijdag : de calvarie berg,
Paaszonndag : de steen is weggerold en de kleden zijn afgelegd.

The Crucifixion

In deze passietijd is er een concert dat gegeven wordt in de Aller Erf op zaterdag 31 maart door de Oratoriumvereniging COV. Op weg naar het Paasfeest is dit een moment om stil te staan en te luisteren naar de Crucifixion van John Stainer. Wij Marga en Ineke lid van het Willibrordkoor zingen hier ook in mee. Het begint om 16.00 uur en de entree is 10 euro. Wij hopen dat er vele parochianen in de gelegenheid zijn om te komen luisteren.

The Crucifixion
John Stainer

COV

Christelijke
Oratorium Vereniging
Veenendaal
olv Hans Lamers

Aller Erf
31 maart 2018
16:00 uur

Tot 18 jaar gratis!
Volwassenen: €10,00

Met medewerking van:
Adriaan van der Poel - orgel
Rob Hazenberg - bas
Roger Knobens - tenor

Kaarten:
www.oratoriumvereniging.nl of
0318 555426 of
aan de zaal

GEMEENTE VEENENDAAL

1 Ginkel & Bommelen
BOMMELAN

1 Ginkel & Bommelen
BOMMELAN

bvd
BOMMELAN