

Nieuwsbrief

Zondag 18 februari 2018



SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **14 febr 19:30 u Aswoensdag** pastoor Ten Have, ♪ Kleurrijk
- **18 febr 10:15 u** WoCo Parochiële voorgangers, ♪ Willibrordkoor
- **22 febr 19:00 u** Eucharistie pastor Thong Nguyen
- **25 febr 10:15 u** Eucharistie pater Kees Vlaming, ♪ Samenzang

Misintenties

Zondag 18 februari 2018

25 feb: Chris Besseling, Ruza Bilic-Hrkac, Henk Veenendaal, Wout Koster, Amorino Zuppelli

Op de agenda

- **Vr 16 februari**
18:00 u Fairtrademaaltijd 20:00 uur Film 'The Way'
- **Zo 18 februari**
12:00 u Omgekeerd Huisbezoek
- **Vr 23 februari**
20:00 u Film 'Le gamin au vélo' (in Wageningen)
- **Za 3 maart**
10:00 u ophalen spullen Doorwerth

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/>

Nieuwsbrief

Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag 11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar veenendaal@pztb.nl.

Afscheid pianist de heer Tiland

Afgelopen zondag 11 februari hebben wij aan het einde van de viering afscheid genomen van de heer Tiland, pianist van het kinderkoor. Dhr. Tiland begon 18 jaar geleden als pianist van het Salvator Kinderkoor. Ook schreef hij voor de gezinsvieringen liedteksten. Hij was een gewaardeerd pianist. Tijdens de viering bedankte pastor Guido Dieteren hem namens onze geloofsgemeenschap voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Wij vinden het jammer dat zo'n goede pianist als de heer Tiland afscheid neemt, maar kunnen zijn keuze goed begrijpen. De heer Tiland, nogmaals namens alle parochianen en kinderen hartelijk bedankt!



Bijzondere Carnavalsviering in onze kerk

Het was een bijzondere viering afgelopen zondag in de kerk. Alle kinderen waren verkleed naar de kerk gekomen omdat het Carnaval was. We luisterden naar het verhaal van Zacheüs, die het masker droeg van tollenaar, afzetter, bedrieger.... Maar eigenlijk was dat niet de echte Zacheüs. Jezus keek dwars door zijn masker heen, Hij zag wie Zacheüs werkelijk wilde zijn.



Oproep ophalen spullen Doorwerth/Oosterbeek

Afgelopen zondag was de laatste viering in de R.K. kerk van Doorwerth. Een commissie van de parochie heeft zich over de verdeling van spullen gebogen. U heeft daar al over kunnen lezen in de Titus-Breed. De verdeelde spullen moeten zaterdag 3 maart om 10.00 worden gehaald in Doorwerth. E.e.a. is voor de Salvatorkerk bestemd. Een vrachtwagen is geregeld, maar nu zijn we nog op zoek naar een paar mensen die kunnen helpen inladen en bereid zijn wat kleine spullen in eigen auto naar Veenendaal te brengen. Als we klaar zijn in Doorwerth rijden we door naar Oosterbeek om stoelen voor het Willibrordkoor op te halen.

Daarnaast is het van belang dat in Veenendaal op dat moment de banken en stoelen van het Willibrordkoor naar beneden gehaald worden. Dus ook daarvoor zoeken we voor zaterdag 3 maart 10.00 een aantal handige mensen die dit willen doen. U kunt zich opgeven bij Natascha Helmes, via het secretariaat veenendaal@pztb.nl of 0318 512218



Thomasviering in Ede

De Thomasviering in Ede op 3 maart 18:00 uur is de start van het vastentraject "Lopend vuur" van het jaarthema. Wat is een Thomasviering? Deze vorm van vieren is ontstaan in Helsinki (Finland). De viering heeft een pastoraal karakter, geleid door pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen. De viering is met name gericht op volwassenen van alle leeftijden. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect. De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn aan elkaar geven. Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van de maaltijd een mandje rond. Voor die maaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden bij: etema.konijn@hetnet.nl /0318 645831. Adres: Stationsweg 112, Ede. [Lees meer....](#) Over het Vastenproject "Lopend vuur" kunt u [hier](#) meer lezen.

Kinderkoor zoekt pianist

Het Salvator kinderkoor in Veenendaal is per direct op zoek naar een pianist! Je hoeft echt geen muzikaal wonder te zijn en je hoeft ook geen muzikale hoogstandjes te leveren maar wel leuke begeleiding van leuke liedjes! 1 uur per week repeteren van 18.30 uur tot 19.30 uur op de maandagavond. En ongeveer eenmaal per maand een viering op zondagochtend. Enne.....het is wel vrijwilligerswerk! Heb je interesse, neem dan contact op met dirigente Janneke Postma 06-20966765.

Omgekeerd Huisbezoek

Zondag 18 februari is er Omgekeerd Huisbezoek voor alleenstaanden die graag de maaltijd met elkaar delen. Deelname is gratis. Aanvang: 12 uur, parochiezaal.

Vastenexpositie Wageningen

In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagagentijd. De expositie is te bezoeken elke zaterdag t/m 17 maart van 14.00 tot 16.30 uur en rondom de vieringen in de kerk aan de Bergstraat 17 te Wageningen. Op de woensdagen 21 en 28 februari, 7 en 14 maart wordt van 19.00-19.30 uur een oecumenische vesper gehouden in genoemde kerk.

Adres: Bergstraat 17, Wageningen. [Lees verder....](#)

Wandelen met Franciscus Utrecht

Op zondag 25 februari organiseert de Franciscaanse Beweging een bezinnende wandeltocht in en rondom Utrecht. Vertrek is vanuit de Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht om 12.00 uur. Tijdens deze wandeling staat het jaarthema het Zonnelied van de Franciscaanse Beweging centraal. Aan de hand van een korte, inspirerende tekst wordt er een route van ongeveer 14 kilometer gelopen. [Lees verder...](#)

Like ons

Like ons op facebook. De pagina vind je [hier](#). En help mee met het zoeken naar een pianist voor het kinderkoor door de oproep te delen.



Ouderavond 22 februari

Op donderdag 22 februari wordt door de Pastoraatsgroep een ouderavond georganiseerd. Ouders zijn van harte welkom om 20:00 uur in de parochiezaal om mee te denken over het vormgeven van jongerenactiviteiten binnen onze geloofsgemeenschap. Ook belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd, als zij bijvoorbeeld interesse hebben in het helpen organiseren van activiteiten. Opgeven kan via lrjv@pztb.nl. Alle ouders zijn welkom. Ook als jullie kind(eren) nog niet vallen onder de betreffende doelgroep vinden wij het waardevol dat wordt meegedacht over de toekomst.

Lezing Van Passie naar Pasen

Katholiek Vrouwengilde

Wanneer we op maandag 19 februari bij elkaar komen rondom het verhaal van de bijzondere dagen die naar de vroege morgen van Pasen leiden, dan is de Veertigdagentijd net begonnen. Wij leven dan, muzikaal gesproken, in de directe opmaat naar de Paasmorgen. Maar er moet nog een weg afgelegd worden. Stap voor stap. Dagen tellend. Van tekst naar tekst: gedichten, brieven aan personen in het grote verhaal, korte aantekeningen. Van afbeelding tot afbeelding. Kijkend naar schilderijen, prenten, beeldhouwwerk. Van vroeger en van nu. De weg van het leven. Van muziek naar muziek. Van de lijdenstrijd naar de Verrijzenismorgen, het bijzondere moment van 'opstaan'. Klanken van vroeger en van nu. Kortom: een collage die ons 'op verhaal' doet komen en daarmee 'op adem'. Een avond waarop wij samen die weg afleggen. Kijkend, luisterend, overpeinzend. En dat gebeurt in gezelschap van Jan Heine uit Bennekom – ooit predikant te Weert en Venray, Nijmegen en Bennekom – die de presentatie doet. Leven met Pasen aan de horizon. De lezing wordt gehouden in Activiteitencentrum 'Duivenwal', Duivenwal 1 (betaald parkeren tot 20.00 uur). Inloop vanaf 19.30 uur (de lezing begint om 20.00 uur).

De entreprijs voor niet-leden en introducés bedraagt € 5,00 inclusief 2 x koffie of thee. Meer weten? Voor vragen over deze avond of over het Katholiek Vrouwengilde kunt u contact opnemen met Susan Arnts via e-mail: susanarnts@gmail.com.

Fairtrade soepmaaltijd en film vr 16 februari

Ook dit jaar is er weer een jaarlijkse soepmaaltijd in de vastentijd, georganiseerd door de werkgroep Fairtrade. De maaltijd start om 18:00 uur. De soep zal weer fairtrade en duurzaam zijn. Deelnemers nemen zelf eigen brood mee. Opgeven graag voor 15 februari bij Daniëlle van Veldhuizen dmklarenbeek@hotmail.com of 0318-517903. Na de maaltijd kunt u kijken naar de film 'The Way'.

De film wordt georganiseerd door de Jaarthemagroep. Inloop film is 19:30 uur en de film start om 20:00 uur. Onder leiding van pastor Ben Piepers vindt er een nagesprek plaats. Meer informatie over de film kunt u lezen op de website van de parochie. Of klik [hier](#).

Filmcyclus

"Le gamin au vélo"

De tweede film in de filmcyclus van de Jaarthemagroep is op vrijdag 23 februari in Wageningen. De film gaat over Cyril die het middelpunt is van Le Gamin au vélo. We leren hem kennen als jongen op zoek naar zijn fiets. Die fiets blijkt meegenomen te zijn door zijn vader, die Cyril in de steek heeft gelaten. Hij groeit zonder ouders op in een opvanghuis en is boos op alles en iedereen. Door een spelling van het lot komt hij echter in contact met kapster Samantha. Hij klampt zich aan haar vast en vraagt of hij voortaan bij haar mag wonen. Ze gaat akkoord, maar Cyril verlangt nog steeds naar zijn vader en kan de verlokkingen van de straat niet altijd weerstaan.... Deze film vol symboliek werd in 2012 in Cannes bekroond met de publieksprijs. Inloop 19:30 uur. De film start om 20:00 uur. Nagesprek: pastor Ben Piepers. Adres: RKK Wageningen, Bergstraat 17.

In zak en as

Lenneke van Raaij is fluitist in het koor Kleurrijk. Zij studeerde middeleeuwse geschiedenis en doet nu promotieonderzoek naar de liturgie in de middeleeuwen, en heeft daarom kennis van de herkomst van liturgie. Elke maand schrijft zij een stukje in de Nieuwsbrief. Heeft u een vraag over de liturgie en de kerk, en hoe het er heel vroeger aan toe ging in de kerk? Vraag het lennekevanraaij@hotmail.com en wie weet staat het antwoord in de volgende nieuwsbrief.

Het is Aswoensdag, het begin van de vastentijd. In voorbereiding op Pasen, is de 'quadagesima' (=veertigdagentijd) een tijd van boetedoening en vasten. Voor ons betekent dit vaak een periode van wat minder luxe en een tijd van nadenken. In de vroege middeleeuwen daarentegen, was een veel meer openbare en rituele vorm van boetedoening gebruikelijk. Op Aswoensdag bijvoorbeeld, werden criminelen in jute kleren (een zak) gestoken, en werd er as op hun hoofd gestrooid. Deze zak mochten ze niet uitdoen. Daarnaast mochten de criminelen tijdens de gehele vastentijd niet in de kerk komen, waarna ze met Witte Donderdag werden vergeven en teruggenomen in de kerk. De hele periode lang konden iedereen zien dat zij zich hadden misdragen. Ze zaten letterlijk in zak en as. Deze uitdrukking komt overigens uit de Bijbel waarin Mordechai als teken van rouw en verdriet een rouwkleed omdoet en stof over zich heen strooit. Vanaf de negende en tiende eeuw raakt dit gebruik van publieke boetedoening uit de mode en wordt het gebruikelijk dat alle kerkgangers een kruisje van as op hun voorhoofd krijgen in de veronderstelling dat niet alleen criminelen, maar iedereen een zondaar is. Overigens zijn katholieken niet de enigen die vandaag een askruisje kunnen halen. Het gebruik bestaat ook in verschillende andere christelijke kerken zoals de Anglicaanse en Lutheraanse kerk.

