

Nieuwsbrief

Zondag 28 januari 2018



SALVATORKERK veenendaal

rk parochie
z TITUS BRANDSMA



Vieringen

- **24 jan 19:30 u** Week van gebed, 🎵 Kleurrijk
- **28 jan 10:15 u** Eucharistie pastor Adri van Dijk, 🎵 Samen-zang
- **1 febr 19:00 u** Eucharistie pastor Thong Nguyen
- **4 febr 10:15 u** Eucharistie pastoor Henri ten Have, 🎵 Schola

Misintenties

Zondag 28 januari 2018

Chris Besseling, Frans Out, Wim Breuking, Henk Veenendaal, Wout Koster

Op de agenda

- **Vr 26 januari**
18:00 uur Kathokids
- **Zo 4 februari**
10:15 uur Latijnse mis
- **Vr 16 februari**
19:00 uur Film 'The Way'

Contact

R.K. Salvatorkerk Veenendaal

Adriaan van Ostadelaan 54

3904 TL Veenendaal

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl

www.salvatorkerkveenendaal.nl

Nieuwsbrief

Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag 11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar veenendaal@pztb.nl.

Chauffeur gezocht

De kerk is op zoek naar iemand die op zondag 25 februari pater Vlaming op wil halen in Oosterbeek en na de viering weer thuis wil brengen. Voor het rijden ontvangt u een kilometervergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of klik [hier](#).

Actie Kerkbalans

Doet u dit jaar ook (weer) mee aan de Actie Kerkbalans? De slogan die bij deze actie hoort is 'Geef voor je kerk'. Waarom? De kerk krijgt geen subsidies en is afhankelijk van gelden die zij krijgt. U steunt hiermee de kerk. Heel concreet houdt dit in dat de voorgangers betaald worden, het papier van de liturgieboekjes en niet vergeten de verwarming. Maar wat ook heel belangrijk is dat is de missie van de kerk gesteund wordt. Omkijken naar de allerarmsten in de wereld of mensen die het tijdelijk even moeilijk hebben, zijn terugkerende thema's. In de week van 11 februari ontvangt u een brief over de Kerkbalans waarin u gevraagd wordt om een financiële bijdrage. Ook ontvangt u Het Sociaal Jaarverslag 2017. Wij vinden het belangrijk dat u weet waarvoor u geeft en op de hoogte bent wat uw kerk doet.

De Locatieraad

Donderdag geen eucharistie

In verband met de Week van gebed is er op donderdag 25 januari geen eucharistieviering. Op woensdag 24 januari is er een gebedsviering die voorbereid is door de Sionskerk, Westerkerk en onze kerk. Deze start om 19:30 uur.

Actie 
Kerkbalans

Hulpgevraagd bij kerkbanken koor

Wij zijn op zoek naar een paar handige mannen/vrouwen die willen meehelpen om enkele kerkbanken naar beneden te krijgen. Deze staan momenteel op het koor. De banken kunnen niet via het trapgat naar beneden, daarom zullen deze naar beneden getakeld moeten worden. Wilt u helpen? Neem dan contact op met Theo Blom via theoblomtb@gmail.com.

Nieuws van de Locatieraad

Nieuwe Secretaris

Zoals begin deze maand u al is medegedeeld in de viering, is Erika Dupain de nieuwe secretaris van de Locatieraad. In de komende Titus-Breed leest u hier meer over. Wij wensen Erika veel succes toe.



Afscheid Dorus Helsen en Natascha Helmes

Inmiddels heeft de Locatieraad afscheid genomen van voormalig-voorzitter Dorus Helsen en secretaris Natascha Helmes. Wij bedanken hen namens de geloofsgemeenschap voor al hun inzet die zij de afgelopen jaren hebben laten zien. Wij wensen Dorus veel succes bij het Parochiebestuur en Natascha met het voortzetten van haar werkzaamheden op het secretariaat.

Latijnse mis

In de enquête die vorig jaar is gehouden heeft 48% van de mensen, die deze enquête hebben ingevuld, zich uitgesproken voor een Latijnse mis. Deze zal gehouden worden op zondag 4 februari met pastoor Henri ten Have als voorganger en het Schola Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie zal de zang ondersteunen. Eeuwenlang werd de mis in het westerse christendom enkel in het Latijn opgedragen en gezongen volgens de Tridentijnse ritus, zo genoemd naar het Concilie van Trente. In 1970 kwam een nieuwe liturgie in gebruik die geïntroduceerd werd onder paus Paulus VI. Om pastorale redenen werd het na het Tweede Vaticaans Concilie ook toegestaan de mis in zijn geheel of gedeeltelijk op te dragen in de landstaal van de gelovigen. Vele parochies hebben dit sinds de tweede helft van de jaren 1960 toegepast. Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigde tegelijkertijd het Latijn als de taal van de westerse liturgie en het is een wijdverbreid misverstand dat het Latijn zou zijn afgeschaft.

Activiteiten Jaarthemagroep

In het kader van het thema 'Wat raakt verbindt' worden er drie films vertoond in onze parochie. De films worden ingeleid door pastor Ben Piepers. Inloop: 19:00 uur. De eerste film 'The Way' is op vrijdag 16 februari in Veenendaal. De andere data en vertoningen zijn: vrijdag 23 februari 'Le gamin au vélo' (Wageningen) en 9 maart 'Silence' (Heelsum). Een interview met pastoor Henri ten Have over Silence kunt u teruglezen in [TitusBreed nr 25](#).

Samen beschikbaar voor mensen in nood

HiP Veenendaal brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag. HiP biedt kerken en vrijwilligers de instrumenten om hulp te bieden.

Iedereen heeft weleens hulp nodig. HiP biedt uitkomst wanneer iemand:

- zelfstandig woont en geen vrienden, familie of kennissen heeft die kunnen helpen;
- niet voldoende financiële middelen heeft om praktische hulp in te kopen. Hulp vragen kan via 0900-4474474 of via de website <http://hulpinveenendaal.nl/home.html>.

HiP is ook werkzaam in Veenendaal en Salvatorkerk neemt deel. Wilt u op een praktische manier wat laten zien van Gods liefde en een helpende hand bieden aan mensen in uw buurt? Meldt u dan aan als hulpbieder. Dat kan via de website www.hulpinveenendaal.nl of bel 0900-4474474. Zo werken we samen aan een zichtbare kerk in de samenleving. Helpt u mee?



Meedenken met onze kerk?

De kerk is op zoek naar een breed samengestelde groep die enkele keren per jaar bijeenkomt om over verschillende onderwerpen mee te denken. Elke keer worden onderwerpen besproken waarbij wij het belangrijk vinden dat er ook buiten de gebaande paden wordt gedacht. Met de ideeën die hier uit voortkomen, kunnen we weer verder aan de slag. Voor jou is het voordeel dat je betrokken bent bij zaken die de kerk aangaat, diverse mensen binnen de kerk leert kennen en dat je kunt bijdragen terwijl het niet zo veel tijd kost. Kun je een keer niet komen? Geen probleem. Het prikken van een datum doen we in overleg. Meer weten? Spreek Cisca Groothedde of Daniëlle van Veldhuizen aan na de viering of stuur een mailtje naar lv@ptzb.nl.