



Z. Titus Brandsmaparochie, Geloofsgemeenschap Veenendaal

Nieuwsbrief

Zondag 26 februari 2017

Tel: 0318-512218 e-mail: Veenendaal@pztb.nl

Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Meldt u dan aan via: Veenendaal@pztb.nl

Inhoud van deze nieuwsbrief

- Vieringen
- Misintenties
- Kunstexpositie 40 dagentijd
- Onze Lieve Vrouw van Fatima in onze parochie Z. Titus Brandsma
- Vastenactie project
- Terugblik liturgisch bloemschikken
- Afscheid Shalomgemeenschap Renkum
- Rouw- en trouwkoor (oproep)
- Eerdere mededelingen
- (Activiteiten)kalender
- In memoriam Wim Vullings

De nieuwsbrief komt digitaal uit op donderdag en ligt zondag achter in de kerk. Het kan voorkomen dat u zondag de nieuwsbrief leest. In dat geval zijn sommige data al verstreken. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden dat activiteiten tijdig in de nieuwsbrief staan, maar dat lukt helaas niet altijd. Heeft u e-mail? Dan kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief via het secretariaat: veenendaal@pztb.nl

<u>Datum tijd</u>	<u>Viering</u>	<u>Koor</u>
26 feb 10:15 u	Woord- en communieviering Erica Dupain	Samenzang
1 mrt 19:30 u	Eucharistie pater Karhof (Aswoensdag)	Kleurrijk
5 maart 10:15 u	Woord- en communieviering J. Rademakers	Willibrordkoor

Misintenties

Wim Vullings, Teunie_Roelofs-Huijbers, Wout Koster, Henk Veenendaal

Kunst expositie 40 dagentijd

In de St. Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd. Dit jaar sluiten we aan bij het Jaartheme 'Wat raakt, verbindt', in de hoop ook parochianen uit andere locaties en belangstellenden buiten de parochie te interesseren. De leden van de expositiegroep hebben Willem van den Heuvel (www.heuvelkunst.nl) uitgenodigd voor deze expositie. Naast zijn loopbaan als architect is hij gaan schilderen in diverse stijlen. Hij vindt zijn inspiratie in dagelijkse dingen die hij ziet in het leven van anderen, die hij leest of zelf meemaakt. Op zaterdag 4 maart 2017 wordt om 14.00 uur de vastenexpositie geopend door Henk van Schaik, een betrokken parochiaan, die inspiratie vindt in het parochieleven en interkerkelijke activiteiten o.a. Kerknet, in aanwezigheid van Willem van den Heuvel. U bent van harte uitgenodigd. De expositie is te bezoeken elke zaterdag van 4 maart t/m Paaszaterdag 15 april van 14.00 tot 16.30 uur en rondom de vieringen t/m Pasen in de kerk aan de Bergstraat. Op 8, 15, 22, 29 maart, 5 en 12 april wordt om 19 uur een oecumenische vesper gehouden in genoemde kerk.



Voor informatie kunt u contact opnemen met: Maria van Schaijk Schaijk1@upcmail.nl 06 573 468 71

Onze Lieve Vrouw van Fatima in onze parochie Z. Titus Brandsma

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de verschijningen van de H. Maria in Fatima (Portugal) gaat ons bisdom op bedevaart naar Fatima. Ook is er een bijzondere kopie van het beeld van O.L.Vrouw van Fatima in onze parochie 'te gast'. Het beeld is aanwezig tijdens de eucharistievieringen in Wageningen in het weekeinde van 25-26 februari en staat centraal tijdens een speciaal Vesperlof op zondag 26 februari

in de RK Kerk te Renkum om 17.00 uur. Voorganger Vicaris Pauw van het aartsbisdom Utrecht. Ook vindt er een wijding van iconen plaats, o.a. door parochianen geschilderd. Van harte welkom

Vastenactie project

Zoals u in de laatste Titus breed heeft kunnen lezen is ook dit jaar weer voor een gezamenlijk vastenproject gekozen. Nadat op deze manier vorig jaar een meisjeshuis gerealiseerd is in Kenia, willen we dit jaar gaan voor de renovatie van 3 klaslokalen, incl. sanitair en een kas om zelf voedsel te verbouwen, voor ca 65 leerlingen met een verstandelijke beperking. Het betreft opnieuw een project van de Stichting Catharina Fonds waarvoor de Vastenactie toestemming heeft gegeven, hetgeen betekent dat zij een bijdrage van 50% geven op het bedrag wat wij met elkaar ophalen.

Bij de komende Titus breed zult u de flyer met informatie over dit project ontvangen en alle zondagen van de vasten, tot Palmzondag, zal de 2^e collecte voor dit doel bestemd zijn. Op de flyer staat het banknummer waarop u uw bijdrage kunt storten als u dit liever digitaal doet en altijd nog is het mogelijk om uw bijdrage te storten op het nummer van de MOV-groep van onze eigen locatie. Dit is NL 35 INGB 0000 5316 29 t.n.v. Werkgroep MOV te Veenendaal. Vermeldt u wel even "vastenactie", want op dit nummer ontvangen we ook nog bijdragen voor Pater Bernard, dit is nl ook nog altijd mogelijk.

Terugblik liturgisch bloemschikken

Op 11 februari was er in Wageningen voor alle bloemengroepen parochiebreed een workshop Liturgisch Bloemschikken. Na een heerlijke lunch van soep en broodjes ging een ieder aan de slag met het thema



"De veertigdagentijd". Vast een mooie voorbereiding voor het bloemschikken in de komende tijd. De zaal veranderde in een groene werkplaats en er mocht vrijelijk gesnoeid worden in de pastorietuin. Als afsluiting presenteerde ieder haar/zijn werkstuk met een motivatie van de gemaakte keuzes. De vrijwilligers uit Veenendaal waren er ook bij.



Afscheid Shalomgemeenschap Renkum

In januari 2013 is pater Aristóteles samen met enige andere leden van de gemeenschap Shalom op verzoek van kardinaal Eijk naar Nederland gekomen. Zij gingen wonen in de pastorie van Renkum. Intussen wonen en werken ze hier met veel plezier en maakt pater Aristóteles deel uit van ons pastoraal team. Maar niemand had kunnen voorzien dat een jaar na hun aankomst de Nederlandse wetgeving rondom immigratie ingrijpend zou wijzigen. Hoewel ze volledig zijn ingeburgerd is het daardoor nu (4 jaar later!) opeens niet meer mogelijk de verblijfsvergunning te verlengen van Samuel, Dora en Amanda van de gemeenschap Shalom. Overigens zijn er voor pater Aristóteles geen problemen, omdat hij werkt vanuit het Aartsbisdom. De afscheidsvesper vond op 22 februari plaats.

Rouw- en trouwkoor (oproep)

Houdt u van zingen? De parochie is op zoek naar parochianen die het leuk vinden om in een gelegenheidskoor te zingen. Met name wanneer er een rouw/trouw dienst plaatsvindt in de parochie. Misschien zingt u al in een koor. Dan heeft u deze oproep al voorbij zien komen. Mocht u niet verbonden zijn aan een koor, dan kunt u zich hiervoor opgeven voor 1 maart via het secretariaat.

Eerdere mededelingen

Vrijdag 3 maart in Veenendaal: "Philomena"

Vanaf 19.30 uur inloop en koffie/thee; 20.00-22.15 uur film en nagesprek.

Vrijdag 3 maart sobere duurzame (fairtrade) maaltijd voorafgaand aan de film

Op vrijdag 3 maart 18u00 in de pastorie, voorafgaand aan de film "Philomena" zal er in het kader van het fairtradeproject en de vastentijd een maaltijd plaatsvinden. De maaltijd zal bestaan uit twee huisgemaakte soepen. Wij willen u vragen om zelf uw eigen brood mee te nemen. Aanmelden of meer info: Danielle van Veldhuizen (dmklarenbeek@hotmail.com) of via secretariaat.

! Enquête

Begin deze maand heeft u van de locatieraad één of meerdere enquêtes ontvangen. Heeft u deze al ingevuld? Zo niet, dat kan nog tot en met vrijdag 3 maart. Heeft u niets ontvangen? De enquête(s) kunt u downloaden van onze website www.veluwerijn.nl.

Rondleiding voedselbank

Op aanvraag kunnen wij dan op een donderdagavond een rondleiding regelen. Heeft u interesse hierin? Neemt u dan contact op met ons secretariaat.

Activiteiten)kalender

Datum	Tijd	Locatie	Activiteit	info
26 feb		Salvatorkerk	Inzameling Voedselbank	Zie hierboven
26 feb	17:00	Renkum	Vesperlof	Zie hierboven
Vr 3 maart	18:00	Salvatorkerk	Fairtrade maaltijd	Zie hierboven
Vr 3 maart	20:00	Salvatorkerk	Filmavond Philomena	Zie hierboven
Vr 17 maart	19:30	RKK Bennekom	Filmavond Down to earth	Zie TitusBreed
25 mrt-2 apr		Alle lokaties	Vastenproject "lopend vuur"	Volgt
Vr 31 maart	19:30	RKK Heelsum	Son of man	Zie TitusBreed

(Zie pagina hieronder voor In memoriam Wim Vullings)

In memoriam Wim Vullings

Wim werd, vanwege de oorlog, op 2 maart 1945 geboren in het Rooms katholieke ziekenhuis van Groningen. Eind mei 1945, na een verblijf van 7 maanden in Tolbert, keerde de familie Vullings terug naar Heijen. Al vroeg gaf hij te kennen dat hij dierenarts wilde worden. Na zijn eindexamen moest hij onmiddellijk in dienst. Geneeskundige troepen. Na drie maanden werd hij gestationeerd als ambulancechauffeur in Duitsland in de buurt van Hannover. In november 1966 begon Wim met de studie Diergeneeskunde in Utrecht en in juli 1973 deed hij dierenartsexamen. Inmiddels, en dat begon al in de loop van 1966, kwam Wil langzaam in zijn leven. Wim kwam in Veenendaal terecht bij dierenarts Verkerk en Wil ging werken als verpleegkundige in het Elizabeth Gasthuis in Arnhem en zo gingen zij op weg naar 1973, het jaar waarin zij trouwden in Oosterbeek. Dertig jaar was Wim in Veenendaal praktiserend dierenarts. Voor zijn werk reisde hij soms het hele land door. In het holst van de nacht vertrekken want hij moest vóór het moment dat het licht werd in Noord Groningen zijn en dan diezelfde dag nog naar Brabant. Vele van die eenzame kilometers werden afgelegd onder het afspelen en luide meezingen van Bach's Mattheus Passion. Privé gebeurden er in die 30 jaar ook heel veel. Eerst woonden Wim en Wil op de Brinken, vervolgens op het Roggeveld, waar Wies, Geert en Mieke werden geboren en vervolgens aan de Dijkstraat 76, waar zij - zonder dat er een verhuiswagen aan te pas kwam - verhuisden naar Fokkeschoot 1 en vervolgens naar Boegspriet 10. Wim werkte dag en nacht in de praktijk. Wil bestierde het huishouden, had het grootste aandeel in de opvoeding van de kinderen en was ook nog telefoonwacht. Vakanties, dat was ook wat. Wim was een echte huismus en verder dan een huisje van Sporthuis Centrum wilde hij aanvankelijk niet. Begin jaren tachtig waagde hij toch de grote sprong en ging met zijn gezin naar Oostenrijk. Schwarzenberg beviel zo goed dat in de 30 jaar die volgden elk jaar en soms meerdere keren per jaar daar een vakantie werd doorgebracht. Na zoveel jaren resulteerde dit in het ereburgerschap van Schwarzenberg. En dan de Lions. Wim is vanaf de oprichting in 1975 lid van deze serviceclub. Dat bracht een lawine aan activiteiten, evenementen en vergaderingen met zich mee. Hij vond het een eer en een groot plezier om er deel van uit te maken. In 2002 verliet Wim officieel de praktijk en daarmee begon de derde periode van zijn leven. Mocht iemand denken dat hij het wat rustiger aan ging doen dan vergist die zich. Wim was altijd bereid in te springen in de praktijk en de kippen bleven zijn specialiteit. Wim ontdekte dat klussen leuk kon zijn. Hij bleek gouden handen te hebben. De huizen en tuinen van zijn kinderen voeren er wel bij. Omdat hij het leuk vond haalde hij zijn diploma taxichauffeur. Bij nacht en ontij reed hij klanten van en naar Schiphol of waar dan ook heen, liefst zo ver mogelijk weg. Hij werd lid van de Schola Cantorum waar zijn broer Henk dirigent van is en bleek een trouw en betrouwbaar lid. Maar bovenal was Wim een familiemens. Alle leden van de familie Vullings en de familie Houdijk waren hem lief en die liefde was wederzijds. Hij ging door het vuur voor Wil, zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had zijn kinderen wel zien opgroeien maar echt leuk werd het voor hem toen ze gingen studeren en een relatie kregen. Hij was trots op hen. Acht kleinkinderen: ze hadden een geweldige opa. Alle aandacht en energie die hij door zijn werk niet aan zijn kinderen had kunnen besteden werd nu gericht op hen. Een groot deel van de tuin was ingericht als speelparadijs. En toen kwam die sluipmoordenaar langs. Een sluipend en slopend proces - waar de wil geen vat op heeft - had zich in zijn lichaam genesteld; een ziekte die niet meer weg ging. Vol vertrouwen zag Wim de operatie tegemoet. Of hij bang was? Nee, zei hij tegen zijn broer, die hersenchirurg is goed en die wordt er voor betaald om geen fouten te maken. Een maand later, in mei, schreef hij wel dat hij 22 april, de dag van zijn operatie de dag des oordeels vond. Maar hij had toen nog een ideaal beeld van zijn toekomst, in elk geval hoop op die toekomst. Met Wil naar het nieuwe appartement. Verhuizen is gelukkig wel gebeurd, daar was hij blij om. Daarmee heeft hij Wil en zijn kinderen zo goed mogelijk voorbereid op een toekomst zonder hem. Het overige mocht niet meer zo zijn. De laatste weken prees hij zich gelukkig met de onvermoeibare en onvoorwaardelijke steun van Wil en zijn kinderen. De strijd tegen zijn ziekte heeft hij niet kunnen winnen. Op zaterdagmorgen 18 februari is hij rustig ingeslapen. Op 23 februari hebben we afscheid van hem genomen tijdens een viering in de Salvatorkerk. Aansluitend hebben we zijn lichaam, in geloof aan het eeuwige leven, aan Gods aarde toevertrouwd. God, geef aan Wil, aan haar kinderen en kleinkinderen de kracht om elkaars hand vast te houden, om in vriendschap en verbondenheid samen verder te gaan op de weg van het leven. Wim wensen we toe: alle goeds en zegen. Tot weerziens bij God.

Jan Meijerink